

## Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ – ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ, 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αποτελεί μια ευκαιρία να γιορτάσουμε την αγάπη. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος E-Twinning “Sharing Festivities”, οι μαθητές του Γ2 με την εκπαιδευτικό Έλενα Γούτου, ασχολήθηκαν με τη γιορτή αυτή που γιορτάζεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Ταξιδεύοντας, λοιπόν, στο παρελθόν, γνώρισαν την ιστορία αυτής της ημέρας. Ειδικότερα, ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος με βάση τις



δύο επικρατούσες εκδοχές.

Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, ο Άγιος Βαλεντίνος ήταν ένας ιερέας του 3ου αιώνα στη Ρώμη. Ο αυτοκράτορας, Κλαύδιος ο ΙΙ, απαγόρευσε τότε να παντρεύονται τα ζευγάρια, γιατί πίστευε πως οι άντρες δεν θα αγωνίζονταν με αυτοθυσία στον πόλεμο, επειδή θα σκέφτονταν την οικογένειά τους. Ο ιερέας Βαλεντίνος αγνόησε τη διαταγή του αυτοκράτορα και συνέχιζε να τελεί τους γάμους. Όταν το έμαθε αυτό ο αυτοκράτορας, διέταξε να τον σκοτώσουν

δια του λιθοβολισμού.



Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, σε μια πόλη της κεντρική Ιταλίας, ήταν ένας δικαστής ειδωλολάτρης που είχε μια τυφλή κόρη. Αυτός ζήτησε από τον Άγιο Βαλεντίνο να θεραπεύσει την κόρη του και για αντάλλαγμα θα έσπαγε όλα τα ειδωλολατρικά αγάλματα και θα γινόταν χριστιανός. Πράγματι αυτό συνέβη. Ο αυτοκράτορας, όταν το έμαθε αυτό, έδωσε εντολή να σκοτώσουν τον Άγιο Βαλεντίνο. Ο Άγιος Βαλεντίνος σκοτώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου.



Ακόμα, οι μαθητές μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων, διάβασαν την ιστορία της αγάπης του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας του Σαίξπηρ. Έστειλαν σύντομα μηνύματα αγάπης σε καρδούλες στα αγαπημένα τους πρόσωπα, ένα έθιμο που ξεκίνησε το 1866 από έναν φαρμακοποιό της Βοστώνης της Αμερικής, ο οποίος τύπωνε σε πολύχρωμα ζαχαρωτά, σχήματος καρδιάς, σύντομα μηνύματα αγάπης που αγόραζαν και χάριζαν οι

κάτοικοι στα αγαπημένα τους πρόσωπα.



Επιπλέον, οι μαθητές δημιούργησαν πολύχρωμες ευχετήριες κάρτες, ζωγράρισαν την «αγάπη» και κατασκεύασαν αντικείμενα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά καρδιές σε διάφορα μεγέθη. Τέλος τραγούδησαν τραγούδια που υμνούν την αγάπη που έχει τη δύναμη να ξεπερνά τα πιο δύσκολα εμπόδια και να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Εξάλλου, όποιος αγαπά, επικοινωνεί καλύτερα με τους άλλους, βρίσκει λύσεις και η αγάπη δίνει χρώμα στη ζωή του ενώ όποιος αγαπιέται νιώθει ασφαλής, γεμάτος αυτοπεποίθηση.

Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δεν γιορτάζεται στην Ελλάδα, παρά μόνο ανεπίσημα και μάλλον έχει εμπορικό χαρακτήρα, καθώς τη μέρα αυτή οι βιτρίνες των καταστημάτων γεμίζουν δώρα, τα ζαχαροπλαστεία δημιουργούν τούρτες σε σχήμα καρδιάς και οι ανθοπώλες πουλούν πανέμορφα μπουκέτα λουλουδιών που συνοδεύονται από κατακόκκινα μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς.



Οι μαθητές, τέλος ανακάλυψαν πως και εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε τον δικό μας Άγιο της Αγάπης.



Είναι ο Άγιος Υάκινθος που η μνήμη του τιμάται στις 3 Ιουλίου. Το εκκλησάκι του βρίσκεται στα Ανώγεια του νομού Ρεθύμνου στην Κρήτη.

Ακολουθούν δύο videos με τις δραστηριότητες των μαθητών για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και το τραγούδι «Όπου υπάρχει αγάπη», σε στίχους και μουσική του Στέφανου Βαρελά, εκτελεσμένο από τους μαθητές του Γ2. Για να ακούσετε το τραγούδι [«Όπου υπάρχει αγάπη»](#), κάντε κλικ στη φράση.

