



ΤΑ ΔΕΚΑΡΑΚΙΑ

10

Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Ο καιρός γυρίζει σιγά-σιγά σε χειμωνιάτικους ρυθμούς, οι δρόμοι πλημμυρίζουν με πολίτες που βιαστικά προμηθεύονται δώρα και η ατμόσφαιρα γεμίζει με γέλια και χαρούμενες φωνές. Είναι η πιο μαγική εποχή του χρόνου, η ώρα των Χριστουγέννων!

Χριστουγεννιάτικο
bazaar!



Το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ του σχολείου μας είναι ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα γεγονότα της χρονιάς. Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, ξεκινούν την προετοιμασία με ενθουσιασμό και δημιουργικότητα, σχεδιάζοντας και προετοιμάζοντας όλες τις λεπτομέρειες που θα κάνουν το μπαζάρ μας μοναδικό.

Οι αίθουσες του σχολείου μεταμορφώνονται σε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο χωριό, με δαντελένια τραπεζομάντιλα, ευδιαστά κεριά και λαμπάδες, στολίδια που αναμένουν να φιλοξενήσουν τα υπέροχα χειροποίητα κοσμήματα, κεραμικά, καλλυντικά και γλυκίσματα που ετοιμάζουν με μεράκι οι μαθητές. Επιπλέον, ένας μικρός χώρος διασκέδασης στήνεται στη μέση της αυλής, όπου οι μαθητές παρουσιάζουν χριστουγεννιάτικες χορογραφίες και τραγουδούν γιορτινές μελωδίες.





Η είσοδος για το μπαζάρ είναι ανοικτή για όλο το κοινό και οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα μοναδικά προϊόντα που έχουν δημιουργήσει οι μαθητές, προσφέροντας έτσι και την ευκαιρία να υποστηρίξουν το σχολείο και τον καλό σκοπό για τον οποίο διοργανώνεται. Εκτός από τις μοναδικές δημιουργίες που πωλούνται, το μπαζάρ περιλαμβάνει επίσης μια πληθώρα ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν χειροποίητα γλυκίσματα και ζεστές βόφλιες, να παρακολουθήσουν αφήγηση χριστουγεννιάτικου παραμυθιού, να στείλουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη και να φωτογραφιστούν μαζί του!



Το χριστουγεννιάτικο μπαζάρ του σχολείου μας είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να συγκεντρωθούν, να ανταλλάξουν ευχές και να δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις. Είναι μια εκδήλωση που συνενώνει την κοινότητα του σχολείου μας και μας κάνει να νιώθουμε περήφανοι για αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε. Ας μοιραστούμε τη χαρά των Χριστουγέννων και ας κάνουμε το μπαζάρ μας να λάμψει ακόμα περισσότερο φέτος!

Οι φωτογραφίες είναι εθελοντική προσφορά από τον γονέα Ανδρέα Μαρκάκη τον οποίο ευχαριστούμε θερμά!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για την τεράστια συμβολή και στήριξή του!
Χρόνια πολλά σε όλους!!
Ευτυχισμένο το 2024!!



Ο χιονάνθρωπός μας



Σας ευχόμαστε:

- ΥΓΕΙΑ
- ΑΓΑΠΗ
- ΤΥΧΗ

Ho Ho Ho!

2

Επίσκεψη στο Κύτταρο Χαλέπας

Ως βιωματικό μάθημα εθελοντισμού και προσφοράς, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου μας, με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών τους, επισκέφθηκαν όπως και κάθε χρόνο, το Παντοπωλείο Αθήνηλεγγύης του Κυττάρου Χαλέπας, για να προσφέρουν τα είδη που με αγάπη συγκέντρωσαν αλλήλα και για να γνωρίσουν από κοντά το έργο του συλλόγου. Το μάθημα που πήραμε εξαιρετικά σπουδαίο! Όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε τούτο τον κόσμο ομορφότερο!



3

Ευ αγωνίζεσθαι

Οι μαθητές και μαθήτριές μας συμμετέχουν σε ομαδικά αθλήματα επιδεικνύοντας τα ταλέντα και την αφοσίωσή τους. Είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να αθληλεπιδράσουν με συμμαθητές τους από διαφορετικά σχολεία και περιοχές. Αυτή η εμπειρία τους βοήθησε να αναπτύξουν την κοινωνική τους ικανότητα και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους.





4

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

"Η νύχτα των ευχών"

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και οι μαθητές των Γ' και Δ' τάξεων, παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Η νύχτα των ευχών». Μια ιστορία εμπνευσμένη από την παράδοση, την τέχνη της υφαντικής και τους θρύλους για τους καλικάντζαρους, στολισμένη με παραδοσιακά τραγούδια και

κάλαντα! Τα παιδιά της ιστορίας κάθε χρόνο τις γιορτές επισκέπτονται τη γιαγιά Βασίλω στο χωριό για να γιορτάσουν μαζί. Όμως την νύχτα της Πρωτοχρονιάς κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει. Είναι η νύχτα των ευχών και μια δυνατή ευχή ταξιδεύει στον ουρανό πέρα για πέρα μακριά.....

Μετά την παράσταση, όλοι μαζί, κατασκευάσαμε χριστουγεννιάτικα στολίδια, τραγουδήσαμε τα κάλαντα και περάσαμε υπέροχα!

Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές της παράστασης!

Ήταν μια υπέροχη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους!



Ενημερωθείτε για τα νέα μας
και από το blog μας!

[HTTPS://BLOGS.SCH.GR/1001MCHACHA/](https://blogs.sch.gr/1001mchacha/)

Βράβευση του Σχολείου μας από τη ΔΕΔΙΣΑ



Το σχολείο μας συμμετείχε στον διαγωνισμό με θέμα: «Μειώνω τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ απόβλητα και Διαχωρίζω σωστά για να συμβάλω στην ανακύκλωση!».

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις αρχές Νοεμβρίου (13 – 17 Νοεμβρίου 2023) και ήταν η ενεργοποίηση όλων για την ορθή διαλογή (διαχωρισμό) των απορριμμάτων τους, αλλά και για τη μείωση των πλαστικών μίας χρήσης.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού αξιολογήθηκαν η σωστή διαλογή (διαχωρισμός) όλων των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και οι ενέργειες μείωσης των πλαστικών μίας χρήσης των συμμετεχόντων. Η αξιολόγηση έγινε από αρμόδιους υπαλλήλους (επιτροπή αξιολόγησης) της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) με βάση τα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης:

1. Σωστή διαλογή,
2. Καθαρότητα ανακυκλώσιμου υλικού,
3. Ποιοτική διαχείριση κάδων,
4. Καθαριότητα κάδου (εσωτερικοί κάδοι, τσάντες ή κούτες)



Στο σχολείο μας επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και αυριανούς πολίτες στη μείωση (πρόληψη) παραγωγής απορριμμάτων, στην επαναχρησιμοποίηση και στην αποτελεσματικότερη διαλογή στην πηγή των αστικών απορριμμάτων. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σε σταθερή βάση δραστηριότητες που ενισχύουν την κριτική σκέψη, την ομαδική εργασία, και τη συνεργασία. Με αυτό τον τρόπο προωθείται και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία αλλά κυρίως επενδύουμε στο μέλλον, γιατί τα παιδιά μας δεν είναι απλά το μέλλον αλλά σχεδιάζουν το μέλλον και παίρνουν την τύχη στα χέρια τους.

Ζωντανό παράδειγμα ανακύκλωσης είναι ο εκπαιδευτικός μας κ. Παπαδεράκης, όχι μόνο για τις περιβαλλοντικές δράσεις στο σχολείο αλλά γιατί έχει κάνει την ανακύκλωση τρόπο ζωής.

6

3Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το έτος 1992, καθώς εκείνη την ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα δράσης για τα ΑΜΕΑ, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, τους οργανισμούς και τις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.



Με αφορμή την ημέρα, η εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης κ. Σινιοράκη και οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης κ. Αναστασιάδη, κ. Γερονικολάκη, κ. Ποθατίδου και η κ. Χατζιού, οργάνωσαν και υλοποίησαν δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα αναπηρίας με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων όλων των τάξεων. Έτσι με βίντεο, συζήτηση, και ιστορίες προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ αλλά και τις ανάγκες τους, μα κυρίως να δώσουμε στα παιδιά μας το μήνυμα πώς όλα είναι δυνατά, αρκεί να υπάρχει θέληση και στοχοθεσία!

Επειδή όμως είμαστε υπέρμαχοι της άποψης πώς το παιχνίδι είναι ο καλύτερος δάσκαλος, ξεχυθήκαμε στην αυλή, ώστε με βιωματικό τρόπο να αντιληφθούμε πώς θα ήταν η ζωή μας, αν είχαμε κάποια αναπηρία.

Έτσι λοιπόν, παίξαμε μπάσκετ με δεμένα μάτια, προσπαθήσαμε να ζωγραφίσουμε ή να ξεβιδώσουμε ένα βάζο με δεμένα χέρια, κάναμε χειλανάγωση, παίξαμε παντομίμα και έναν σωρό άλλα παιχνίδια!

Τα μικρότερα παιδιά ζωγράφισαν με το στόμα χωρίς να χρησιμοποιήσουν τα χέρια, άλλα παιδιά ζωγράφισαν με κλειστά μάτια, άλλα συμπλήρωσαν το πάζλ ή έψαξαν και βρήκαν το γρίφο.

Βασικός μας στόχος: η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης, της αποδοχής της διαφορετικότητας και του σεβασμού προς τα άτομα με αναπηρία!

Ως απόσταγμα της σημερινής ημέρας, σας παραθέτουμε τα λόγια του συντοπίτη μας παραολυμπιονίκη, Αντώνη Τσαπατάκη: «Τα παιδιά δεν έχουν την αίσθηση της διαφοράς ανάμεσα στους ανθρώπους. Μέσα από τα μάτια των παιδιών πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε εμείς αλλά και οι πρεσβύτεροι μας, ώστε να μην ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί ίσοι!». Ας μάθουμε λοιπόν από τα παιδιά...

7

Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού

Έχω, έχεις, έχει.....όλοι έχουμε δικαιώματα!!!

Όπως οι μεγάλοι, έτσι και τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προστατεύονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού (Unicef). Η Σύμβαση περιλαμβάνει 54 άρθρα, τέθηκε σε ισχύ από το έτος 1990 και την έχουν υπογράψει σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου.

Με τους μαθητές της Γ τάξης, ανακαλύψαμε ποια είναι τα βασικά πράγματα που θα πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα παιδιά και οι έφηβοι κάτω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, τη γλώσσα, την καταγωγή ή την κοινωνική θέση. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια ομαδική εργασία και να την αναρτήσουμε σε έναν τοίχο, για να ενημερωθούν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας. Παρακολούθησαμε με τα πρωτάκια μας την ταινία «Ένα δέντρο μια φορά» του Ευγένιου Τριβιζά. Μιλήσαμε και προβληματιστήκαμε για τα παιδιά που παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Κόψαμε καρδούλες και γράψαμε πάνω τα βασικά δικαιώματα των παιδιών! Στο τέλος, τα παιδιά ζωγράφισαν ένα σημαντικό για αυτά δικαίωμα και το παρουσίασαν στην τάξη!



8

Εβδομάδα Οδηγικής Ασφάλειας



Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γ'-Δ' & Ε' τάξεων του σχολείου μας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, επισκέφθηκαν το θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, όπου μέσα από πληθώρα βιωματικών παιχνιδιών, εικονικών αναπαραστάσεων και ποδηλατικών διαδρομών, ήρθαν σε επαφή με τους βασικούς κανόνες ασφαλείας κυκλοφορίας στους δρόμους. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα σημερινά παιδιά, είναι οι αυριανοί πολίτες αυτού του κόσμου! Ας τους δώσουμε τα κατάλληλα εφόδια για να χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο!





Οι φανταστικές αφίσες των μαθητών με θέμα την «Ανακύκλωση» και η επίσκεψη τους στο εργοστάσιο της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α



9

Επίσκεψη στη Μονή Γουβερνέτου και Σπήλια της Παναγίας Αρκουδιώτισσας

Στο πλαίσιο του προγράμματος για την Ανακύκλωση οι μαθητές της Ε' Δημοτικού, ασχολήθηκαν με ποικίλες δράσεις που αφορούν σε πολλές πτυχές της Ανακύκλωσης. Μια από αυτές τις δράσεις ήταν να δημιουργήσουν πρωτότυπες αφίσες με σκοπό να πείσουν την σχολική κοινότητα για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης. Παράλληλα στο μάθημα των Αγγλικών με την κ. Κατσανικάκη, όπου το πέμπτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην Ανακύκλωση, οι μαθητές ασχολήθηκαν τα προβλήματα του περιβάλλοντος, τα σκουπίδια και την ανακύκλωση και να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο το οποίο σχετίζεται με την ανακύκλωση : reduce, reuse, recycle, trash, rubbish, environment, landfills κλπ.

Η άλλη δράση των μαθητών ήταν η επίσκεψη τους στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης Χανίων στο Ακρωτήριο στις 27/11/2023. Ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και έλαβαν ενημέρωση από το προσωπικό της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα Χανιά. Ευχαριστούμε τον κ. Χαζιράκη για την άψογη φιλοξενία!!!!

Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν με τον τρόπο που ανακυκλώνονται και κομποστοποιούνται τα στερεά απόβλητα και έμαθαν τρόπους με τους οποίους μπορούμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να ανακυκλώσουμε και ταυτόχρονα να μειώσουμε τα απορρίμματα επαναχρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά. Πριν από την επίσκεψη στο εργοστάσιο της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α οι μαθητές και εκπαιδευτικοί χάρηκαν μια ιδιαίτερη επίσκεψη στη Μονή Γουβερνέτου και μετά μέσα από ένα μονοπάτι συνάντησαν την περίφημη σπηλιά της Παναγίας Αρκουδιώτισσας ή Αρκουδόσπηλιος, όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι. Η σπηλιά έχει γίνει γνωστή για τον σταλαγμίτη που μοιάζει με σκυφτή αρκούδα αν τον κοιτάξετε από τη μια πλευρά του. Ο σταλαγμίτης - αρκούδα έδωσε το όνομα στο σπήλαιο. Υπέροχες δράσεις με στόχο τη συμμετοχή και τη γνώση !!!!!!!





10

«Η Αλίκη στη Χώρα των Εικονικών Πραγμάτων»

Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γ1, Γ2 και του Στ1 τμήματος του σχολείου μας, απολάυσαν τη θεατρική παράσταση «Η Αλίκη στη Χώρα των Εικονικών Πραγμάτων». Μαζί με την Αλίκη ταξιδέψαμε σε ένα μέρος, όπου οι άνθρωποι μένουν σε αόρατα κουτιά και είναι συνέχεια σκυμμένοι στα κινητά τους. Δεν μιλάνε αλλά στέλνουν μηνύματα, δεν πηγαίνουν στα μαγαζιά για ψώμα αλλά τα κάνουν μόνο διαδικτυακά, δεν επικοινωνούν αλλά ποστάρουν, δεν αγγίζονται αλλά προσκαλούν για ακόλουθους στο κανάλι τους, δεν παίζουν αλλά κατεβάζουν εφαρμογές. Οι αρχηγοί της χώρας είναι πολύ ευχαριστημένοι από αυτό, αφού οι ίδιοι, από τους υπολογιστές τους, ελέγχουν τα πάντα! Τι τραγούδια ακούει, τι καιρό θα έχει, τι παιχνίδια θα παίξουν. Όποιος τολμήσει να σηκώσει τα μάτια από το κινητό του, συναγερμός χτυπάει. Υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια, ο οποίος σε αυτή την πόλη δεν έχει ταμπλετ, κινητό ή υπολογιστή, κανείς δεν έχει εξουσία πάνω του και η Αλίκη που ξεκινά από την Χώρα των Εξερευνητών για την Χώρα των Θαυμάτων και βρίσκεται εκεί γιατί έχει χάσει τον δρόμο, έχει αφήσει το κινητό της στο σπίτι. Ουπς...

Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές της παράστασης!
Ήταν μια υπέροχη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους!





11

Αφιέρωμα στην Εξέγερση του Πολυτεχνείου

50 Χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου!!!! Ιστορικό γεγονός που αποτελεί πλέον έμπνευση και παράδειγμα διεκδικήσεων για ελευθερία, αξιοκρατία, κατά του ρατσισμού, της βίας και του εκφοβισμού. Έτσι λοιπόν τιμήσαμε την επέτειο αυτή με διάφορες δράσεις: έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής, εργασίες όπως << ο τοίχος και η ιστορία του >>, κατασκευές, παραστατική πορεία με πλακάτ που έφτιαξαν τα παιδιά και έκλεισε με κιθάρα και αξέχαστο τραγούδι.





12

Όλοι μαζί μπορούμε
καλύτερα!

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς μετέτρεψαν τη δράση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, για το βάψιμο των παιχνιδιών της αυλής του Σχολείου μας, σε γιορτή! Με κέφι, πινέλα και χρώματα υπό τους ήχους της ποπ μουσικής ζωντάνεψαν τα παλιά παιχνίδια και δημιουργήθηκαν πολλά νέα! Και του χρόνου με υγεία!



HALLOWEEN



BOO!

13

HAPPY HALLOWEEN

Προσεγγίσαμε το Halloween όχι από την “spooky” πλευρά του αλλά μέσα από ευφάνταστα κ διασκεδαστικά παιχνίδια όπως το apple bobbing και το wrapping the pummy, γνώριμα σε χώρες που γιορτάζουν το Halloween. Φυσικά δεν έλλειψε κ το σκάλισμα της κολοκύθα μας, face painting με την βοήθεια συναδέλφου, guess spooky words, ενώ τα μικρότερα αφού κατασκεύασαν τις νυχτερίδες τους, τραγούδησαν κ τις κοίμισαν ανάποδα! Γεμίσαμε ενθουσιασμό κ χαμόγελα... Happy Halloween !



Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων (Η φωτιά σε αφορά – Πρόσεχε τί κάνεις !!!) όπου η βασική επιδίωξη του προτεινόμενου προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές, οι μαθητές της Έ τάξης επισκέφθηκαν το "Σχολείο του Δάσους – Καριάτζουλης" στα Περιβόλια, όπου παρακολούθησαν το πρόγραμμα { Η φωτιά }. Μέσ' την πανέμορφη φύση και γύρω από τις βιωματικές δραστηριότητες, οι μαθητές έμαθαν για τις οδηγίες υγείας και ασφάλειας γύρω από το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο. Κάποιοι κανόνες ασφαλείας που συζητήθηκαν ήταν να:



Μην καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.
 - Μην ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.
 - Μην αφήνουμε τα σκουπίδια στο δάσος επειδή υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Είχαν την ευκαιρία μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες να προβληματιστούν σχετικά με την αλλογή του φυσικού τοπίου, τη μείωση του πράσινου, την καταστροφή βιοτόπων και την απειλή της βιοποικιλότητας εξ αιτίας των δασικών πυρκαγιών.

Ήταν μια απίστευτη εμπειρία για τα παιδιά που συνδύασε το θέμα της {Φωτιάς} με χαρά, παιχνίδι και μάθηση.



ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ



Οι μαθητές του Α2 με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και αφού έγινε συζήτηση γύρω από την αρχή του πολέμου, τις καταστάσεις με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι Έλληνες εκείνη την περίοδο αλλά και τους γενναίους αγώνες που έδωσαν, είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τα συσσίτια που προσφέρονταν εκείνη την εποχή λόγω των μεγάλων δυσκολιών στην εύρεση τροφής. Στη συνέχεια συμμετείχαν στο συσσίτιο της τάξης και ακολούθησε συζήτηση για τη διατροφή των ανθρώπων την περίοδο της κατοχής (για παράδειγμα στην Κρήτη πολλοί άνθρωποι έτρωγαν χαρούπια και ο,τι άλλο έβρισκαν στη φύση) αλλά και για τα συσσίτια που πραγματοποιούνται στις μέρες μας, από διάφορους φορείς, για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.



Παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ' τάξης, με αφορμή τα δρώμενα του αγώνα του '40, «μάζεψαν» τα απαραίτητα εφόδια για έναν φαντάρο στο μέτωπο, όπως θα του έστειλε η οικογένειά του. Μαζί με κάλτσες, άρβυλα, φυλαχτά, λιγοστά τρόφιμα και πολλή αγάπη, έστειλαν με τον τρόπο αυτό στους γιούς του '40 ελπίδα, κουράγιο και περηφάνεια! Χρόνια Πολλά Ελλάδα!





Το χρονικό του '40

Μια υπέροχη Έκθεση Ζωγραφικής και Φωτογραφίας ετοίμασε το Β2!

Μικροί και μεγάλοι την επισκεφτήκαμε, ξεναγηθήκαμε και περιηγηθήκαμε στις μέρες και τα γεγονότα της Κατοχής.



ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑ!



16

Ο βοτανόκηπος του σχολείου

Πες μου και θα ξεχάσω, δείξε μου για να θυμάμαι...
Με αυτό το σύνθημα, αποφασίσαμε να φτιάξουμε και φέτος τον δικό μας βοτανόκηπο και να σκορπίσουμε ευωδιές στο προαύλιο!

Ο αγαπημένος δάσκαλος μικρών και μεγάλων, κύριος Κώστας, σε ρόλο βοτανολόγου-κηπουρού, αφού εξήγησε στα παιδιά τις ιδιαιτερότητες και τα οφέλη κάθε φυτού, τους έδωσε από ένα γλαστράκι για να φυτέψουν. Ένας-ένας λοιπόν και όλοι μαζί, φτιάξαμε τον δικό μας μυρωδάτο κήπο, τον οποίο πρέπει να φροντίζουμε και να προστατεύουμε καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς.



ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΜΑΓΙΚΟΣ...

Η Σχολική Βιβλιοθήκη του 10ου Δημοτικού Σχολείου είναι το αποτέλεσμα εμπεισμένων ενεργειών, πρωτοβουλιών και δράσεων της υπεύθυνης κ. Κομιώτης και των συνεργατών της κ. Μαλανδράκη, κ. Παπαδεράκη και πλήθος άλλων που με αγάπη και μεράκι δημιούργησαν ένα χώρο ζωντανό, ευχάριστο, όπου οι μαθητές θα διευρύνουν τις γνώσεις τους, όπως αρμόζει σε ένα σχολείο με ανοιχτούς ορίζοντες. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια !!!!!



18

Νομισματικό μουσείο

Με αφορμή την Ιστορία της Δ' τάξης, μιλήσαμε για την άνθηση του εμπορίου στα αρχαϊκά χρόνια και μας γεννήθηκε η απορία να δούμε νομίσματα που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες παλαιότερα. Οι μαθητές/-τριες που είχαν ανάλογες συλλογές, τις έφεραν με προσοχή στο σχολείο, ώστε να δημιουργήσουμε το δικό μας μουσείο νομισμάτων και να ταξιδέψουμε νοερά σε άλλες εποχές.

Ρόλο πρωταγωνιστή είχε φυσικά η αγαπημένη δραχμούλα και η αξία της στα παιδικά χρόνια των δασκάλων.





19 Θέλουμε ειρήνη!

Το θέμα της ειρήνης είναι πάντοτε επίκαιρο και προπαντός σήμερα. Γνωρίζουμε όμως στα αλήθεια τι σημαίνει ειρήνη; Συζητήσαμε λοιπόν με τα παιδιά για τα δώρα της ειρήνης. Τα απλά και καθημερινά, που συχνά δεν εκτιμούμε και τα θεωρούμε δεδομένα... Όπως το ζεστό μας κρεβάτι, το αχνιστό ψωμάκι στο τραπέζι, η αγκαλιά της μαμάς μας κι ένα σωρό αηλιά... Εκείνα τα αηλιά που ένα παιδί μιας εμπόλεμης περιοχής, τα βλέπει σαν μακρινό όνειρο. Ύστερα αναρωτηθήκαμε πώς μπορούμε εμείς τα παιδιά να ζεστανούμε την καρδούλα ενός παιδιού που σήμερα βιώνει τον πόλεμο κι έτσι αποφασίσαμε να του «στείλουμε» το δικό μας μήνυμα αγάπης και συμπαράστασης. Ακόμη κι αν αυτά τα παιδιά δε λάβουν το μήνυμά μας, θα είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ενσυναίσθηση και την ειρήνη, σάς το λέω με σιγουριά!

Η ευχή μας-το παρακάτω τραγουδάκι!
<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=InmDL6G7j4o>



20

Λόγια που ενώνουν & λόγια που πληγώνουν

Στο πρόγραμμα γράφει πως τις δυο πρώτες ώρες έχουμε Γλώσσα. Συνήθως μετά την «καλημέρα» μας, ανοίγουμε το κίτρινο τετράδιο. Εκείνο της ορθογραφίας.

Όμορφο χρώμα το κίτρινο, δε λένω, αλλά η ορθογραφία όχι και τόσο για το ξεκίνημα της μέρας. Νραία δε θα ήταν να ξυπνάμε πιο τρυφερά; Σήμερα ας κάνουμε Γλώσσα, σκέφτηκα, αλλά ας διαλέξουμε μια σημαντικότερη από την ελληνική. Αυτή της αγάπης...



Στα θρανία των παιδιών, αντί για τετράδιο υπήρχε ένα μικρό post it με ένα μήνυμα αγάπης, ξεχωριστά για το καθένα τους. Κάτι όμορφο που ήθελα να μοιραστώ μαζί τους. Η απορία τους μόλις τα αντίκρισαν μεγάλη, το ίδιο και ο δικός μου ενθουσιασμός.

Μια μικρή αμνηχανία κι ύστερα γέμισε η τάξη μικρά χαμόγελα. Μιλήσαμε για τις λέξεις που πληγώνουν κι για τις άλλες που τις πληγές μας επουλιώνουν. Ύστερα σε ένα λευκό χαρτί σε σχήμα επιδέσμου, καθένα τους έγραψε μια συγγνώμη, ένα ευχαριστώ ή ένα σ'αγαπώ σε έναν συμμαθητή τους. Τώρα η τάξη γέμισε αγκαλιές και συγκίνηση κι η καρδιά μου περηφάνεια για το ωραιότερο μάθημα της χρονιάς για την ώρα! Επαναστατούμε λοιπόν, διατηρώντας και πολλαπλασιάζοντας την τρυφερότητά μας στην πράξη!

Bonus extra μια
πολύ γλυκιά ταινία
που αποτέλεσε την
δικής μας
αυξήτησης

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=A6PWu3EH7Xw&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fkidsproject.gr%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo





Αλήθεια τι πιστεύουν τα παιδιά για τον εαυτό τους;

Όλοι έχουμε ακούσει παραπάνω από μια φορά στη ζωή μας τη φράση «πρέπει πρώτα να αγαπάς τον εαυτό σου», αλλά πόσο εύκολο είναι να το κάνουμε ή να το διδάξουμε στα παιδιά;

Αφού συζητήσαμε όλοι μαζί στην τάξη τη χρησιμότητα των θετικών επιβεβαιώσεων προς τον εαυτό μας, τοποθετήσαμε έναν ολόσωμο καθρέπτη και γύρω του βάλαμε τα λόγια που θα θέλαμε να ακούμε και να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας!

Στην αρχή της κάθε μέρας, ορίζεται ένας μαθητής/-τρια ως βοηθός. Μέσα λοιπόν στις αρμοδιότητες του, είναι να σταθεί μπροστά στον καθρέπτη και κοιτώντας το είδωλό του, να πει έναν όμορφο λόγο στον καλύτερό του φίλο. Τον εαυτό του!

Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία τις έννοιες της αυτοφροντίδας και της θετικής αυτό συζήτησης, ενισχύοντας έτσι την ψυχική ανθεκτικότητα, την αυτοεκτίμηση και τελικά την αυτοπεποίθησή τους!





22

Θεατρική παράσταση «Μικρός Πρίγκιπας»

Η Δ΄ τάξη του 10ου Δ.Σχ. Χανίων βρέθηκε στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, για να παρακολουθήσει την παράσταση «Μικρός Πρίγκιπας», από την ομάδα redicolo. Πρόκειται για μια Μουσικο-Κουκλο-Θεατρική παράσταση για όλες τις ηλικίες, με μεγάλες κούκλες, φιγούρες, μαριονέτες και ηθοποιούς, που συνδυάζει τη μαγεία του κουκλοθεάτρου με την ορχηστρική μουσική και την ψηφιακή ζωγραφική. Τα παιδιά ταξίδεψαν σε ένα παραμυθένιο πλανητικό σύμπαν, παρέα με τον Μικρό Πρίγκιπα και τα διαχρονικά μηνύματα που έχει να μας προσφέρει.



Φυσικά από την εκδρομή δεν έλειψε το παιχνίδι! Αφού μάς έμεινε λίγος χρόνος, κάναμε μια στάση στην παιδική χαρά και τον αξιοποιήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!





Επιβιβαστείτε λοιπόν, γιατί αναχωρούμε για έναν κόσμο που το φως θα σαρώσει το σκοτάδι! Γιατί αν κοιτάμε προς το φως, είναι θέμα χρόνου να μας πλημμυρίσει...

23 Το Δ1 αναχωρεί για το ταξίδι της γνώσης

Μέσα στις ζοφερές μέρες που βιώνουμε, που ολσένα γίνονται πιο σκοτεινές, έρχονται τα παιδιά σαν μια ακτίδα φωτός και ελπίδας να μας θυμίσουν πως δεν πρέπει να παραδώσουμε τα όπλα. Πως έχουμε χρέος να αγωνιστούμε, να τους δώσουμε θάρρος και ιδανικά να αντέξουν τούτο τον κόσμο, να τον αναδιαμορφώσουν, να τον ομορφύνουν! Με «όπλα» ειρηνικά ερχόμαστε... Με χρώματα για τα σκοταδία Με ευγνωμοσύνη για τη ζωή Με αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τον συνάνθρωπο Με σεβασμό για το διαφορετικό ...και πολλή πολλή αγάπη για κάθε πλάσμα, φτιάχτηκε η τάξη που θα φιλοξενήσει για φέτος το δικό μας φυτώριο της ελπίδας, την τάξη μας!



24

ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΣΤΗ Γ' ΗΛΙΚΙΑ



Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου το πρωί το τμήμα Β1 του σχολείου μας επισκέφτηκε το Δημοτικό Γηροκομείο.

Με την επίσκεψη μας αυτή θελήσαμε να γιορτάσουμε μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες αληθιά και ολο το προσωπικό την παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας που γιορτάζεται την 1η Οκτωβρίου.

Τα παιδιά ετοίμασαν ποιήματα, κάρτες, λουλουδάκια και λιχουδιές.



Έδωσαν και πήραν απλόχερη αγάπη. Η φιλοξενία των ανθρώπων που τους φροντίζουν ήταν πραγματικά πολύ ζεστή για μας. Ανυπομονούμε για την επόμενη συνάντησή μας με χαρά.

Το σχολείο μας ήταν και θα είναι πάντα κοντά στο Γηροκομείο μας. Χρόνια πολλά γιαγιά, χρόνια πολλά παπού!



25

Μανταρίνια και πλεκτική

Γιατί όταν τα παιδιά δημιουργούν, βγαίνουν από τα κουτιά και σπάνε τα στερεότυπα δεν τα σταματά κανείς... !!!!!

Το τμήμα του Στ1, ανέπτυξε ένα καινούργιο χόμπι και αυτό δεν είναι άλλο από την τέχνη της πλεκτικής!

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος ξεκίνησαν ως παιχνίδι το πλέξιμο που όμως αποδείχθηκε ένα δημιουργικό παιδαγωγικό εργαλείο για να έρθουν πιο κοντά, να μάθουν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους, να ρυθμίζουν το άγχος τους, ενώ αναπτύσσεται ο κινητικός τους συντονισμός.

Το σχολείο αγκαλιάζει το ενδιαφέρον των μαθητών και αποφάσισε να «κντύσει» με τις χειμερινές δημιουργίες των μαθητών ένα από τα δέντρα της αυλής μας!



26

Η Στ' καλωσορίζει την Α'



Στις 15 Σεπτεμβρίου, έπειτα από ιδέα των μαθητών του Στ1 και Στ2, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η «υιοθεσία» των μικρών μαθητών της πρώτης δημοτικού του σχολείου μας από τα μεγαλύτερα παιδιά μας. Τα μεγάλα, δίνοντας ένα συμβολικό δώρο, «υιοθέτησαν» τα μικρά και δεσμεύτηκαν να είναι δίπλα τους υποστηρικτικά, καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.



27

ΗΜΕΡΑ - ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Όλοι μαζί, όλοι εκεί παιδιά και εκπαιδευτικοί εφαρμόσαμε το σχέδιο-δράση - πρόγραμμα της γυμναστικής μας κ. Προδρομίδου τηρώντας ταυτόχρονα και τους κανόνες υγιεινής διατροφής και βεβαίως περάσαμε τέλεια !!!!!!!



28

Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού

Δουλεύοντας το κεφάλαιο για τους χάρτες στη Μελέτη Περιβάλλοντος, της Γ' τάξης, δημιουργήσαμε δυο χάρτες του δικού μας σχολείου, χωριστήκαμε σε δύο ομάδες «Τα μπισκοτάκια» και «Τα Σκουλήκια» και χρησιμοποιώντας τους παίξαμε κυνήγι κρυμμένου θησαυρού!





29 Δραματοποιώντας την κυρία ανακύκλωση

Μιλώντας για την ανακύκλωση στο μάθημα της Γλώσσας της Γ' τάξης, δραματοποιήσαμε ένα μικρόθεατρικό που είχε το μάθημα. Οι μαθητές κατασκεύασαν τους ήρωές τους και παρουσιάσαμε με πολύ ενθουσιασμό την ιστορία της ανακύκλωσης των χάρτινων προϊόντων σαν κουκλοθέατρο.

