

# Τα χρυσά παιδιά

Ετήσια Μαθητική Εφημερίδα

107<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Συγγραφείς : Τα παιδιά του Β'2

Εκδότρια : Η δασκάλα Λούπα Πηγής

## Περιεχόμενα

- |                              |        |
|------------------------------|--------|
| • Νέα σχολική χρονιά         | σελ.1  |
| • Οι τέσσερις εποχές         | σελ.2  |
| • Παιδική Βιβλιοθήκη         | σελ.2  |
| • Το Μελωμύθι                | σελ.3  |
| • Χριστουγεννιάτικη γιορτή   | σελ.3  |
| • ECO ZOO                    | σελ.3  |
| • Απόκριες                   | σελ.4  |
| • Αφίσες                     | σελ.5  |
| • Λαογραφικό Μουσείο         | σελ.5  |
| • Μικροί Λαογράφοι           | σελ.5  |
| • Βιβλιοθησαυροί             | σελ.6  |
| • Ησυχάκια                   | σελ.6  |
| • Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου    | σελ.7  |
| • Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή | σελ.7  |
| • Σχολικοί Κηπουροί          | σελ.8  |
| • Εγνωστής Γίγαντας          | σελ.8  |
| • Κυνήγι Πασχαλινών Αυγών    | σελ.8  |
| • Πάρκο Νέας Ελβετίας        | σελ.9  |
| • Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα   | σελ.9  |
| • Ημερήσια Εκδρομή           | σελ.10 |
| • Η φύση είναι στο χέρι μας  | σελ.10 |
| • Καλοκαιρινή γιορτή         | σελ.11 |
| • Υγιεινό πρωινό στην τάξη   | σελ.11 |
| • Η σελίδα της κυρίας Πηγής  | σελ.12 |

Η νέα σχολική χρονιά



Στις 11 Σεπτεμβρίου 2023 ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Τώρα είμαστε στην Β' τάξη! Φέτος ήρθαν στην τάξη μας δύο νέοι μαθητές, ο Ραφαήλ και η Μαριλένα. Χαρήκαμε πολύ που ήρθαν στην τάξη μας. Όλοι τους μιλούσαμε στα διαλείμματα για να γνωριστούμε καλά, παίζαμε μαζί τους, τους βοηθούσαμε και περνούσαμε όλοι τέλεια! Συμφωνήσαμε όλοι τους κανόνες της τάξης και θυμηθήκαμε πώς διαχειριζόμαστε τις μη αποδεκτές συμπεριφορές. Είμαστε η μεγάλη και αγαπημένη παρέα του Β'2 !



Χρήστος Τζωρτζινάκης

# ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ



Τον Οκτώβριο μάθαμε στη Μελέτη Περιβάλλοντος για τις τέσσερις εποχές και τους μήνες του χρόνου. Επειδή μας άρεσε πολύ το θέμα αποφασίσαμε να κάνουμε μια ομαδική εργασία για κάθε εποχή. Κάθε ομάδα είχε διαφορετικό θέμα για κάθε εποχή π.χ. οι μήνες και οι γιορτές τους, ο καιρός και τα ρούχα, τα φρούτα και τα λαχανικά, οι γεωργικές εργασίες, οι συνήθειες των ζώων. Τα μέλη των ομάδων φέραμε φωτογραφίες, πληροφορίες, συζητούσαμε, επιλέγαμε τις εικόνες που θα χρησιμοποιούσαμε, γράφαμε τις λεζάντες και ετοιμάζαμε την αφίσα μας. Όταν ήμασταν έτοιμοι παρουσιάζαμε την εργασία μας στα άλλα παιδιά. Στην αρχή είχαμε λίγο άγχος αλλά το νικήσαμε. Στο τέλος περνούσαμε όλοι τέλεια! Εύχομαι να ξανακάνουμε ομαδικές εργασίες και του χρόνου!!!

**Θάνος Τσιφλιτζικής**

# ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ



Τον Νοέμβριο η τάξη μας πήγε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαριλάου. Εκεί είδαμε πολλά βιβλία!! Η συγγραφέας Χρηστίνα Κρητικού μας παρουσίασε το βιβλίο της «Μια μπλε κουκίδα». Αφού μας το διάβασε κάναμε μια ευχή για την μπλε κουκίδα και τη ζωγραφίσαμε. Περάσαμε υπέροχα! Στο τέλος η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης μας έδωσε δώρο πολλά βιβλία για τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Εύχομαι να ξαναπάμε στην Παιδική Βιβλιοθήκη και να διαβάσουμε πολλά βιβλία!

**Ανδρονίκη Τσαλκιτζή**

# ΜΕΛΩΜΥΘΙ



Μια βροχερή μέρα του φθινοπώρου ήρθε στο σχολείο μας η μουσική ομάδα « Το Μελωμύθι ». Μας παρουσίασε στην αίθουσα εκδηλώσεων τη μουσική παράσταση «Ιστορίες για σποράκια». Την παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον! Συζητήσαμε, τραγουδήσαμε , παίξαμε μουσική με παλιά όργανα και χορέψαμε με πολλή χαρά !

Ραφαήλ Δουρακίδης

# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ



Λίγο πριν τα Χριστούγεννα η τάξη μας παρουσίασε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου τη χριστουγεννιάτικη παράσταση «Τα

αληθινά δώρα του Αη Βασίλη». Ετοιμάσαμε τη γιορτή με τη βοήθεια της κυρίας Σωτηρίας που είναι η θεατρολόγος μας και της κυρίας Γιούλης που είναι η μουσικός μας. Πέρασαμε τέλεια!! Χαρήκαμε πολύ γιατί ήρθαν οι γονείς και οι συγγενείς μας και μας χειροκρότησαν. Μακάρι του χρόνου να ξανακάνουμε χριστουγεννιάτικη γιορτή!

Παύλος Λάζος

# ECO ZOO



Τον Φεβρουάριο μαζί με το Β'1 πήγαμε στο ECO ZOO στο ΝΟΗΣΙΣ . Στην αρχή είδαμε ζώα που έχουν εξαφανιστεί, όπως μαμούθ, δεινόσαυρους και θαλάσσιους δεινοσαύρους. Μετά είδαμε πολλά ζώα της Ελλάδας όλων των ηπειρών. Τα ζώα αυτά ήταν ρομποτικά! Κουνιόταν κι έβγαζαν αληθινούς ήχους.





Έπειτα μπήκαμε σε ένα αληθινό κλουβί για να καταλάβουμε πώς νιώθουν τα φυλακισμένα ζώα. Στο τέλος παίξαμε όλοι μαζί παιχνίδια γνώσεων και πήραμε δώρο αυτοκόλλητα με δεινόσαυρους. Όταν φύγαμε από το ECO ZOO πήγαμε για παιχνίδι στο περιβαλλοντικό πάρκο της Θέρμης. Την επόμενη μέρα στο σχολείο περιγράψαμε το ζώο που μας έκανε περισσότερη εντύπωση, το διαβάσαμε στους συμμαθητές μας και φτιάξαμε ομαδικά αφίσες για τα ζώα.

**Βασίλης Τρουπάκης**

Μια μέρα η τάξη μας ετοίμασε προσκλήσεις για τον Αποκριάτικο χορό του σχολείου στο Φιλίππειον. Σκεφτήκαμε το κείμενο, τις εικονογράφησαμε και τις κρεμάσαμε στα κάγκελα του σχολείου. Οι γονείς μας ξετρελάθηκαν όταν τις είδαν!!! Την ημέρα του χορού, ντυθήκαμε με αποκριάτικες στολές, χορέψαμε, τραγουδήσαμε και περάσαμε τέλεια!

**ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ**



**ΑΠΟΚΡΙΕΣ**

**ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ**



Την Τσικνοπέμπτη πήγαμε στο σχολείο ντυμένοι καρναβάλια. Κάναμε λίγο μάθημα και μετά παίξαμε παιχνίδια μέσα στην τάξη και στην αυλή του σχολείου. Από τα ηχεία ακουγόταν δυνατά μουσική. Εμείς χορεύαμε και ο Σύλλογος Γονέων έψηνε σουβλάκια. Μετά μας μοίρασαν σουβλάκια και χυμούς, φάγαμε, ήπιαμε και γλεντήσαμε όλοι μαζί! Εκείνη την ημέρα περάσαμε τέλεια! Εύχομαι να ξαναγίνει και του χρόνου!

**Ιωάννα Τσολακίδου**

# ΑΦΙΣΕΣ



Μετά τις προσκλήσεις μάθαμε να φτιάχνουμε αφίσες! Φτιάξαμε αφίσες για θεατρικές παραστάσεις, για χορευτικές εκδηλώσεις και για τσίρκο. Στο τέλος στολίσαμε την τάξη με τις αφίσες μας.

Αθηνά Σάζο

## ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ



Μια μέρα στη γλώσσα μάθαμε για τα μουσεία και αποφασίσαμε να δούμε ένα από κοντά. Πήγαμε στο Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Εκεί είδαμε παλιά αντικείμενα, εργαλεία, έπιπλα, ρούχα κοσμήματα και άλλα πολλά. Μάθαμε για τον αργαλειό και μάθαμε να υφαίνουμε κι εμείς! Ακούσαμε πολλά

παραμύθια και παίξαμε παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού με παραδοσιακές στολές! Μετά φάγαμε το πρωινό μας στην αυλή του κήπου και μας έδωσαν δώρο κατασκευές. Όταν γυρίσαμε στο σχολείο, συναρμολογήσαμε τις κατασκευές μας και στολίσαμε τις κούκλες με τις παραδοσιακές στολές την τάξη μας.

Βασίλης Σερβανίδης

## ΜΙΚΡΟΙ ΛΑΟΓΡΑΦΟΙ!



Τον Μάρτιο κάναμε μια Λαογραφική έκθεση στην τάξη μας. Για δύο εβδομάδες όλα τα παιδιά φέρναμε στην τάξη μας παλιά αντικείμενα και τα παρουσιάζαμε στους συμμαθητές μας. Όταν συγκεντρώσαμε αρκετά αντικείμενα, ετοιμάσαμε λεζάντες, οργανώσαμε μια λαογραφική έκθεση και καλέσαμε τους γονείς μας για να την παρουσιάσουμε. Η έκθεσή μας είχε πολλά εκθέματα: διακοσμητικά και υφαντά από πλούσια και αγροτικά σπίτια, από παραδοσιακά καφενεία, σκεύη μαγειρικής, είδη ραπτικής, παραδοσιακές φορεσιές, γεωργικά εργαλεία, παιδικά παιχνίδια κ.α. Όλοι περάσαμε τέλεια στην παρουσίαση και οι γονείς μας χάρηκαν πολύ! Εύχομαι να δημιουργήσουμε στην τάξη μας κι άλλα τέτοια μικρά μουσεία!

Γιώργος Σιδηρόπουλος

# ΒΙΒΛΙΟΘΗΣΑΥΡΟΙ



Τον Μάρτιο ασχοληθήκαμε στο μάθημα της γλώσσας με τα λογοτεχνικά βιβλία. Παρουσιάσαμε τα αγαπημένα μας παιδικά βιβλία, γράψαμε βιβλιοπαρουσιάσεις και μας ήρθε μια ιδέα!!!

Επειδή αγαπάμε πολύ τα βιβλία αποφασίσαμε να κάνουμε μια μικρή βιβλιοθήκη μέσα στην τάξη μας για να μπορούμε να δανειζόμαστε! Ο κάθε μαθητής θα έφερνε κάποιο αγαπημένο του βιβλίο και θα παίρναμε και βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Επίσης το κάθε παιδί θα έφτιαχνε το δικό του κουτί βιβλιοθησαυρού σαν ένα δώρο! Θα έπαιρνε ένα κουτί, θα το διακοσμούσε όπως ήθελε και μέσα εκεί θα μάζευε τον θησαυρό που έβρισκε σε κάθε βιβλίο. Εγώ πέρασα πολύ ωραία όταν ζωγράφισα το κουτί μου!

Κάθε βδομάδα παρουσιάζαμε τα βιβλία που διαβάσαμε και τους θησαυρούς που βρήκαμε μέσα σ' αυτά. Έτσι μαζέψαμε πολλούς βιβλιοθησαυρούς!

Η ευχή μου είναι να το κάνουμε και στην άλλη τάξη!

**Κωνσταντίνος Ψαρράς**

# ΤΑ ΗΣΥΧΑΚΙΑ



Συνεργάζεστε  
υπέροχα!

Πολύ καλή  
προσπάθεια!



Μια μέρα αποφασίσαμε μαζί με τη δασκάλα μας να παίζουμε ένα παιχνίδι «Τα ησυχάκια» για να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας. Όταν μας το είπε η κυρία χαρήκαμε πολύ! Τα ησυχάκια είναι χαρούμενες, χρωματιστές φατσούλες που κερδίζει η κάθε ομάδα όταν ακολουθεί τους κανόνες της τάξης. Όποια ομάδα μαζέψει τα περισσότερα ησυχάκια στο τέλος της εβδομάδας, κερδίζει μικρά δωράκια από τη δασκάλα. Φτιάξαμε χρωματιστά φακελάκια για να μαζεύουμε μέσα τα ησυχάκια, γράψαμε το όνομα κάθε ομάδας και τους υπεύθυνους και ξεκινήσαμε... Εύχομαι να γίνουμε όλοι εξαιρετικοί και να παίρνουμε πολλά ησυχάκια!!!

**Άννα Χαντζάκη**



Όλοι μαζί  
τα καταφέρατε!



Εύγε παιδιά!



# 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

## ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ



Την Παγκόσμια ημέρα Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου ήρθε στο σχολείο μας η συγγραφέας και Παπικά Στεφανία και μας παρουσίασε το νέο της βιβλίο «Μια αλλαγή για τη Βίλμα». Πήγαμε στην αίθουσα εκδηλώσεων, διαβάσαμε την ιστορία και συζητήσαμε. Μας άρεσε πολύ η εικονογράφηση του βιβλίου και το τέλος της ιστορίας. Όλη η παρουσίαση ήταν πολύ ωραία και στο τέλος η συγγραφέας μας έδωσε για δωράκια σελιδοδείκτες! Όταν γυρίσαμε στην τάξη μας ζωγραφίσαμε τη Βίλμα να κρατάει ένα μπαλόνι και γράψαμε μέσα σ' αυτό μια λέξη-μήνυμα του βιβλίου. Όλα τα παιδιά περάσαμε τέλεια!!! Εύχομαι το βιβλίο της Βίλμας να έχει πολλές πωλήσεις!!

**Άννα Τσιτσιρικού**



Μια μέρα πήγαμε μια εκδρομή στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και μάθαμε για τα ζώα της φάρμας και τα φυτά. Είδαμε από πολύ κοντά κότες και κόκορες και μάθαμε για την ανάπτυξη των αυγών. Επίσης είδαμε μοσχάρια και αγελάδες και μάθαμε πώς μαζεύουν το γάλα για να το στείλουν στο εργοστάσιο, να το συσκευάσουν και να παρασκευάσουν το γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Μετά είδαμε ελαιώνες, αμπελώνες, κηπευτικά και αρωματικά φυτά και πολλά λουλούδια. Μάθαμε να φυτεύουμε κι εμείς λουλούδια και φεύγοντας πήραμε δώρο ένα λουλούδι για το σπίτι μας.

Στο τέλος παίξαμε σε ένα μικρό δασάκι και γυρίσαμε στο σχολείο.

**Μιχαήλ Παμπουρίδης**

# ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ



Μετά την επίσκεψη στη Γεωργική Σχολή αποφασίσαμε να φτιάξουμε έναν κήπο στο σχολείο. Μάθαμε για τα επαγγέλματα του γεωργού, του γεωπόνου, του κηπουρού και αποφασίσαμε να γίνουμε « σχολικοί κηπουροί ». Πήρε το κάθε παιδί ένα λουλούδι που του άρεσε και το παρουσίασε στην τάξη. Μετά τα φυτέψαμε στις γλάστρες του σχολείου, τα ποτίζαμε και τα φροντίζαμε όλοι μαζί. Φτιάξαμε αφίσες για τα φυτά και στολίσαμε τον κήπο μας.

Μάνος Παπαδόπουλος

# Ο Εγωιστής γίγαντας



Μια μέρα πριν κλείσουν τα σχολεία για τις πασχαλινές διακοπές παρακολουθήσαμε στο σχολείο μας τη θεατρική παράσταση της ομάδας του Μικρού Βορρά «Ο Εγωιστής γίγαντας». Η παράσταση μας άρεσε πολύ και περάσαμε τέλεια! Από αυτή την παράσταση μάθαμε ότι δεν πρέπει να κρατάμε όλα τα πράγματα μόνο για τον εαυτό μας αλλά να τα μοιραζόμαστε. Τότε γινόμαστε όλοι χαρούμενοι...

Μαριλένα Λαμπιδώνη

# ΚΥΝΗΓΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΑΥΓΩΝ



Την τελευταία μέρα πριν το Πάσχα παίξαμε κυνήγι πασχαλινών αυγών! Η κυρία είχε ετοιμάσει ένα φυλλάδιο με ερωτήσεις για το Πάσχα, τα έθιμα, τα πάθη, τη Σταύρωση, την Ανάσταση του Χριστού και πολλά χρωματιστά αυγά. Χωριστήκαμε σε τέσσερις ομάδες (κόκκινη, πράσινη, μπλε, κίτρινη). Όποια ομάδα τελείωνε όλες τις ερωτήσεις κατέβαινε κάτω στην αυλή και έψαχνε να βρει τα αυγά που είχαν το χρώμα της ομάδας. Όταν τα βρίσκαμε η κυρία μας έδινε μπαλόνια, μπισκότα και σοκολάτες. Περάσαμε



πάρα πολύ ωραία όλοι μαζί! Είχαμε όμορφα χαμόγελα! Εύχομαι να μην τελειώσει το σχολείο επειδή μαθαίνουμε όλοι μαζί και παίζουμε! Θα μου λείψει το σχολείο!

Μελίνα Νταϊλάνι

## ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ



Μια ωραία μέρα πήγαμε όλο το σχολείο εκδρομή στο πάρκο της Νέας Ελβετίας με τα πόδια. Εκεί παίξαμε, τρέξαμε και σκαρφαλώσαμε. Φάγαμε γλυκά, ήπιαμε χυμούς και όταν χορτάσαμε ξαναπαίξαμε. Όταν κουραστήκαμε, μαζέψαμε τα σκουπίδια, κάναμε γραμμές και ξεκινήσαμε για το σχολείο. Όταν γυρίσαμε στο σχολείο μας περίμεναν οι γονείς μας και μας πήγαν σπίτι.

Άγγελος Νταϊλάνι

## ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Μια μέρα συζητούσαμε στην τάξη μας για τους όμορφους τόπους της χώρας μας και θέλαμε να τους δούμε από κοντά. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια εργασία για να γνωρίσουμε τα όμορφα μέρη της Ελλάδας μας. Όλα τα παιδιά έφεραν διάφορες φωτογραφίες από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Πήραμε ένα μεγάλο γαλάζιο χαρτόνι και κολλούσαμε τις φωτογραφίες που μας άρεζαν, γράφαμε λεζάντες για το μέρος που δείχνει και το βρίσκαμε στον χάρτη. Η κάθε ομάδα έφτιαξε τη δική της αφίσα για την Ελλάδα. Η κάθε ομάδα παρουσίασε την αφίσα της, διάβαζε τα μέρη που επέλεξε και τα έδειχνε σε όλη την τάξη. Σηκωθήκαμε όλοι! Πέρασαμε τέλεια και ευχηθήκαμε να το ξανακάνουμε!!



Ελένη Μπογιατζή

# ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ



Τον Μάιο πήγαμε ημερήσια εκδρομή στο Λευκοχώρι, όλο το σχολείο μαζί με τους δασκάλους και τους γονείς μας. Το πρωί περιμέναμε τα λεωφορεία αλλά άργησαν πολύ! Όταν φτάσαμε μας έδωσαν κάτι χαρτάκια για τις δραστηριότητες που μπορούσαμε να κάνουμε. Άλλοι έπαιζαν με μπάλες, άλλοι ανέβηκαν σε άλογα και έκαναν ιππασία και άλλοι έκαναν κανό. Επίσης υπήρχαν άλογα, πάπιες και άλλα ζώα που μπορούσες να τα δεις και να τα χαϊδέψεις. Τα μικρά παιδιά έπαιζαν στην παιδική χαρά, έτρωγαν παγωτά και γρανίτες και οι μεγάλοι καθόταν στα τραπέζια. Στις 4.00 μπήκαμε πάλι στα λεωφορεία και γυρίσαμε στα σπίτια μας. Εύχομαι να ξαναπάμε και να περάσουμε πάλι τέλεια!!!

**Γεράσιμος Τράκας**

# Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ



Μια μέρα η κυρία μας ενημέρωσε ότι γίνεται ένας διαγωνισμός για την προστασία του περιβάλλοντος που λέγεται «Έχεις τη φύση στο χέρι σου!» κι αν θέλουμε μπορούμε να λάβουμε μέρος. Εμείς αποφασίσαμε ότι θέλουμε να συμμετέχουμε. Πήραμε όλοι από ένα λευκό χαρτί, και σχημάτισαμε το χέρι μας. Το ζωγραφίσαμε, το κόψαμε, το κολλήσαμε σε μια μεγάλη αφίσα και γράψαμε το σύνθημα «Η φύση είναι στο χέρι μας»! Μας βοήθησε και η κυρία Μαρία, η δασκάλα των εικαστικών. Στείλαμε φωτογραφία την αφίσα μας στον διαγωνισμό και κερδίσαμε όλοι λουλουδάκια για να τα φυτέψουμε στο μπαλκόνι μας. Εύχομαι να πάρουμε μέρος και του χρόνου στον ίδιο διαγωνισμό και να κάνουμε κι άλλα πράγματα για να προστατέψουμε το περιβάλλον!

**Έλενα Σταματίου**

# ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ



Στις 6 Ιουνίου κάναμε μια καλοκαιρινή γιορτή για τη λήξη της σχολικής χρονιάς με θέμα τα επαγγέλματα. Το κάθε παιδί διάλεξε τι επάγγελμα θα κάνει όταν θα μεγαλώσει και ξεκίνησε να γράφει. Φτιάξαμε μόνοι μας τα ποιήματά μας! Μας βοήθησε λίγο η κυρία στην ομοιοκαταληξία, τα έγραψε στον υπολογιστή και μας τα εκτύπωσε. Την ημέρα της γιορτής τραγουδήσαμε και τέσσερα τραγούδια που μάθαμε με την κυρία Γιούλη, τη μουσικό μας : Τι να είναι τα βιβλία, Ο μάγειρας, ο κηπουρός, ο παγωτατζής. Πήραμε και βραβεία για τη συμπεριφορά μας και την πρόδοό μας! Παρουσιάσαμε τη γιορτή μας στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου και όλοι περάσαμε τέλεια!

**Απόστολος Σιάκος**

# ΥΓΙΕΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ



Την Τετάρτη 12 Ιουνίου, 2 μέρες πριν χωριστούμε για το καλοκαίρι, αντί να κάνουμε μάθημα στην τάξη αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και πολύ διασκεδαστικό... Θέλαμε να αποχαιρετιστούμε με τρόπο απολαυστικό! Ετοιμάσαμε με τη βοήθεια των γονιών μας πολλά υγιεινά φαγητά για πρωινό και τα φέραμε για να τα μοιραστούμε με τους φίλους μας στην τάξη. Τα παρουσιάσαμε στους συμμαθητές μας και γευματίσαμε όλοι μαζί! Και τι δεν είχαμε: γάλα, δημητριακά, γιαούρτι, αυγουλάκια, μέλι, τυράκι, ψωμάκι, φρυγανιές, φυστικοβούτυρο, ταχίνι, σπιτικές μαρμελάδες, κουλουράκια, μπισκοτάκια, τυρόπιτα και τυροπιτάκια, σπανακόπιτα και φυσικό φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκάλι!! Φυσικά χρησιμοποιήσαμε επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά ποτήρια και πιάτα γιατί δεν ξεχνάμε να προστατεύουμε το περιβάλλον! Όταν τελειώσαμε το πρωινό μας ήρθε η ώρα για το καλύτερο!! Παίξαμε πολλά επιτραπέζια παιχνίδια όλοι μαζί : τζένγκα, ντόμινο, υπερατού, παιχνίδια με τις χώρες και τις σημαίες, φαταούλα και άλλα πολλά! Όταν χτύπησε το κουδούνι βγήκαμε διάλειμμα. Περάσαμε τέλεια!

**Λέανδρος Τζάκα**



# Χρωμιοσελίδες της κυρίας Πηνελόπης



**Καλό καλοκαίρι!**



