

Αποχαιρετάμε το φθινόπωρο και καλωσορίζουμε τον χειμώνα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Από το εγώ στο εμείς ...

Παρουσιάσαμε τους εαυτούς μας
και παρακολουθήσαμε με προσοχή τις παρουσιάσεις των συμμαθητών και των συμμαθητριών μας .



Σκεφτήκαμε όλα όσα κάνουμε όλοι μαζί στην τάξη ...



Δημιουργήσαμε την εικονογραφημένη αλφαβήτα της τάξης.



Συζητήσαμε και αποφασίσαμε τους κανόνες της τάξης μας .
Υπογράψαμε το συμβόλαιό της τάξης μας .



Χειροκροτήσαμε τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές μας που διακρίθηκαν
στο Μαθηματικό Διαγωνισμό Μικρός Ευκλείδης
και κάναμε μια ευχή να μπορούσαμε να συμμετέχουμε κι εμείς!
Κι ευχή μας πραγματοποιήθηκε...
Μαθηματικός Διαγωνισμός «ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑΚΙΑ ΤΟΥ 107 »
Συμμετείχαμε σε ομάδες ,
και δημιουργήσαμε διψήφιους αριθμούς με μονάδες και δεκάδες!



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Μάθαμε για τον καιρό, την ενδυμασία, τις γιορτές, τα ζώα, τα φρούτα, τα λαχανικά, τους καρπούς του φθινοπώρου, κατασκευάσαμε ομαδικά τις αφίσες μας και δημιουργήσαμε μια έκθεση στις τάξεις μας.





Ολοκληρώσαμε τη δραστηριότητά μας με ένα πλούσιο γεύμα από καρπούς, φρούτα και σπιτικές λιχουδιές του φθινοπώρου !



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Επισκεφθήκαμε την Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαριλάου .Οι υπεύθυνες της βιβλιοθήκης μας ξενάγησαν στον χώρο της βιβλιοθήκης και μας εξήγησαν τον τρόπο λειτουργίας της βιβλιοθήκης.



Συναντήσαμε την αγαπημένη μας συγγραφέα Χριστίνα Κρητικού και παρακολουθήσαμε την παρουσίαση του βιβλίου της «Η περιπέτεια μιας μπλε κουκκίδας».



Ταξιδέψαμε με τα φτερά του βιβλίου της ,μεταμορφωθήκαμε και εμείς σε μικρές μπλε κουκκίδες, ζωγραφίσαμε , συζητήσαμε και μάθαμε τα μυστικά της συγγραφής παραμυθιών.
Τώρα ετοιμαζόμαστε να γίνουμε κι εμείς παραμυθάδες...



Φεύγοντας οι υπεύθυνες της βιβλιοθήκης μας χάρισαν βιβλία για να εμπλουτίσουμε τη σχολική μας βιβλιοθήκη. Σας ευχαριστούμε πολύ!



Τις βροχερές μέρες του φθινοπώρου μας κρατάνε συντροφιά παραμύθια μουσικά! Η μουσική ομάδα αφήγησης λαϊκών παραμυθιών « Μελωμύθι» επισκέφτηκε το σχολείο μας και παρουσίασε στην αίθουσα εκδηλώσεων τη διαδραστική μουσική παράσταση «Ιστορίες για σποράκια» . Τα παιδιά την παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά με πολλή χαρά και κέφι !



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Στολίζουμε το χριστουγεννιάτικο δεντράκι με χαρά ,
ανάβουμε τα λαμπάκια μας τα φωτεινά
πλημμυρίζουμε την τάξη με τραγούδια γιορτινά
και ευχόμαστε σε μεγάλα και μικρά παιδιά
«Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένη η καινούρια η χρονιά»!



Η κα Καίτη μας μίλησε για την **3^η Δεκεμβρίου , την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία .**

Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και βιωματικές δράσεις μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε άτομα με αναπηρίες , να κατανοήσουμε τις δυνατότητές και τα δικαιώματά τους .

Εντυπωσιαστήκαμε από τις πολλές ικανότητες τους και τον τρόπο ζωής τους .

Μπήκαμε για λίγο στη θέση τους και διαπιστώσαμε ότι:

**«Όλοι είμαστε διαφορετικοί , όλοι είμαστε μοναδικοί ,
και θέλουμε να ζούμε όλοι μαζί με σεβασμό, αλληλεγγύη και αποδοχή !»**

