

Μήνυμα του Διευθυντή στην γιορτή αποφοίτησης της Έκτης τάξης στο 105ο Δ. Σχ. Θεσσαλονίκης, 12-6-2023.

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας, του 105^{ου} Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, του αγαπημένου μας Δημοτικού Σχολείου, του καλύτερου από πάσης απόψεως σχολείου της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης μας, αγαπητοί γονείς των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και δασκάλες του σχολείου μας, καλωσήρθατε στην όμορφη αποψινή αποχαιρετιστήρια γιορτή της Έκτης τάξης του σχολείου μας. Είναι μεγάλη η χαρά αλλά και η συγκίνηση όλων μας, καθώς αποχαιρετούμε από το αγαπημένο μας 105^ο δημοτικό σχολείο τα πολύ αγαπητά, τα αξιέπαινα, τα υπέροχα αυτά παιδιά της Έκτης τάξης του σχολείου μας, για να φοιτήσουν στο Γυμνάσιο. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα αυτά τα αξιέπαινα παιδιά. Συγχαρητήρια παιδιά! Οι κόποι που καταβάλατε όλοι και όλες σας δεν πήγαν χαμένοι. Το αποτέλεσμα το δείχνει αυτό και το φωνάζει. Η καθημερινή, συστηματική, μεθοδική δουλειά σας επί έξι συναπτά έτη στο δημοτικό σχολείο, απέδωσε πολύ γλυκές καρπούς. Χάρη στην ωραία σας αυτή και ευγενική προσπάθεια, με την πολύτιμη αρωγή και βοήθεια από τους εξαιρετικούς γονείς σας και τους αξιότιμους, έμπειρους, φιλότιμους, εργατικούς, και πολύ καλά καταρτισμένους δασκάλους σας και δασκάλες σας, όλα αυτά τα χρόνια, πετύχατε αυτά τα πάρα πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Συγχαρητήρια παιδιά! Πάντα έτσι φιλότιμα εργατικά και πρόθυμα παιδιά να είστε. Είναι γνωστά εξάλλου τα ρητά, τα αγαθά κόποις κτώνται, της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές οι καρποί όμως γλυκείς. Εγώ προσωπικά, και ως διευθυντής του σχολείου, είμαι πολύ χαρούμενος, που αισίως σας αποχαιρετούμε από το δημοτικό, καθότι επί έξι ολόκληρα χρόνια, συμπορεύτηκα μαζί σας, μέσα στο ίδιο σχολείο, το αγαπημένο δημοτικό μας σχολείο. Παρακολούθησα από κοντά όλη την πρόοδό σας και εξέλιξη και διαπιστώσαμε όλοι ότι όντως είστε η καλύτερη φουρνιά μαθητών που πέρασαν από εδώ. Έτσι να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης και σε όλη σας τη ζωή. Θέλω να εκφράσω για άλλη μια φορά εκ βάθους καρδιάς τα θερμά μου συγχαρητήρια σε αυτά τα αξιέπαινα από πάσης απόψεως παιδιά. Να ευχαριστήσω όλους, μαθητές μαθήτριες γονείς δασκάλους δασκάλες για την ωραία στενή συνεργασία που είχαμε σε αυτό το όμορφο οδοιπορικό μας μέσα στο σχολείο. Σας ευχαριστούμε παιδιά που μάς γεμίσατε όλους με τόση χαρά, όλα αυτά το έξι πολύτιμα χρόνια του δημοτικού σχολείου. Εκ μέρους όλων των εκπαιδευτικών, των δασκάλων και των διδασκαλισσών, ως Διευθυντής, σας απευθύνω τις θερμότερες ευχές όλων μας, για καλή πρόοδο, καλή επιτυχία, καλή προσπάθεια στη ζωή σας. Ευχόμαστε όλοι μας ολοψύχως πάντα επιτυχίες, εκπλήρωση των προσδοκιών σας, των ονείρων σας, των οραμάτων σας. Να έχετε κάθε χαρά και ευτυχία στη ζωή σας, εσείς και οι οικογένειές σας. Να είστε καλοί και χρήσιμοι άνθρωποι τόσο για τον εαυτό σας, όσο και για την οικογένειά σας, την πόλη μας την Θεσσαλονίκη, την πατρίδα μας την Ελλάδα, την κοινωνία, την ανθρωπότητα ολόκληρη. Πάντα χαρούμενοι, πάντα ελπιδοφόροι, πάντα φωτοδότες, πάντα αισιόδοξοι φιλότιμοι και δυναμικοί. Να έχετε πάντα την χάρη και την ευλογία του Παντοδύναμου Θεού. Καλή συνέχεια στο Γυμνάσιο. Καλές όμορφες, ξένοιαστες, δροσερές διακοπές, καλά μπάνια, στις όμορφες παραλίες και ακρογιαλιές της όμορφης πατρίδας μας. Εισ το επανιδείν. Δεν θα χαθούμε ποτέ. Εδώ θα είμαστε πάντα όλοι και όλες για να τα λέμε, να θυμόμαστε τα παλιά, να γελάμε με τα ωραία σας αστεία, και τις ευχάριστες αναμνήσεις από τα αξέχαστα χρόνια του δημοτικού μας σχολείου. Γεια σας και χαρά σας αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αγαπητοί γονείς, αγαπητά μας παιδιά του 105^{ου} Δημοτικού Σχολείου μας.