

Ενότητα Δ' - Κεφάλαιο 2

Η βασιλεία του Όθωνα



1833: Ο Όθωνας αποβιβάζεται στο Ναύπλιο

Μετά την δολοφονία του Καποδίστρια (1831) οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφάσισαν να φέρουν τον Βαυαρό πρίγκιπα **Όθωνα** ως **βασιλιά** της Ελλάδας.

Ο Όθωνας **αποβιβάστηκε** στην Ελλάδα (Ναύπλιο) τον Ιανουάριο του 1833. Επειδή ήταν ακόμη ανήλικος, την εξουσία μέχρι να ενηλικιωθεί θα την ασκούσαν **τρεις αντιβασιλείς**, επίσης από την Βαυαρία.

Μαζί του έφερε και ένα **δάνειο** των Μεγάλων Δυνάμεων **64 εκατομμυρίων δραχμών** (το 1833 νέο νόμισμα της Ελλάδας έγινε η δραχμή). Το μεγαλύτερο μέρος του δανείου όμως ξοδεύτηκε σε τραπεζικά έξοδα, τόκους και παλιά χρέη. Τα λίγα χρήματα που έμειναν, ξοδεύτηκαν για να ζουν μέσα στην χλιδή οι αντιβασιλείς και οι άνθρωποι του βασιλικού περιβάλλοντος.

Οι αντιβασιλείς πήραν **δραστικά μέτρα** για την συγκρότηση και την οργάνωση του νέου ελληνικού κράτους: **Χώρισαν** την Ελλάδα σε νομούς, επαρχίες και δήμους. **Οργάνωσαν** τον στρατό και τον στελέχωσαν με Βαυαρούς αξιωματικούς. **Ίδρυσαν** σχολεία για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. (Το 1837 άρχισε να λειτουργεί και το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο.) **Ανακήρυσαν** την Εκκλησία της Ελλάδας αυτοκέφαλη, δηλαδή ανεξάρτητη από το Πατριαρχείο. Στα τέλη του 1834 ανακήρυσαν την Αθήνα ως **πρωτεύουσα** του κράτους.

Η κατάσταση στην Ελλάδα όμως δεν ήταν καθόλου καλή: **Ο λαός ζούσε μέσα στην φτώχεια**, η ύπαιθρος είχε γεμίσει ληστές και οι αγωνιστές της Επανάστασης **είχαν παραμεριστεί** τελείως από την κυβέρνηση, με συνέπεια πολλοί από αυτούς να αναγκάζονται να ξαναπαίρνουν τα βουνά.

Θύμα της αυταρχικότητας και της υπεροψίας των Βαυαρών έπεσε και ο **Κολοκοτρώνης**: Τον Μάιο του 1834 οι αντιβασιλείς τον κατηγορήσαν ως **προδότη**, τον καταδίκασαν σε θάνατο και τον έκλεισαν στις φυλακές του Ναυπλίου. Φοβούμενοι, ευτυχώς, την οργή του κόσμου, δεν τόλμησαν να τον εκτελέσουν.

Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, η λαϊκή δυσαρέσκεια φούντωσε και σε λίγα χρόνια οδήγησε στο ξέσπασμα επαναστατικού κινήματος στις **3 Σεπτεμβρίου 1843**. Οι επαναστάτες, με επικεφαλής τον Ιωάννη **Μακρυγιάννη** και τον Δημήτριο **Καλλέργη**, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των ανακτόρων (σημερινή πλατεία Συντάγματος), αναγκάζοντας τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα, ως ανεξάρτητο κράτος, αποκτούσε Σύνταγμα.

Ακόμη και με το Σύνταγμα όμως ο Όθωνας συνέχισε να κυβερνά απολυταρχικά. Ταυτόχρονα, οι Μεγάλες Δυνάμεις **αναμειγνύονταν** απροκάλυπτα στα εσωτερικά της πατρίδας μας.

Οι αντιδράσεις του λαού μεγάλωναν, μέχρι που το **1862** ξέσπασαν επαναστατικά κινήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Ο Όθωνας και η σύζυγός του Αμαλία, **αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα**.



Η Ελλάδα ανάμεσα στους δανειστές και "προστάτες" της (σκίτσο της δεκαετίας του 1840)



Από το σχολικό βιβλίο:

1. Διαβάζουμε στις «Πηγές» (σελ. 152)
 - την Πηγή 2 (κάποια σχόλια του Αλέξανδρου Σούτσου για την επουδαιότητα της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου 1843), και
 - την Πηγή 3 (για τις βάσεις της «Μεγάλης Ιδέας» που έθεσε ο Ιωάννης Κωλέττης).
2. Διαβάζουμε από την «Ματιά στο παρελθόν» (σελ. 152) για την ιστορία του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων (στο Σύνταγμα) και του μνημείου του Αγνωστού Στρατιώτη.

Ερωτήσεις κατανόησης

1. Τι μέτρα πήραν οι αντιβασιλείς για την οργάνωση του κράτους;
2. Σε ποια κατάσταση βρισκόταν η κοινωνία την εποχή του Όθωνα;
3. Ποιοι φυλάκιζαν τον Κολοκοτρώνη; Με ποια κατηγορία; Ποια ποινή του επέβαλαν; Πώς γλύτωσε;
4. Τι έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου 1843; Γιατί θεωρείται σημαντική ημερομηνία;
5. Αφού ο Όθωνας αγαπούσε αρκετά την Ελλάδα και, μάλιστα, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, γιατί νομίζετε συνέχιζε να κυβερνά απολυταρχικά, αδιαφορώντας για την δυσαρέσκεια του κόσμου;

