

«Δρω... από απόσταση!»

Β' Δημοτικού

Τα φανταστικά μας ταξίδια!

Η πριγκίπισσα Δυσκολούλα

(διασκευή του παραμυθιού του Ευγένιου Τριβιζά)



Ζούσε κάποτε μια πολυχαϊδεμένη και τρισχαριτωμένη πριγκίπισσα που τη λέγανε Δυσκολούλα. Παρόλο που ήταν τόσο χαριτωμένη, είχε ένα μικρό ελάττωμα: της άρεσε να διαλέγει. Κι όχι μόνο της άρεσε να διαλέγει, αλλά αργούσε πολύ να αποφασίσει τι ακριβώς προτιμούσε!

Μια μέρα τη φώναξε ο πατέρας της ο βασιλιάς και της είπε:

- Αγαπημένη μου κορούλα, έφτασε ο καιρός να παντρευτείς.
- Αλήθεια πατέρα; τι ωραία!
- Πραγματικά, είπε ο βασιλιάς! Πες μου όμως ποιον θέλεις για άντρα σου;
- Μμμμμμ... δεν ξέρω, θέλω να συγκεντρώσεις τους πρίγκιπες από όλες τις χώρες εδώ στο παλάτι και να διαλέξω.

Ο βασιλιάς, ο οποίος είχε μεγάλη αδυναμία στην πολυαγαπημένη του κόρη, έστειλε την άλλη μέρα τους υπηρέτες του παλατιού να καλέσουν όλους τους πρίγκιπες, από τα κοντινά και τα μακρινά βασίλεια. Από το Αβγατηγανιστάν, από το Πιπερού, από τη χώρα του χασμουρητού, από το Κουφείτ, τη Μαντζουρία, την Κουμασιλάνδη, το Βελουδιστάν και πολλές ακόμα χώρες. Το προσκλητήριο έγραφε ότι έπρεπε να έρθουν όλοι στο παλάτι την επόμενη Κυριακή.

Η άλλη Κυριακή έφτασε και το παλάτι γέμισε από 30 πρίγκιπες, ντυμένους με τις καλύτερες και πιο φανταχτερές στολές τους! Ξαφνικά, ο αυλάρχης χτύπησε το σκαλισμένο μπαστούνι του και μια απόλυτη ησυχία απλώθηκε στην αίθουσα. Η πριγκίπισσα Δυσκολούλα, χαριτωμένη και ντροπαλή, μπήκε στην αίθουσα του θρόνου. Όλοι οι πρίγκιπες υποκλίθηκαν, ενώ ο βασιλιάς την ανέβασε δίπλα στον θρόνο του.

- Λοιπόν ορίστε, εδώ είναι όλοι οι πρίγκιπες, της είπε ο βασιλιάς. Πρίγκιπες από χώρες μακρινές, πρίγκιπες από χώρες τροπικές, κοντινές και μυστηριώδεις, πρίγκιπες από τα πέρατα του κόσμου, με λίγα λόγια πρίγκιπες να φαν' κι οι κότες! Ποιον προτιμάς;

- Χμμμμ... Δεν είμαι και πολλή σίγουρη, είπε η Δυσκολούλα. Πάντως ο πρίγκιπας που θα παντρευτώ θέλω να έχει σγουρά μαλλιά.
- Όλοι οι πρίγκιπες με ίσια μαλλιά μπορούν να πηγαίνουν ! Φώναξε ο βασιλιάς.
- Οι φαλακροί τι κάνουν; Ακούστηκε μια φωνή από το βάθος.
- Να πηγαίνουν κι αυτοί! Είπε πάλι ο βασιλιάς.
- Οι σγουρομάλληδες με τριχόπτωση τι κάνουν; Ακούστηκε μια άλλη φωνή.
- Να πάνε κι αυτοί στην ευχή του Θεού!

Έτσι λοιπόν, δέκα πρίγκιπες με ίσια μαλλιά έφυγαν τραβώντας τα μαλλιά τους και τους ακολούθησαν άλλοι τόσοι φαλακροί και ένας σγουρομάλλης με τριχόπτωση.

- Ορίστε έμειναν μόνο οι σγουρομάλληδες πρίγκιπες. Ποιον απ' όλους προτιμάς; ρώτησε ο βασιλιάς.

- Χμμμ... Δεν είμαι και πολύ σίγουρη, απάντησε η Δυσκολούλα, σουφρώνοντας τα χείλη της. Πάντως ο σγουρομάλλης πρίγκιπας που θα παντρευτώ θέλω να έχει έρθει από πολύ μακριά για μένα.

Αμέσως, σηκώθηκε ο πρίγκιπας **Ουμβέρτος Σμακαρόνι** και δήλωσε:

- Εγώ έκανα **499 χιλιόμετρα** για να παντρευτώ την πριγκίπισσα Δυσκολούλα!

Δεν πρόλαβε καλά καλά να ολοκληρώσει τη φράση του και ο **Φρειδερίκος Φραμπαλάς** είπε:

- Εγώ ταξίδεψα **1 χιλιόμετρο** παραπάνω από 'σένα!

- Μωρ' τι μας λες! Φώναξε ο **Ρεμούνδος Δαγομέρ**, εγώ ταξίδεψα **5 χιλιόμετρα** περισσότερο κι από 'σένα!

- Αυτό δεν είναι τίποτα, ακούστηκε η τσιριχτή φωνή του **Δον Φελίπε**. Εγώ έκανα **680 χιλιόμετρα** μόνο και μόνο για να παντρευτώ την πριγκίπισσα Δυσκολούλα!

- Φοβάμαι όμως, πως εγώ είμαι ο καλύτερος, πετάχτηκε ο **Ρούφους Βελούδος**, γιατί έκανα **20 χιλιόμετρα** περισσότερα από σένα.

- Μη χαίρεσαι του απάντησε αμέσως ο **Φερδινάνδος Παρδαλός**. Εγώ έκανα **50 χιλιόμετρα** πιο πολλά από σένα.

- Μμμμ! Σιγά το κατόρθωμα, τον αποπύρε ο **βαρόνος Φον Ερρίκοκος**. Αν θες να ξέρεις, εγώ έκανα **880 χιλιόμετρα** για να φτάσω μέχρι εδώ.

Σιγά τ' αυγά, φώναξε ο **κόμης Αναστάσις**, εγώ ταξίδεψα **100 χιλιόμετρα** παραπάνω για να φτάσω στην πριγκίπισσα Δυσκολούλα.

- Άδιστα φωνάζετε, ακούστηκε στο βάθος η φωνή του **Ντονατέλου Περήφανου**, γιατί εγώ έκανα **20 χιλιόμετρα** περισσότερα από τον κόμη Αναστάση.

Όλοι σώπασαν. Τελικά ο βασιλιάς είχε μπερδευτεί με τόσους αριθμούς! Ποιος ήταν ο νικητής; Πήρε ένα χαρτί και άρχισε τους υπολογισμούς. Έγραφε, έσβηνε και ξαναέγραφε. Αλλά και πάλι τζίφος!

Μπορείς να τον βοηθήσεις και να βρεις εσύ, ποιος πρίγκιπας έκανε τα πιο πολλά χιλιόμετρα; Θα σε βοηθήσει η επόμενη σελίδα

Όταν το βρεις συμπλήρωσε το τέλος του παραμυθιού.

_____ ήταν ο νικητής! Παντρεύτηκε την πριγκίπισσα Δυσκολούλα και όπως λένε στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Διασκευή και προσαρμογή

© Βασίλης Παπαχιάγγης

«Δρω... από απόσταση!»

Τα φανταστικά μας ταξίδια!

Β' Δημοτικού



Βρες τον νικητή!

Αφού διαβάσεις καλά το παραμύθι με την πριγκίπισσα Δυσκολούλα, συμπλήρωσε στα κενά πόσα χιλιόμετρα ταξίδεψε ο κάθε πρίγκιπας για να καταφέρει να παντρευτεί την πριγκίπισσα.



Το όνομά μου είναι
Ρούφος Βελούδος και
ταξίδεψα _____
χιλιόμετρα



Με λένε Φερδινάνδο
Παρδαλό και ταξίδεψα
_____ χιλιόμετρα



Είμαι ο Βαρόνος Φον
Ερρίκοκος και ταξίδεψα
_____ χιλιόμετρα



Είμαι ο Κόμης
Αναστάσης και ταξίδεψα
_____ χιλιόμετρα



Εγώ είμαι ο Ντονατέλος
Περήφανος και ταξίδεψα
_____ χιλιόμετρα



Γράψε εδώ
πόση ώρα
χρειάστηκες

