

ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ

1^ο παιδί:

Ζούμε σε μια εποχή με δυσκολίες και σκληρότητα.
Περνάμε παράξενες και λυπημένες στιγμές.
Όπως οι άνθρωποι πολλές δεκαετίες πριν.
Όμως εκείνοι.....

ΣΤΟΛΗ:

- *Τζην παντελόني*
- *Ριγέ μπλουζάκι*
- *Κόκκινο μαντήλι στο λαιμό*
- *Ηλεκτρική κιθάρα*

2^ο παιδί:

Εκείνοι παίρνανε δυνάμεις απ'το Ελληνικό Σινεμά
και τους ανθρώπους.
Άνθρωποι απλοί και καθημερινοί ,
φτωχοί και λιγότερο φτωχοί
που δεν έχαναν ποτέ το κουράγιο και το χαμόγελό τους.

ΣΤΟΛΗ:

- *Τζην παντελόني*
- *Ριγέ μπλουζάκι*
- *Κόκκινο μαντήλι στο λαιμό*
- *Ηλεκτρική κιθάρα*

3^ο παιδί:

Όλοι αγαπούσαμε και αγαπούμε τον Ελληνικό Κινηματογράφο.

Γιατί μεγαλώσαμε ως θεατές.

Γιατί ο ηθοποιός δεν ήταν κάτι ξένο.

Ήταν ο άνθρωπός τους και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.

ΣΤΟΛΗ:

- *Τζην παντελόι*
- *Ριγέ μπλουζάκι*
- *Κόκκινο μαντήλι στο λαιμό*
- *Ηλεκτρική κιθάρα*

Κορίτσι :

Κυρίες και Κύριοι!

Η σημερινή γιορτή είναι αφιερωμένη στον
αξέχαστο Ελληνικό Κινηματογράφο,
που αποτελεί Εθνική Πολιτιστική κληρονομιά.

.....

Ακριβώς! Ένα αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο .

Αξέχαστοι ηθοποιοί, υπέροχα τραγούδια, αθάνατες ταινίες!

Μάγκας:

Τι λες, έχεις την εντύπωση πως σε καταλαβαίνουν;

.....

Καλά, καλά! Άφησέ το καλύτερα πάνω μου!

Μόρτες και μόρτισσες! Πάρτε θέση και κάντε..μόκο!!

Αρχίζουμε!!

Και συ ..το νου σου! Προχώρα και φρόνιμα!

ΣΤΟΛΗ:

- *Τζην παντελόνι*
- *Λευκό μπλουζάκι*
- *Μπλε μαντήλι στη μέση και στο λαιμό*
- *Ναυτικό καπέλο*
- *Κομπολόι*

Βουγιουκλάκη:

(Η αρχόντισσα και ο αλήτης 1968)

- **Παπαμιχαήλ** : Από πότε οι νεράιδες βγαίνουν και χορεύουν στη στεριά;
- **Βουγιουκλάκη** : Από τότε που τριγυρίζουν στα λιμάνια όμορφα παλικάρια! Από βραδύς περίμενα να'ρθει τούτη η ώρα. Για πες μου με σκεφτόσουνα και συ όπως και γω;
- **Παπαμιχαήλ** : Τι άλλο έχω να σκέφτομαι;
- **Βουγιουκλάκη** : Τα ψάρια σου Νικόλα.
- **Παπαμιχαήλ** : Έννοια δεν έχω πια γι' αυτά. Με τρώει η δική σου έννοια.
- **Βουγιουκλάκη** : Μου είπε ο πατέρας μου τη μάνα σου πως βρήκε κι ορίσανε το γάμο μας τον Αύγουστο να γίνει.
- **Παπαμιχαήλ** : Πολύ μας τον αργούν. Αυτοί δεν μας καταλαβαίνουν
- **Βουγιουκλάκη** : Τους νέους βλέπεις δεν μπορούν να νιώσουνε οι γέροι.
- **Παπαμιχαήλ** : Ήταν μια φορά και ένα καιρό μια όμορφη νεράιδα....
- **Βουγιουκλάκη** : Που αγάπησε πολύ ένα όμορφο παλικάρι!

ΣΤΟΛΗ:

- Φόρεμα με φραμπαλά(ή από στολή σπανιόλας κοντό)
- Ψάθινο καπέλο στολισμένο με λουλούδια

Παπαμιχαήλ:

(Η αρχόντισσα και ο αλήτης 1968)

- **Παπαμιχαήλ** : Από πότε οι νεράιδες βγαίνουν και χορεύουν στη στεριά;
- **Βουγιουκλάκη** : Από τότε που τριγυρίζουν στα λιμάνια όμορφα παλικάρια! Από βραδύς περίμενα να'ρθει τούτη η ώρα. Για πες μου με σκεφτόσουνα και συ όπως και γω;
- **Παπαμιχαήλ** : Τι άλλο έχω να σκέφτομαι;
- **Βουγιουκλάκη** : Τα ψάρια σου Νικόλα.
- **Παπαμιχαήλ** : Έννοια δεν έχω πια γι' αυτά. Με τρώει η δική σου έννοια.
- **Βουγιουκλάκη** : Μου είπε ο πατέρας μου τη μάνα σου πως βρήκε κι ορίσανε το γάμο μας τον Αύγουστο να γίνει.
- **Παπαμιχαήλ** : Πολύ μας τον αργούν. Αυτοί δεν μας καταλαβαίνουν
- **Βουγιουκλάκη** : Τους νέους βλέπεις δεν μπορούν να νιώσουνε οι γέροι.
- **Παπαμιχαήλ** : Ήταν μια φορά και ένα καιρό μια όμορφη νεράιδα....
- **Βουγιουκλάκη** : Που αγάπησε πολύ ένα όμορφο παλικάρι!

ΣΤΟΛΗ:

- *Τζην παντελόνη*
- *Πουκάμισο (γαλάζιο ή ριγέ στις αποχρώσεις του μπλε)*
- *Μαύρο καπέλο(κασκέτο ή μπερέ)*
- *Ένα κομμάτι δίχτυ*

Σταυρίδης:

ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 1960 (Σταυρίδης-Γκιωνάκης)

- Σταυρίδης : Ποιος είναι εδώ;
- Γκιωνάκης : Εμείς οι δυό!
- Σταυρίδης : Αχού ..κάτι τσαχπινιές!
- Γκιωνάκης : Τι θέτε; Θέτε τίποτα;
- Σταυρίδης : Έχει μια πορτοκαλάδα βρε;
- Γκιωνάκης : Από πορτοκάλια;
- Σταυρίδης : Όχι από μούσμουλα!
- Γκιωνάκης : Χα..καλό..χα..χα!
- Σταυρίδης : Να που το ρίξαμε και οι δυο στις τσαχπινιές και πως θα βγάλουμε άκρη!
- Γκιωνάκης : Ναι..
- Σταυρίδης : Φέρε μια πορτοκαλάδα βρε!!
- Γκιωνάκης : Πορτοκαλάδα θέτε;
- Σταυρίδης : Πορτοκαλάδα, λεμονάδα ότι νάναι!
- Γκιωνάκης : Λεμονάδα θέτε;
- Σταυρίδης : Άντε λεμονάδα!
- Γκιωνάκης : Από λεμόνια;
- Σταυρίδης : Όρε τι θα γίνω εγώ με δαύτον! Βρε έχεις μια γκαζόζα;
- Γκιωνάκης : Γκαζόζα θέτε;
- Σταυρίδης : Γκαζόζα ,σόδα ότι νάναι!
- Γκιωνάκης : Σόδα θέτε;
- Σταυρίδης : Όρε τι θα γίνω εγώ με σένα!
- Γκιωνάκης : Ε..τι! Μια μου λέτε λεμονάδα μια πορτοκαλάδα μια σόδα .Τι θέτε;
- Σταυρίδης : Άκου δω! Μια κι όξω! Πορτοκαλάδα.

- Γκιωνάκης : Πορτοκαλάδα θέτε;
- Σταυρίδης :Α! Στάσου! Να μην το ξαναπάμε απ'την αρχή!
- Γκιωνάκης :Πορτοκαλάδα θέτε;
- Σταυρίδης :Πορτοκαλάδα.
- Γκιωνάκης : Να σας δώκω!
- Σταυρίδης : Άντε δώκε μου τέλος πάντων να ξεμπερδεύουμε.

ΣΤΟΛΗ:

- *Τζην παντελόι*
- *Λευκό πουκάμισο*
- *Γραβάτα*
- *Μαύρο καπέλο*

(Για το χορό)

- *Μπλε μαντήλι στη μέση και στο λαιμό*
- *Ναυτικό καπέλο*

Γκιωνάκης:

ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ 1960 (Σταυρίδης-Γκιωνάκης)

- Σταυρίδης : Ποιος είναι εδώ;
- Γκιωνάκης : Εμείς οι δύο!
- Σταυρίδης : Αχού ..κάτι τσαχπινιές!
- Γκιωνάκης : Τι θέτε; Θέτε τίποτα;
- Σταυρίδης : Έχει μια πορτοκαλάδα βρε;
- Γκιωνάκης : Από πορτοκάλια;
- Σταυρίδης : Όχι από μούσμουλα!
- Γκιωνάκης : Χα..καλό..χα..χα!
- Σταυρίδης : Να που το ρίξαμε και οι δυο στις τσαχπινιές και πως θα βγάλουμε άκρη!
- Γκιωνάκης : Ναι..
- Σταυρίδης : Φέρε μια πορτοκαλάδα βρε!!
- Γκιωνάκης : Πορτοκαλάδα θέτε;
- Σταυρίδης : Πορτοκαλάδα, λεμονάδα ότι νάναι!
- Γκιωνάκης : Λεμονάδα θέτε;
- Σταυρίδης : Άντε λεμονάδα!
- Γκιωνάκης : Από λεμόνια;
- Σταυρίδης : Όρε τι θα γίνω εγώ με δαύτον! Βρε έχεις μια γκαζόζα;
- Γκιωνάκης : Γκαζόζα θέτε;
- Σταυρίδης : Γκαζόζα ,σόδα ότι νάναι!
- Γκιωνάκης : Σόδα θέτε;
- Σταυρίδης : Όρε τι θα γίνω εγώ με σένα!
- Γκιωνάκης : Ε..τι! Μια μου λέτε λεμονάδα μια πορτοκαλάδα μια σόδα .Τι θέτε;
- Σταυρίδης : Άκου δω! Μια κι όξω! Πορτοκαλάδα.

- Γκιωνάκης :Πορτοκαλάδα θέτε;
- Σταυρίδης :Α! Στάσου! Να μην το ξαναπάμε απ'την αρχή!
- Γκιωνάκης :Πορτοκαλάδα θέτε;
- Σταυρίδης :Πορτοκαλάδα.
- Γκιωνάκης :Να σας δώκω!
- Σταυρίδης : Άντε δώκε μου τέλος πάντων να ξεμπερδεύουμε.

ΣΤΟΛΗ:

- *Τζην παντελόι*
- *Ριγέ μπλουζάκι*
- *Κόκκινο μαντήλι στο λαιμό*
- *Ηλεκτρική κιθάρα*

Ζήκος:

ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ (Ζήκος)

- **Αφεντικό** : Καλημέρα!
- **Ζήκος** : Καλώς το μάγο με τα δώρα! Ψώνισες αφεντικό;
- **Αφεντικό** :Μάλιστα κύριε Ζήκο ψωνίσαμε!
- **Ζήκος** : Α! ψωνίσατε, ψωνίσατε βέβαια! Πετάς τα λεφτά στα παλιοκούτια και δεν κοιτάς να πάρεις κανένα σακί φακές να πουλάμε, που ζητά ο κόσμος φακές και τους δίνω ροβύθια!
- **Αφεντικό** :Τι λες βρε τρελάθηκες;
- **Ζήκος** : Δεν τρελάθηκα καθόλου!
- **Αφεντικό** :Ένα τσουβάλι φακές δεν έχουμε εδώ πέρα;
- **Ζήκος** : Μπα είχαμε, δεν έχουμε, Φύγανε οι φακές.
- **Αφεντικό** :Τι δηλαδή τις πούλησες;
- **Ζήκος** : Δεν τις πούλησα, φύγαν μαναχές τους. Διότι σκάσανε οι φακές, βγήκαν τα μαμούνια, πήρε κάθε μαμούνι από μια φακή και δρόμο τον ανήφορο.
- **Αφεντικό** : Άντε να χαθείς!
- **Ζήκος** : Ναι να χαθώ...Τι ' ναι αυτό;
- **Αφεντικό** : Άστο κάτω. Το γαμπριάτικο **υποκάμισο**.
- **Ζήκος** : Γιατί το λες υποκάμισο; Τι είναι υπολοχαγός;

ΣΤΟΛΗ:

- *Τζην παντελόνι*
- *Πουκάμισο ή Λευκό μπλουζάκι*
- *Λευκή ποδιά*

(Για το χορό)

- *Μπλε μαντήλι στη μέση και στο λαιμό*
- *Ναυτικό καπέλο*

Αφεντικό:**ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ (Ζήκος)**

- **Αφεντικό** : Καλημέρα!
- **Ζήκος** : Καλώς το μάγο με τα δώρα! Ψώνισες αφεντικό;
- **Αφεντικό** :Μάλιστα κύριε Ζήκο ψωνίσαμε!
- **Ζήκος** : Α! ψωνίσατε, ψωνίσατε βέβαια! Πετάς τα λεφτά στα παλιοκουτία και δεν κοιτάς να πάρεις κανένα σακί φακές να πουλάμε, που ζητά ο κόσμος φακές και τους δίνω ροβύθια!
- **Αφεντικό** :Τι λες βρε τρελάθηκες;
- **Ζήκος** : Δεν τρελάθηκα καθόλου!
- **Αφεντικό** : Ένα τσουβάλι φακές δεν έχουμε εδώ πέρα;
- **Ζήκος** : Μπα είχαμε, δεν έχουμε, Φύγανε οι φακές.
- **Αφεντικό** :Τι δηλαδή τις πούλησες;
- **Ζήκος** : Δεν τις πούλησα, φύγαν μαναχές τους. Διότι σκάσανε οι φακές, βγήκαν τα μαμούνια, πήρε κάθε μαμούνι από μια φακή και δρόμο τον ανήφορο.
- **Αφεντικό** :Άντε να χαθείς!
- **Ζήκος** : Ναι να χαθώ...Τι ' ναι αυτό;
- **Αφεντικό** : Άστο κάτω. Το γαμπριάτικο **υποκάμισο**.
- **Ζήκος** : Γιατί το λες υποκάμισο; Τι είναι υπολοχαγός;

ΣΤΟΛΗ:

- *Τζην παντελόνι*
- *Λευκό πουκάμισο*

(Για το χορό)

- *Μπλε μαντήλι στη μέση και στο λαιμό*
- *Ναυτικό καπέλο*

Βουτσάς:

ΝΥΧΤΑ ΓΑΜΟΥ (Βουτσάς, 1967)

Βουτσάς: Μαμά..... Γιάκωβος εδώ. Άκου μαμά..ήρθε εδώ η Λόρα και την έδιωξα. Την είπα όσα με είπες ναι! Μαμά..όμως με είπε χαλβά και πολύ στενοχωρήθηκα.

Μαμά..άκου..να με κάνεις κιοφτέδες. Μα πολλούς κιοφτέδες γιατί είμαι πολύ στενοχωρημένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το θύμισαν.

ΣΤΟΛΗ:

- *Τζην παντελόνι*
- *Ριγέ μπλουζάκι*
- *Κόκκινο μαντήλι στο λαιμό*
- *Ψεύτικα γυαλιά*
- *Ηλεκτρική κιθάρα*

Κωνσταντάρας:

Ο ΣΤΡΙΓΓΛΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΑΚΙ (Κωνσταντάρας)

Κωνσταντάρας :Κάντε και κανένα σταυρό βρε παιδιά, κάντε και κανένα σταυρό να μας βγει σε καλό!

Κωνσταντάρας :Σταυρό βρε είπα όχι μαντολίνο!

Κωνσταντάρας : (Πνίγεται ενώ τρώει)Λίγο νερό βρε παιδιά!!

1^ο Παιδί: Ανδρέα!

2^ο Παιδί: Τι είναι Ανδρέα πάλι!!

1^ο Παιδί: Σάλτα γέμισε την κανάτα νερό!

2^ο Παιδί: Δεν άκουσες;

3ο Παιδί: Τι να ακούσω;

2^ο Παιδί: Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό!

3ο Παιδί: Πάλι εγώ;

Κωνσταντάρας :Άντε βρε παιδιά συνεννοηθείτε προτού γκαργκανιάσουμε εδώ πέρα!!

3ο Παιδί: Μα όλα εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα; Εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό εγώ για το μπουρνούζι, εγώ όλα;

2^ο Παιδί: Και την σαλάτα ποιος την έκοψε; Ποιος έβαλε λάδι;

1^ο Παιδί: Το σαλάμι ποιος το έκοψε; Και έστρωσα ολόκληρο τραπέζι.

3ο Παιδί: Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά!

Κωνσταντάρας : Άντε βρε παιδιά να φέρετε λίγο νερό! Άμα πεθάνει κανείς στην Σαχάρα πάει και ρχεται.Αλλά να πεθάνει κανείς στην καρδιά της Αθήνας πάει στο καλό!

1° Παιδί: Ο πατέρας σας βρε! Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε ;Ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε! Άντε βρε πατέρα να πιείς μόνο σου. Κι άμα θες φέρε και σε μένα ένα ποτήρι!

ΣΤΟΛΗ:**(Για το χορό)**

- Τζην παντελόνι
 - Γραβάτα
 - Λευκό πουκάμισο
- Μπλε μαντήλι στη μέση και στο λαιμό
 - Ναυτικό καπέλο
 - Λευκό μαντήλι

1° Παιδί:

Ο ΣΤΡΙΓΓΛΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΑΚΙ (Κωνσταντάρας)

Κωνσταντάρας :Κάντε και κανένα σταυρό βρε παιδιά, κάντε και κανένα σταυρό να μας βγει σε καλό!

Κωνσταντάρας :Σταυρό βρε είπα όχι μαντολίνο!

Κωνσταντάρας : (Πνίγεται ενώ τρώει)Λίγο νερό βρε παιδιά!!

1° Παιδί: Ανδρέα!

2° Παιδί: Τι είναι Ανδρέα πάλι!!

1° Παιδί: Σάλτα γέμισε την κανάτα νερό!

2° Παιδί: Δεν άκουσες;

3ο Παιδί: Τι να ακούσω;

2° Παιδί: Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό!

3ο Παιδί: Πάλι εγώ;

Κωνσταντάρας :Άντε βρε παιδιά συνεννοηθείτε προτού γκαργκανιάσουμε εδώ πέρα!!

3ο Παιδί: Μα όλα εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα; Εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό εγώ για το μπουρνούζι, εγώ όλα;

2° Παιδί: Και την σαλάτα ποιος την έκοψε; Ποιος έβαλε λάδι;

1° Παιδί: Το σαλάμι ποιος το έκοψε; Και έστρωσα ολόκληρο τραπέζι.

3ο Παιδί: Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά!

Κωνσταντάρας :Άντε βρε παιδιά να φέρετε λίγο νερό! Άμα πεθάνει κανείς στην Σαχάρα πάει και'ρχεται.Αλλά να πεθάνει κανείς στην καρδιά της Αθήνας πάει στην ευχή!

1° Παιδί: Ο πατέρας σας βρε! Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε ;Ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε! Άντε βρε πατέρα να πιείς μόνο σου.Κι άμα θες φέρε και σε μένα ένα ποτήρι!

ΣΤΟΛΗ:

- *Τζην παντελόνι*
- *Λευκό μπλουζάκι*
- *Μπλε μαντήλι στη μέση και στο λαιμό*
- *Ναυτικό καπέλο*
- *Λευκό μαντήλι*

2° Παιδί:

Ο ΣΤΡΙΓΓΛΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΑΚΙ (Κωνσταντάρας)

Κωνσταντάρας :Κάντε και κανένα σταυρό βρε παιδιά, κάντε και κανένα σταυρό να μας βγει σε καλό!

Κωνσταντάρας :Σταυρό βρε είπα όχι μαντολίνο!

Κωνσταντάρας : (Πνίγεται ενώ τρώει)Λίγο νερό βρε παιδιά!!

1° Παιδί: Ανδρέα!

2° Παιδί: Τι είναι Ανδρέα πάλι!!

1° Παιδί: Σάλτα γέμισε την κανάτα νερό!

2° Παιδί: Δεν άκουσες;

3ο Παιδί: Τι να ακούσω;

2° Παιδί: Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό!

3ο Παιδί: Πάλι εγώ;

Κωνσταντάρας :Άντε βρε παιδιά συνεννοηθείτε προτού γκαργκανιάσουμε εδώ πέρα!!

3ο Παιδί: Μα όλα εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα; Εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό εγώ για το μπουρνούζι, εγώ όλα;

2° Παιδί: Και την σαλάτα ποιος την έκοψε; Ποιος έβαλε λάδι;

1° Παιδί: Το σαλάμι ποιος το έκοψε; Και έστρωσα ολόκληρο τραπέζι.

3ο Παιδί: Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά!

Κωνσταντάρας :Άντε βρε παιδιά να φέρετε λίγο νερό! Άμα πεθάνει κανείς στην Σαχάρα πάει και'ρχεται.Αλλά να πεθάνει κανείς στην καρδιά της Αθήνας πάει στην ευχή!

1^ο Παιδί: Ο πατέρας σας βρε! Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε ;Ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε! Άντε βρε πατέρα να πιείς μόνο σου.Κι άμα θες φέρε και σε μένα ένα ποτήρι!

ΣΤΟΛΗ:

- *Τζην παντελόνι*
- *Λευκό μπλουζάκι*
- *Μπλε μαντήλι στη μέση και στο λαιμό*
- *Ναυτικό καπέλο*

3ο Παιδί:

Ο ΣΤΡΙΓΓΛΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΑΚΙ (Κωνσταντάρας)

Κωνσταντάρας :Κάντε και κανένα σταυρό βρε παιδιά, κάντε και κανένα σταυρό να μας βγει σε καλό!

Κωνσταντάρας :Σταυρό βρε είπα όχι μαντολίνο!

Κωνσταντάρας : (Πνίγεται ενώ τρώει)Λίγο νερό βρε παιδιά!!

1° Παιδί: Ανδρέα!

2° Παιδί: Τι είναι Ανδρέα πάλι!!

1° Παιδί: Σάλτα γέμισε την κανάτα νερό!

2° Παιδί: Δεν άκουσες;

3ο Παιδί: Τι να ακούσω;

2° Παιδί: Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό!

3ο Παιδί: Πάλι εγώ;

Κωνσταντάρας : Άντε βρε παιδιά συνεννοηθείτε προτού γκαργκανιάσουμε εδώ πέρα!!

3ο Παιδί: Μα όλα εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα; Εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό εγώ για το μπουρνούζι, εγώ όλα;

2° Παιδί: Και την σαλάτα ποιος την έκοψε; Ποιος έβαλε λάδι;

1° Παιδί: Το σαλάμι ποιος το έκοψε; Και έστρωσα ολόκληρο τραπέζι.

3ο Παιδί: Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά!

Κωνσταντάρας :Άντε βρε παιδιά να φέρετε λίγο νερό! Άμα πεθάνει κανείς στην Σαχάρα πάει και'ρχεται. Αλλά να πεθάνει κανείς στην καρδιά της Αθήνας πάει στην ευχή!

1° Παιδί: Ο πατέρας σας βρε! Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε; Ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε! Άντε βρε πατέρα να πιείς μόνο σου. Κι άμα θες φέρε και σε μένα ένα ποτήρι!

ΣΤΟΛΗ

- *Τζην παντελόνι*
- *Ριγέ μπλουζάκι*
- *Κόκκινο μαντήλι στο λαιμό*
- *Ηλεκτρική κιθάρα*

Ρένα Βλαχοπούλου:

ΣΤΟΛΗ:

- *Φόρεμα*
- *Φτερά*