

“Η Χριστουγεννιάτικη Επανάσταση των φρούτων και των λαχανικών”



Θεατρικό Έργο για Μαθητές Δημοτικού



🍎 Συγγραφή: Αθηνά-Βασιλική Μπέλλου, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας

Επιμέλεια: Ομάδα υλοποίησης ΕΥΖΗΝ

“Η χριστουγεννιάτικη επανάσταση των φρούτων και των λαχανικών”

Σύντομη περιγραφή:

Τα φρούτα και τα λαχανικά παραπονιούνται ότι όλοι τα ξεχνάνε τις ημέρες των Χριστουγέννων και αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν διάφορες δράσεις για να τα ξαναθυμηθεί ο κόσμος και να τα συνδυάσει με τα Χριστούγεννα. Ο Άγιος Βασίλης μαθαίνει για όσα κάνουν και αποφασίζει να τα βοηθήσει.

Συμμετέχουν:

Φρούτα: μήλο, αχλάδι, ρόδι, μανταρίνι, μπανάνα

Λαχανικά: ντομάτα, μαρούλι, λάχανο, μπρόκολο, καρότο

Άγιος Βασίλης

Κυρία Άγιου Βασίλη

Ρούντολφ

Ξωτικά: Ξωτικό 1, Ξωτικό 2, Ξωτικό 3, Ξωτικό 4, Ξωτικό 5 (κορίτσι)

Χριστουγεννιάτικα τρόφιμα: γαλοπούλα, κουραμπιές, μελομακάρονο

Σημείωση:

Οι ρόλοι μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών:

- Αν θέλετε να αυξήσετε τους ρόλους: Όλα τα φρούτα, τα λαχανικά και τα ξωτικά μιλούν αρκετές φορές, συνεπώς κάποιες ατάκες θα μπορούσαν να μοιραστούν και σε περισσότερους ρόλους.
- Αν θέλετε να μειώσετε τους ρόλους μπορείτε είτε να αφαιρέσετε κάποιες ατάκες είτε να αφαιρέσετε ρόλους από τις κατηγορίες φρούτα, λαχανικά, ξωτικά και τις ατάκες αυτών να τις πουν άλλοι της ίδιας κατηγορίας.



Προτεινόμενα κοστούμια:

Φρούτα, λαχανικά και Χριστουγεννιάτικα τρόφιμα: Για τα φρούτα, τα λαχανικά και τα Χριστουγεννιάτικα τρόφιμα μια απλή λύση είναι να ντυθεί το κάθε παιδί στα χρώματα του τροφίμου που θα αντιπροσωπεύει και να φτιαχτεί είτε ένα καπέλο με την εικόνα του τροφίμου είτε να τοποθετηθεί μια εικόνα στο σώμα του παιδιού πχ. στην κοιλιά του. Επιπλέον, θα μπορούσε να είναι γραμμένο επάνω το όνομα του τροφίμου.

Άγιος Βασίλης: Στολή Άγιου Βασίλη

Κυρία Άγιου Βασίλη: Κόκκινο φόρεμα και σκουφάκι

Ρούντολφ: Καφετί ρούχα, κέρατα ταράνδου, κόκκινη μύτη

Ξωτικά: Πράσινο παντελόνι-κολάν, κόκκινη μπλούζα, κόκκινο σκουφάκι και χάρτινα αυτιά (κόβετε αυτιά ξωτικού και με συρραπτικό, στερεώνετε ένα λαστιχάκι και τα τοποθετείτε στα αυτιά των παιδιών)

Τραγούδια:

1. Χαρούμενο χριστουγεννιάτικο τραγούδι της επιλογής σας
2. Ρούντολφ, το ελαφάκι
3. Ω έλατο
4. Τρίγωνα κάλαντα (μόνο μουσική)



ΣΚΗΝΗ Α

Προτεινόμενο σκηνικό: Το σκηνικό δεν απαιτεί κάτι ιδιαίτερο και μπορεί να δημιουργηθεί με βάση την προτίμησή σας. Προτείνεται ως σκηνικό ένας δρόμος όπου στο βάθος μπορούν να φαίνονται σπίτια στολισμένα για τα Χριστούγεννα. Οποιοδήποτε σκηνικό κι αν επιλέξετε, απαιτείται να υπάρχει ένα μπαούλο (ή κουτί) που περιέχει γιρλάντες, αστέρια, στράς, χιόνι, στολίδια, κέρατα ταράνδου, το οποίο θα τραβήξει στη σκηνή η ΝΤΟΜΑΤΑ.

Στη σκηνή κάθονται τα φρούτα και τα λαχανικά σκεπτικά, λυπημένα, συζητάνε και ψιθυρίζουν. Μπαίνει στη σκηνή η ντομάτα, τραγουδώντας.

ΝΤΟΜΑΤΑ: Τρίγωνα κάλαντα σκόρπισαν παντού, κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Τρίγωνα κάλαντα μες τη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά...

ΜΑΡΟΥΛΙ: Δεν μπορώ να καταλάβω που βρίσκεις τόσο κέφι...

ΝΤΟΜΑΤΑ: Γιατί όχι; Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά... λαλά λάλα...

ΜΑΡΟΥΛΙ: Και τώρα που ήρθαν, τι κατάλαβες; Κανείς δε μας δίνει πιά σημασία...

ΝΤΟΜΑΤΑ: Τι εννοείς;

ΜΗΛΟ: Εννοεί πως κανένας δεν πρόκειται να σε θυμηθεί τώρα, να σε ψάξει... να δει αν είσαι στο ντουλάπι, στο ψυγείο ή κάπου αλλού μέσα στο σπίτι...

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ: Έχει δίκιο το μήλο! Εγώ έχω μέρες που δεν είμαι πια ζουμερό. Εχθές είδα κάποια μαύρα σημάδια πάνω στη φλούδα μου και έχω αρχίσει να ανησυχώ... Νομίζω ότι αρρωσταίνω σιγά σιγά. Θα πάω χαμένο στο τέλος, όπως εκείνος ο ξάδερφος μου, τον θυμάστε...

ΡΟΔΙ: Εμένα όλοι με θυμούνται, δεν έχω παράπονο! Την πρωτοχρονιά, όλοι σπάνε ρόδι! Περιμένω με ανυπομονησία να με σπάσουν! Είμαι καλότυχο βλέπετε!!

ΜΠΡΟΚΟΛΟ: Μμμμ τυχερέ! Και τι θα γίνει άμα σε σπάσουν; Θα έχεις σαπίσει μέχρι τότε...

ΡΟΔΙ: Καλά μη πρασινίζεις τόσο από την ζήλια σου!



ΚΑΡΟΤΟ: Τι ωραία που θα ήταν να είχαμε γεννηθεί την άνοιξη ή το καλοκαίρι... Αυτή είναι πολύ δύσκολη εποχή για τη νέα γενιά...

ΑΧΛΑΔΙ: Πάντως κι εγώ έχω απελπιστεί... Μα στο μανάβικο δεν πλησιάζει άνθρωπος. Να δείτε που θα μείνω εκεί για πάντα. Καλά μου το 'πε η μάνα μου να πιάσω δουλειά στο σούπερ μάρκετ.

ΜΠΑΝΑΝΑ: Μπα κι εκεί χάλια είναι... Μεγαλύτερος ανταγωνισμός... Εμένα έχει στραβώσει η μέση μου από την ορθοστασία. Αλλά και τι να κάνεις; να κάτσεις κάτω; Τότε είναι σίγουρο ότι δεν θα σε πάρει κανείς... Κάνω ό,τι μπορώ μπας και με προσέξουν αλλά τζίφος... όλοι ψωνίζουν κουραμπιέδες, γαλοπούλες, μελομακάρονα.... Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο...

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ: Μα δεν βαρέθηκαν κι αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε τα ίδια και τα ίδια στις γιορτές;

ΛΑΧΑΝΟ: Και κάτι άλλο δεν καταλαβαίνω εγώ... Γιατί να μην υπάρχει στην παράδοσή μας σαν γιορτινό πιάτο μια σαλάτα ή μια σούπα με λαχανικά;

ΜΗΛΟ: Ή ένας χυμός!

ΡΟΔΙ: Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι αν κάτι δεν είναι γλυκό δεν είναι γιορτινό...

ΝΤΟΜΑΤΑ: Μήπως τότε να γίνουμε κι εμείς λίγο πιο γιορτινοί;

ΜΠΡΟΚΟΛΟ: Ντοματούλα μου δεν νομίζω ότι αν τραγουδήσουμε τα κάλαντα θα μας βοηθήσει και πολύ.

ΝΤΟΜΑΤΑ: Μπορούμε όμως να στολιστούμε λίγο... Ελάτε μην κάθεστε και κλαψουρίζετε! Έχω τα πάντα στο μπαούλο μου!

[Η ντομάτα τραβάει ένα μπαούλο στη σκηνή και το ανοίγει. Το μπαούλο περιέχει γιρλάντες, αστέρια, στράς, χιόνι, στολίδια, κέρατα τάρανδου κ.α. Όλοι παίρνουν από κάτι να στολιστούν. Στολίζονται ενώ ακούγεται ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι (1)].

ΑΧΛΑΔΙ: Αχ αυτή η γιρλάντα αναδεικνύει τις καμπύλες μου!

ΜΑΡΟΥΛΙ: Κοιτάξτε πως αστράφτω!

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ: Τελικά, αυτό είναι το χρώμα μου!

ΡΟΔΙ: Μα για μένα δεν έμεινε τίποτα;



ΜΠΡΟΚΟΛΟ: Αφού εσένα έτσι κι αλλιώς όλοι σε θυμούνται... δεν έχεις ανάγκη.

ΜΠΑΝΑΝΑ: Τέλεια έτσι θα πάω για δουλειά αύριο!

ΜΗΛΟ: Ελπίζω να μην είναι αληθινό αυτό το χιόνι και παγώσω.

ΝΤΟΜΑΤΑ: Όχι μην ανησυχείς. Σίγουρα θα πετύχει το σχέδιό μας. Αύριο θα μας προσέξουν σίγουρα! Άντε πάμε για ύπνο τώρα.

(τα φρούτα και τα λαχανικά φεύγουν και μετά από λίγο επιστρέφουν στη σκηνή)

ΛΑΧΑΝΟ: Η πλήρης αποτυχία!

ΚΑΡΟΤΟ: Κι εγώ τα ίδια. Δεν γύρισε κανείς να με κοιτάξει

ΜΠΑΝΑΝΑ: Εμένα ακόμα χειρότερα! Ήρθε κάποιος κοντά μου, πήρε μόνο τη γιρλάντα και με άφησε εκεί σύξυλη.

ΜΗΛΟ: Εμένα, με όλο αυτό το χιόνι, κάποιος με πέρασε για κουραμπιέ και με έβαλε στο καλάθι του. Μόλις όμως κατάλαβε τι είμαι, με γύρισε πίσωωωω (κλαίει).

ΡΟΔΙ: Εμένα πάλι... όλοι με κοίταζαν

ΟΛΟΙ: ΣΤΑΜΑΤΑ!!! (φωνάζουν στο ρόδι και αρχίζουν να κλαίνε όλοι μαζί)

ΡΟΔΙ: Ελάτε τώρα μην απελπίζεστε... Συγγνώμη για πριν. Δεν ήθελα να σας πληγώσω. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να κάνετε κάτι πιο δραστικό... Και μην περιμένετε απ' τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου και να αφήσουν χριστουγεννιάτικα τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα και να φάνε φρουτοσαλάτα! Μα γι' αυτό λέγεται παράδοση στο κάτω κάτω επειδή γίνεται κάθε χρόνο!

ΜΠΡΟΚΟΛΟ: Μα δεν είπαμε να αλλάξει η παράδοση απλά κάπου μες στην παράδοση να χωρέσουμε κι εμείς...

ΑΧΛΑΔΙ: Έχει δίκιο το ρόδι. Χρειάζονται δραστικά μέτρα. Ακούστε τι θα κάνουμε...

(μαζεύονται όλοι κοντά και μιλούν συνωμοτικά και κλείνει η σκηνή)



ΣΚΗΝΗ Β

Προτεινόμενο σκηνικό: Το σκηνικό δείχνει το σπίτι του Άγιου Βασίλη. Μπορεί να δείχνει ένα τζάκι πέτρινο, δίπλα ένα παράθυρο που φαίνεται ένα χιονισμένο τοπίο, και κάδρα με τον Άγιο Βασίλη, τη γυναίκα του, των ταράνδων και των ζωτικών. Φυσικά, μπορεί να είναι και κάτι απλούστερο. Απαιτείται η ύπαρξη μιας οθόνης, μιας κουνιστής καρέκλας ή πολυθρόνας όπου κάθεται στην αρχή της σκηνής η γυναίκα του Άγιου Βασίλη. Επιπλέον, απαιτείται ένας ασύρματος ή κάποια συσκευή που να μοιάζει με ασύρματο.

Η σκηνή ξεκινάει με τη γυναίκα του Άγιου Βασίλη να κοιτάει μια οθόνη και να φαίνεται πολύ αναστατωμένη. Ένα ζωτικό, κοντά της, τακτοποιεί κάποια πράγματα στο σπίτι και την πλησιάζει.

ΚΥΡΙΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ: Βασίλη, Βασίλη!!! Αχ μα που είναι ο Άγιος Βασίλης; Τι τρομερό! Τι καταστροφή!

(πετάγεται από τη θέση της)

ΞΩΤΙΚΟ 1: Κυρία Βασίλενα τι πάθατε; Σας βλέπω πολύ ταραγμένη.

ΚΥΡΙΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ: Τι να πάθω! Τι να πάθω! Κοντεύουν να καταστραφούν τα Χριστούγεννα και εδώ όλοι είναι στον κόσμο τους! Μα μόνο εγώ βλέπω ειδήσεις σε ολόκληρη την Καισαρεία;

ΞΩΤΙΚΟ 1: Ηρεμήστε λίγο... καθίστε... Τι έγινε;

ΚΥΡΙΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ: Χαμός!!! Και τι δεν έγινε.. Τα φρούτα και τα λαχανικά κάνουν απίστευτες τρέλες! Αχ μα που είναι ο Άγιος Βασίλης;

ΞΩΤΙΚΟ 1: Είπε ότι θα πήγαινε μια βόλτα με τον Ρούντολφ, αλλά η κατάσταση ακούγεται σοβαρή. Θα τον καλέσω στον ασύρματο (καλεί στον ασύρματο). Ναι; με ακούτε Άγιε Βασίλη; να εδώ... συγγνώμη κιόλας αν ενοχλώ... δεν ξέρω αν θα μπορούσατε... ίσως να ακυρώσετε τη βόλτα σας...

(η γυναίκα του αρπάζει τον ασύρματο)

ΚΥΡΙΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ: Φέρ' το εδώ! Βασίλη όπου κι αν είσαι, έλα γρήγορα σπίτι!!! καιγόμαστε... Όχι το φαγητό δεν κάηκε... Μόνο αυτό σκέφτεσαι...; Έλα γρήγορα που σου λέω...

(το κλείνει και απευθύνεται στο Ξωτικό)



ΚΥΡΙΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ: Κι εσύ κάλεσε γρήγορα έκτακτο συμβούλιο! Να έρθουν το συντομότερο... Ωχ να προλάβω να πλύνω τα πιάτα! Ρεζίλι θα γίνω...

ΞΩΤΙΚΟ 1: Μάλιστα! Αμέσως πάω... Έκτακτο συμβούλιο, το συντομότερο, για να πλύνουν τα πιάτα.. Έφυγαααααα (φεύγει τρέχοντας)

(η κυρία Άη Βασίλη πιάνει απελπισμένη το κεφάλι της και αρχίζει να συμμαζεύει, κλείνει η σκηνή ή σβήνουν τα φώτα)



ΣΚΗΝΗ Γ

Προτεινόμενο σκηνικό: Το σκηνικό μπορεί να είναι το ίδιο με αυτό της σκηνής Β, με την προσθήκη ενός τραπέζιου με καρέκλες γύρω από το οποίο θα πραγματοποιηθεί το συμβούλιο. Στην αρχή, οι διάλογοι μεταξύ των ξωτικών γίνονται λίγο πιο μακριά από τη σκηνή καθώς γίνονται εκτός του σπιτιού του Άγιου Βασίλη.

ΞΩΤΙΚΟ 2: Ξέρει κανείς τι έγινε;

ΞΩΤΙΚΟ 3: Κάτι άκουσα ότι κάηκε το φαΐ...

ΞΩΤΙΚΟ 4: Εγώ ότι πρέπει να πλύνουμε τα πιάτα...

ΞΩΤΙΚΟ 5 : Αχ! Και μόλις έβαψα τα νύχια μου...

Στο σημείο αυτό, τα ξωτικά μπαίνουν στη σκηνή και πηγαίνουν κοντά στη γυναίκα του Άγιου Βασίλη.

ΚΥΡΙΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ: Καλώς ήρθατε!!! Σας κάλεσα ξαφνικά για ένα επείγον ζήτημα... Όπου να ναι θα έρθει και ο Άγιος Βασίλης... Α νομίζω τον ακούω, έρχεται με τον Ρούντολφ! Ας καθίσουμε. (κάθονται όλοι στο τραπέζι και ακούγεται το τραγούδι του Ρούντολφ (2) καθώς μπαίνει στην σκηνή με τον Άγιο Βασίλη, Ο Άγιος Βασίλης κάθεται δίπλα στη γυναίκα του)

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Καλήν εσπέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας... (η γυναίκα του τον σκουντάει) Εμ (ξεροβήχει) Σας κάλεσα σήμερα εδώ... με άδαιο στομάχι... (η γυναίκα του τον ξανασκουντάει και ο Άγιος Βασίλης ξεροβήχει) για ένα επείγον ζήτημα... Αυτό το ζήτημα είναι... εε... είναι... είναι εε..

ΟΛΑ ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ: Επείγον

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Ακριβώς! (η γυναίκα του δυσανασχετεί) Και σας κάλεσα λοιπόν για να βρούμε μια λύση. Γιατί όπως ξέρετε πρέπει συνέχεια να είμαστε σε εγρήγορση και να μπορούμε εμ... να μπορούμε...

ΟΛΑ ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ: Να βρίσκουμε λύσεις

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Μάλιστα! Συνεννοηθήκαμε! (μετά απευθύνεται στην γυναίκα του) Να πάμε τώρα να φάμε; (αυτή τον κοιτάει με αυστηρό ύφος και ξεροβήχει)



ΚΥΡΙΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ: Αν μου επιτρέψετε να πάρω το λόγο... (σηκώνεται). Θα σας ενημερώσω αμέσως περί τίνος πρόκειται. Τα φρούτα και τα λαχανικά, νιώθοντας ότι οι άνθρωποι τα παραμελούν τις γιορτές, αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και κάνουν κάποια πράγματα λίγο... περίεργα. Σε πολλά χριστουγεννιάτικα δέντρα αντικατέστησαν τις μπάλες με μήλα, πορτοκάλια, ντομάτες, στη θέση του αστεριού έβαλαν μια μπανανόφλουδα... σε πολλά εστιατόρια έχουν σβήσει από τους καταλόγους όλα τα πιάτα που δεν έχουν φρούτο ή λαχανικό, έκαναν κατάληψη στο ραδιοφωνικό σταθμό και παίζουν δικά τους τραγούδια, πασπαλίζονται με ψεύτικο χιόνι και παριστάνουν τους κουραμπιέδες... απλά φοβάμαι ότι στο τέλος μπορεί να γίνει κανένα ατύχημα.

ΞΩΤΙΚΟ 2: Ε δεν έχουν και πολύ άδικο εδώ που τα λέμε...

ΞΩΤΙΚΟ 3: Ναι η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι τα θυμούνται μόνο το καλοκαίρι που κάνει ζέστη.

ΞΩΤΙΚΟ 5: Είναι πολύ κρίμα γιατί τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πάρα πολύ σημαντικά στην υγιεινή διατροφή...

ΞΩΤΙΚΟ 4: Έχουν βιταμίνες

ΞΩΤΙΚΟ 2: Μέταλλα και ιχνοστοιχεία

ΞΩΤΙΚΟ 3: Και είναι πλούσια σε φυτικές ίνες

ΞΩΤΙΚΟ 5: Γι' αυτό δεν θα έπρεπε να νιώθουν παραμελημένα... Είναι πολύ σημαντικά!

ΞΩΤΙΚΟ 2: Όπως είναι και όλα τα τρόφιμα άλλωστε.

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Ακριβώς! Όλα τα τρόφιμα είναι εξίσου σημαντικά σε μια ισορροπημένη διατροφή. Δεν πρέπει να αφήσουμε την χριστουγεννιάτικη διατροφή να είναι «ανισόρροπη»... Και εκτός αυτού κανείς δεν πρέπει να είναι στεναχωρημένος τα Χριστούγεννα! Τι προτείνετε να κάνουμε;

ΞΩΤΙΚΟ 1: Εγώ λέω να τους περικυκλώσουμε με γιρλάντες και να τουςβάλουμε στη θέση τους.

ΚΥΡΙΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ: Μα τα φρούτα και τα λαχανικά είναι φίλοι μας και δεν έκαναν κάτι κακό...

ΞΩΤΙΚΟ 2: Άγιε Βασίλη, εγώ προτείνω να ενημερώσεις τους διατροφολόγους. Αυτοί με τη σειρά τους θα πρέπει να πουν στον κόσμο να μην παραμελεί τα φρούτα και τα λαχανικά και να υπενθυμίσουν πόσο σημαντικά είναι για τη διατροφή.



ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Καλή ιδέα! Τι άλλο;

ΞΩΤΙΚΟ 4: Μπορούμε να στείλουμε στις νοικοκυρές συνταγές με φρούτα και λαχανικά που ταιριάζουν στο γιορτινό τραπέζι.

ΚΥΡΙΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ: Τέλεια! Αυτό θα το αναλάβω εγώ. Και κάτι άλλο. (απευθύνεται στον Άγιο Βασίλη) Βασίλη μου, πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτός ο μύθος ότι τρωσ μόνο μπισκότα με γάλα. Πρέπει να μάθουν όλοι πόσο αγαπάς τα φρούτα και τα λαχανικά γιατί μη νομίζεις τα παιδιά επηρεάζονται από σένα.

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Έχεις δίκιο! Θα αφήσω ένα σημείωμα στα παιδιά κάτω από το δέντρο ζητώντας τους για του χρόνου λαχανικά και φρούτα για κέρασμα. Νομίζω ότι με αυτά τα μέτρα θα λυθεί το πρόβλημα. Εάν δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω ότι τελειώσαμε...

ΞΩΤΙΚΟ 5: Πρέπει τώρα να πλύνουμε τα πιάτα;;;

ΚΥΡΙΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ: Όχι βέβαια!! Τα πιάτα δεν μένουν ποτέ άπλυτα σ' αυτό το σπίτι! Δεν ξέρω που το ακούσατε αυτό... Όμως Βασίλη, θα πρέπει ακόμα να πας να μιλήσεις στα φρούτα και τα λαχανικά.

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Μα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι φίλοι μας; Τι κάνουν;

ΚΥΡΙΑ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ: Να κοίτα στην οθόνη... Κάνουν διαδήλωση!

(κλείνει η σκηνή)



ΣΚΗΝΗ Δ

Προτεινόμενο σκηνικό: Το σκηνικό μπορεί να είναι το ίδιο με της σκηνής Α, με την προσθήκη ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου, το οποίο είναι στολισμένο με φρούτα και λαχανικά και για αστέρι έχει μια μπανανόφλουδα. Θα πρέπει να φτιαχτούν πλακάτ με τα συνθήματα που αναφέρονται στη συνέχεια.

Τα φρούτα και τα λαχανικά κρατάνε πανό, πλακάτ με συνθήματα: «ΣΤΟΠ ΣΤΗΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ», «ΣΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ», «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ – ΘΑ ΣΑΣ ΣΩΣΟΥΝ») και κινούνται δεξιά-αριστερά. Ακούγεται το τραγούδι « ω Έλατο» (3) και γυρίζουν γύρω από το έλατο.

ΑΧΛΑΔΙ: Ωραία είναι τελικά τα Χριστούγεννα!

ΜΑΡΟΥΛΙ: Ναι ωραία είναι αλλά μην παρασύρεσαι από τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το στόχο μας!

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ: Πρέπει να γίνουμε οι μασκότ των φετινών Χριστουγέννων! Έτσι δεν θα μας ξεχνάει κανείς πια!

ΑΧΛΑΔΙ: Εε εντάξει αλλά τι άλλο να κάνουμε; Έχουμε κάνει τα πάντα... Εγώ να ξέρετε απεργία πείνας δεν κάνω! Μπορεί να αφυδατωθώ... και ποιος θα θέλει ένα αφυδατωμένο αχλάδι;

ΝΤΟΜΑΤΑ: Ναι, ούτε εγώ κάνω

ΚΑΡΟΤΟ: Ούτε εγώ

ΜΑΡΟΥΛΙ: Νομίζω ότι κανείς μας δεν θα 'θελε να κάνει. Αλλά ακόμα κάτι λείπει απ' τον αγώνα μας... Κάτι ξεχνάμε...

ΛΑΧΑΝΟ: Το βρήκα! Την πρωτοχρονιά ξεχνάμε! Πρέπει να φτιάξουμε χορτόπιτες για να πωληθούν για βασιλόπιτες!

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ: Και για φλουρί να βάλουμε ένα κουκούτσι!

ΜΗΛΟ: Σιγά μη βάλουμε και κοτσάνι! Τι λες μωρέ; Θέλουμε να μας συμπαθήσει ο κόσμος όχι να τους πνίξουμε!



ΜΠΑΝΑΝΑ: Α!! Έχω μια ιδέα! Αν βγάλουμε μια φωτογραφία με τον Άγιο Βασίλη, τότε θα μας συνδυάσουν όλοι μια για πάντα με τα Χριστούγεννα!

ΟΛΟΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟΔΙ: ΝΑΙ!!!

ΜΠΡΟΚΟΛΟ: Τέλεια ιδέα!

ΜΗΛΟ: Αυτό πιστεύω θα μας σώσει!

ΡΟΔΙ: Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά νομίζετε ότι είναι εύκολο να βρει κάποιος τον Άγιο Βασίλη; Είναι ο πιο πολυάσχολος Άγιος! Και εκτός αυτού, δεν εμφανίζεται και εύκολα! Τόσα και τόσα χρόνια τα παιδιά έχουν προσπαθήσει να τον δουν και κανένα δεν τα έχει καταφέρει... Τι νομίζετε ότι μπορούμε έτσι απλά να τον φωνάξουμε; Ή μήπως θέλετε να πάμε στο βόρειο πόλο και από φρέσκοι να γίνουμε καταψυγμένοι;

(όλοι δείχνουν απογοητευμένοι)

ΜΑΡΟΥΛΙ: Σαν να έχεις δίκιο...

ΝΤΟΜΑΤΑ: Πρέπει να σκεφτούμε κάτι άλλο.

ΚΑΡΟΤΟ: Κρίμα και ήταν καλή ιδέα..

(μπαίνουν στη σκηνή το μελομακάρονο, ο κουραμπιές, η γαλοπούλα)

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΟ: Τι δουλειά έχετε εσείς εδώ; Δικιά μας είναι η θέση κάτω από το έλατο.

ΜΠΑΝΑΝΑ: Και γιατί παρακαλώ; Εγώ δεν βλέπω πουθενά να γράφει ρεζερβέ.

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΟ: Δεν χρειάζεται να το γράφει. Όλοι ξέρουν ότι η θέση είναι δική μας!

ΝΤΟΜΑΤΑ: Μμμ.. Και ποιοι είστε εσείς παρακαλώ;

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ: Η γαλοπούλα είμαι εγώ

Πιάτο παραδοσιακό!

Τα στομαχάκια όλα γεμίζω

Και θαλπωρή σ' όλους χαρίζω

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ: Εγώ είμ' ο κουραμπιές!

Σ' όποιο σπίτι αν θέλεις μπες,



Σίγουρα θα είμαι εκεί

Τούτη δω την εποχή

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΟ: Χρειάζεται να συστηθώ;

Μελομακάρονο το ξακουστό!

Όποιος κι αν με δοκιμάσει,

Όλους κι όλα θα ξεχάσει!

ΚΑΡΟΤΟ: Πολύ μετριοφροσύνη βλέπω!

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ: Ωχ! Τι έπαθε το χριστουγεννιάτικο δέντρο; Έπεσε κανένα μανάβικο πάνω του;

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ: Γιατί δεν σας αρέσει;

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ: Τι να μας αρέσει; Αν ήταν αυτό το πράγμα ωραίο, οι άνθρωποι δεν θα στολίζανε έλατο... Θα στολίζανε το λαχανόκηπό τους!

ΑΧΛΑΔΙ: Που ξέρεις... Του χρόνου μπορεί να τον στολίσουν!

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ: Χα Χα Χα! Φίλοι μου, ξεχάστε το! Η παράδοση δεν αλλάζει! Εμείς είμαστε παραδοσιακοί τύποι...

ΜΗΛΟ: Ε κι εμείς είμαστε ανατρεπτικοί τύποι! Ας κερδίσουν οι καλύτεροι!

(κάνουν πως διαφωνούν με παντομίμα χωρίς ήχο και πλησιάζει ο Άγιος Βασίλης με τον Ρούντολφ στη σκηνή)

ΛΑΧΑΝΟ: Αααα! Δεν θα το πιστέψετε! Νάτος!

ΟΛΟΙ: Ποιος;

ΛΑΧΑΝΟ: Ο Άγιος Βασίλης!

(μπαίνει στην σκηνή ο Άγιος Βασίλης με τον Ρούντολφ)

ΟΛΟΙ: Άγιε Βασίλη!!!!

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Φίλοι μου! Μα γιατί τσακώνεστε;

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ: Άγιε μου Βασίλη, συγγνώμη που μας είδες σε αυτή την κατάσταση αλλά θέλουν να μας πάρουν τη θέση...



ΚΑΡΟΤΟ: Μα εμείς ήρθαμε πρώτοι...

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Ακούστε με καλά! Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το σύμβολο των Χριστουγέννων δεν ανήκει σε κάποιον συγκεκριμένο, ούτε πρέπει κάποιος να το θέλει μόνο για τον εαυτό του. Ανήκει σε όλους! Σε όποιον το έχει ανάγκη! Και το πιο σημαντικό μήνυμα των Χριστουγέννων είναι να είμαστε όλοι αγαπημένοι... Εσείς οι τρεις (δείχνει τη γαλοπούλα, τον κουραμπιέ και το μελομακάρονο) είστε από τα πιο τιμημένα τρόφιμα αυτή την εποχή. Δεν συμπεριφερθήκατε όμως με χριστουγεννιάτικο πνεύμα! Ξεχάσατε ότι τα Χριστούγεννα ανήκουν σε όλους;

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ: Έχεις δίκιο καλέ μου Άγιε Βασίλη

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΟ: Ντρέπομαι πολύ... Δεν θα επαναληφθεί.

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ: Συγγνώμη που φερθήκαμε έτσι. Ελπίζουμε τα φρούτα και τα λαχανικά να μας συγχωρέσουν.

ΜΠΑΝΑΝΑ: Και βέβαια σας συγχωρούμε. Κι εμείς μιλήσαμε άσχημα για σας επειδή ζηλεύαμε.

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Συγγνώμη!

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Όσο για σας, (δείχνει τα φρούτα και τα λαχανικά) παρακολούθησα τον αγώνα σας και είδα το παράπονό σας. Πολύ στεναχωρήθηκα που νιώθετε παραμελημένοι τα Χριστούγεννα! Ήρθα να σας ενημερώσω ότι εγώ και το συμβούλιό μου σκεφτήκαμε σοβαρά αυτό το ζήτημα και λάβαμε τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να μην σας ξανά-ξεχάσει κανείς! Αλλά τώρα πρέπει να σταματήσετε τις τρέλες και να απολαύσετε την γιορτινή ατμόσφαιρα των ημερών...

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Εντάξει Άγιε Βασίλη!

ΜΠΡΟΚΟΛΟ: Μόνο να σου ζητήσουμε μια τελευταία χάρη;

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Ό,τι θέλετε!

ΜΠΡΟΚΟΛΟ: Να βγάλουμε μια φωτογραφία όλοι μαζί, με εσένα και τους καινούριους μας φίλους;

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Πολύ ωραία ιδέα! Μάλιστα θα βάλω τα ξωτικά να την κάνουν χριστουγεννιάτικη κάρτα από αυτές που στέλνει ο κόσμος.

ΟΛΟΙ: Τέλεια!!!!

ΡΟΥΝΤΟΛΦ: Μαζευτείτε κοντά θα σας βγάλω εγώ.



(μαζεύονται κοντά και παίρνουν μια αστεία πόζα, παραμένουν ακίνητοι για λίγο ενώ αναβοσβήνουν τα φώτα)

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ: Πριν φύγω όμως θέλω να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι.

ΟΛΟΙ: ΝΑΙ!!!

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΟ: Θα το αφιερώσουμε στα φρούτα και τα λαχανικά!

(ακούγεται η μουσική από το τραγούδι «Τρίγωνα Κάλαντα» (4) και τραγουδούν με τα παρακάτω λόγια)

Τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά

Φέτος τα Χριστούγεννα τρώμε υγιεινά, Εε

Τρίγωνα κάλαντα σκόρπισαν παντού

Φάτε ένα λάχανο κι αφήστε το ραγού

Φρούτο λαμπερό θα βγει γιορτινό

Μήνυμα θα φέρει από το γιατρό

Είναι πιο καλά να τρώμε υγιεινά

Όχι μόνο σπάνια μα όλη τη χρονιά!

Τρίγωνα τετράγωνα αλλά και στρογγυλά

Μήλα, πορτοκάλια, αγγούρια κι αρακά, Εε

Τρίγωνα, τετράγωνα αλλά και στρογγυλά

Λαχανικά και φρούτα, Χρόνια σας πολλά!





EYZHN

ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ