

Τραγούδια για γιορτή αποφοίτων

"Το τραγούδι του αποχαιρετισμού"

Στίχοι και μουσική του Κανάρη Κεραμάρη .

Του χωρισμού η ώρα έχει φτάσει
μα η ανάμνηση είναι γλυκιά
το πιο όμορφο σχολείο που υπάρχει
μας έμαθε τι είναι ανθρωπιά.

Του χωρισμού η ώρα έχει φτάσει
μα δεν πονάει καθόλου η καρδιά
γιατί αγάπη μόνο έχει πάρει
στα έξι χρόνια τα μαθητικά.

() είναι το όνομα του

της πόλης στόλισμα φανταχτερό
δημοτικό σχολείο αγαπημένο

θα σ' έχω στην καρδιά μου φυλαχτό (2)

https://www.youtube.com/watch?v=S-3OX5hy4_8

«θα βρεθούμε ξανά»

Εδώ θα ρίξω στη θάλασσα /
σαν πέτρες τα χρόνια που χάλασα
Εδώ θα μου φέρει το κύμα /
ένα γράμμα που θα έχει και ρίμα
και θα λάμπει στο τέλος η υπογραφή: /
Κολοκοτρώνης, Μακρυγιάννης, Φιλικοί.
Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει.
Στην Πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις, μην
ξεχάσει.

Θα βρεθούμε ξανά όταν όλοι θα έχουν αλλάξει
Στην Πατρίδα φιλιά και κουράγιο να πεις, μην
ξεχάσει. Θα βρεθούμε ξανά.

Εδώ αρχαία μου θάλασσα /
που ξέρεις τι βάσανα τράβηξα
Εδώ θα μου στείλει τ' αγέρι/
ένα γράμμα απ' τ' αόρατα μέρη
ο χαμένος ο λόγος, ο πιο ζεστός:/
Σεφέρης, Κάλβος, Εμπειρικός, Σολωμός

<https://www.youtube.com/watch?v=Fui4WrE6p2o>

Μέσα μου μια δύναμη έχω

Κάθε μονοπάτι κρύβει μια επιλογή,
πρέπει να το βρεις για να μάθεις που οδηγεί,
κι όσο προχωράς το ξέρεις πως θα βρεθείς,
σε έναν νέο κόσμο για να πάραδοθείς.

Τόλμησα να ζήσω το ταξίδι,

έντυσα με χρώμα τη σκουριά,

μπόρεσα να βρω το αντικλείδι,

που ανοίγει κάθε κλειδαριά,

Τώρα ανήκω εδώ, βαθιές ανάσες παίρνω,

με την ψυχή να καίει σαν φωτιά.

**Και μέσα μου μια δύναμη έχω... να πηγαίνω μπροστά,
και ότι με πονά το αντέχω... και αρχίζω ξανά,
ποτέ δεν με φοβίζουν τα λάθη... πάντα θα προσπαθώ
, στο Πήλιο εγώ έχω μάθει... με πάθος να ζω.**

Κάθε περιπέτεια δίνει σ' όλους φτερά,
πρέπει να τη ζεις για να κάνεις τη διαφορά,
κι όσο προσπαθείς να φέρεις μια αλλαγή,
γίνεσαι ο ήρωας σου πάνω στη γη..

<https://www.youtube.com/watch?v=dE6fd2SZZA8>

Το Τρένο (τραγούδι αποφοίτησης)

Στίχοι-Μουσική: Ευτυχία Τσεσμελή

Σ' ένα τρένο ανεβήκαμε από χτες

με γεμάτες όλες τις αποσκευές.

Με το βλέμμα στο παράθυρο λοιπόν

νοσταλούμε το δικό μας παρελθόν.

-Κάποιοι μπήκανε στο δίπλα το βαγόνι

μα δε θέλησαν να μείνουν μέσα μόνοι.

Ο σταθμάρχης είναι άλλος τώρα πια

κι η σφυρίχτρα του ηχεί αλλιώς στ' αυτιά.

-Πώς θα 'ν' ο άλλος σταθμός

Ο τοίχος θα 'ναι αλλιώς

Μ' άλλα χρώματα βαμμένα

και συνθήματα γραμμένα.

-Ποιος θα περιμένει στο παγκάκι

να σφυρίξουμε μαζί ένα στιχάκι;

Ν' αρχίσουμε ξανά από τη μέση

στο εισιτήριο δε γράφει θέση.

-Μες στο τρένο επιβάτες τώρα πια

συναισθήματα ανάμικτα, βαθιά.

Με το βλέμμα στο παράθυρο ξανά

άραγε τι φαίνεται μπροστά;

Κάποιοι διάλεξαν και πήραν άλλο τρένο
με δρομολόγιο όχι συγκεκριμένο.
Κάποια μέρα θα γυρίσουμε εδώ
ν' αντικρύσουμε τον πρώτο μας σταθμό.

Πώς θα 'ν' ο άλλος σταθμός
Ο τοίχος θα 'ναι αλλιώς
Μ' άλλα χρώματα βαμμένα
και συνθήματα γραμμένα.

Ποιος θα περιμένει στο παγκάκι
να σφυρίξουμε μαζί ένα στιχάκι.
Ν' αρχίσουμε ξανά από τη μέση
στο εισιτήριο δε γράφει θέση.

<https://www.youtube.com/watch?v=2Am9XEM95nA>

Τερατάκια τσέπης

Στα τριάντα σου εν κρατιόσουνα
για άνετος μου περνιόσουνα
τώρα στα σαρανταπέντε
πατριάρχης το 'χεις δει

Ούτε ειλικρινήζετε ανθρωπιστής
σαν ξοφλημένος αγωνιστής
που φοβάται το παιχνίδι
και το παίζει δικαστής

Τερατάκι της τσέπης
καθρεφτάκι της λύπης
κάποτε ήμουνα χίπις
και φρικιό και αντιεξουσιαστής

Τι καρνάβαλοστι κανίβαλος
εγώ ο δικός σου αντίλαλος
πως θα γίνω σχεδιάζεις
μα απ' τη μύτη θα σου βγει

Πού το πάω εγώτι ζητάς εσύ
αν δεις σωστά την απόσταση
δε θα έχεις στο τσεπάκι
έτοιμη τη συνταγή

Μα τι λες ρε μεγάλε
πόσο μου 'μοιασες σ' όλα
παικταρά παρ' τα μου όλα
άσε κάτι για τον ψυχαναλυτή

Γι' αυτό μη μιλάςκαι μη μου κολλάς
για να το παίζεις χαζομπαμπάς
αν ζητάς κολλητιλίκια
μάθε να μη μου τη σπας

Στα τριάντα σουδεν κρατιόσουνα
για άνετος μου περνιόσουνα
τώρα στα σαρανταπέντε
πατριάρχης το 'χεις δει

Συμφωνήσαμε και πατσίσαμε
κι αφού κι οι δυο
την πατήσαμε
συνεχίζουμε με κόντρες
μια σχέση τρυφερή

Και αφού κανείςδεν ευθύνεται
αυξάνεται και πληθύνεται
του ανθρώπου η συμμορία
ζούγκλα οικογενειακή

<https://www.youtube.com/watch?v=1D8H3bdwzj0>

Τράβα μπρος

Τράβα μπρος και μη σε μέλλει
Θάρρος η ζωή μας θέλει
Κι είναι πάντοτε ωραία Η ελπίδα για παρέα

Η καρδιά σου να μη βάζει Ούτε πίκρα ούτε μαράζι
Τράβα μπρος και μη σε μέλλει
Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει

ρεφρεν:Τράβα μπρος Κι όσα έρθουν κι όσα πάνε
Τράβα μπρος Και του κεφαλιού σου κάνε
Τράβα μπρος Πριν η νιότη σου να φύγει
Τράβα μπρος Η ζωή μας είναι λίγη

Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει
Μια νυχτώνει μια χαράζει
Και ο κόσμος είναι σφαίρα
Που γυρίζει νύχτα μέρα

Μη λυπάσαι δεν αξίζει Τίποτα μη σε φοβίζει
Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει
Σφαίρα είναι και γυρίζει

ρεφρεν:Τράβα μπρος.....

Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει
Η ζωή μας όλο αλλάζει
Και δεν ξέρεις τι θα βγάλει
Απ' τη μια στιγμή στην άλλη

Πιες τραγούδησε και γέλα Κάνε κάθε είδους τρέλα
Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει
Τράβα μπρος και χαμογέλα

ρεφραίν: Τράβα μπρος.....

<https://www.youtube.com/watch?v=7wmNI6wYNZI>

Τα μαθητικά τα χρόνια

Intro 1 (ρεφρέν)

Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουν
πάλι παιδί λίγο να βρισκόμουν
στις ίδιες τάξεις στα ίδια θρανία
με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία
και τους καθηγητές που κοιτάζουν καχύποπτα
τα μαθητικά τα χρόνια δεν τ' αλλάζω με τίποτα

Τους μαθητές τους τρώει το στρες
κι η αγωνία αν θα μούνε στις ανώτατες σχολές
Τους μαθητές τους τρώει το στρες
κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από Φυσικοχημείες, Άλγεβρες,
Γραμματικές

Intro 1 (ρεφρέν)

Μα εγώ θα έδινα τα μαθητικά τα χρόνια δεν τ' αλλάζω με τίποτα

Τους μαθητές τους τρώει το στρες
τα καρδιοχτύπια οι συζητήσεις μες τις σχολικές αυλές
Τους μαθητές τους τρώει το στρες
μα σαν τελειώσει το σχολείο τελειώνουν της ζωής μας κι οι στιγμές οι
πιο καλές

Intro 1 (ρεφρέν)

Μα εγώ θα έδινα τα μαθητικά τα χρόνια δεν τ' αλλάζω με τίποτα

Με τίποτα, μη βιάζεσαι τα χρόνια γρήγορα περνούν
Κι οι πρώτες οι ρυτίδες σα δρόμοι πίσω μας γυρνούν
Στα χρόνια τα μαθητικά X4

Μα εγώ θα έδινα τα μαθητικά τα χρόνια δεν τ' αλλάζω με τίποτα
Δεν τ' αλλάζω με τίποτα
Με τίποτα

<https://www.youtube.com/watch?v=Sc3iOP-VuR0>

Φιλαράκια

Υποσχέσεις στα θρανία πάντα φίλοι, τι ειρωνεία
πάνε μήνες και φοβάμαι δε σας βλέπω, δε μιλάμε έτσι γίνεται
η ζωή σε κιμωλία όσα γράφει με ευκολία
της καρδιάς τις εξετάσεις μόνος πρέπει να περάσεις έτσι γίνεται

Φιλαράκια όπου και να 'στε, κάπου κάπου να θυμάστε

ό, τι όμορφο περάσαμε μαζί, φιλαράκια μου σας λέω

εύχομαι το πιο ωραίο, καλή επιτυχία στην ζωή(να, να, να, να, να, να..)

Υποσχέσεις με ουσία τώρα δίχως σημασία
άλλο δρόμο ο καθένας στην παρέα έμεινε ένας έτσι γίνεται
τώρα αυτό που μας ενώνει μας κρατάει μας δυναμώνει
είναι μόνο οι αναμνήσεις που δε γίνεται να σβήσεις έτσι γίνεται

Φιλαράκια όπου και να 'στε, κάπου κάπου να θυμάστε

ό, τι όμορφο περάσαμε μαζί, φιλαράκια μου σας λέω

εύχομαι το πιο ωραίο, καλή επιτυχία στην ζωή(να, να, να,, να, να, να..)

<https://www.youtube.com/watch?v=RrHDo2XA69I>

Η ΖΩΗ

Μη μου ζητάς τραγούδια, χθεσινά, ξαναφορεμένα

. Μη ψάχνεις τα φεγγάρια, τα παλιά, τα περπατημένα.

Η ζωή, ξεκινά δυνατά και πατά, σ' άλλους γαλαξίες.

Συγχωρεί, τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες.

Η ζωή, τρέχει μ' έτη φωτός, ο καιρός δεν την τρομάζει.

Προχωρεί, και γι' αγάπες παλιές, ούτε που το κουβεντιάζει.

Μη μου ζητάς θυσίες, αρκετές, έκανα για σένα.

Έχω πολλές αιτίες, που κρατώ, το αύριο για μένα.

<https://www.youtube.com/watch?v=I52OXpfzMqo>

Δείτε στο YouTube τη λίστα με όλα τα βίντεο από το άλμπουμ "Να Μεγαλώνουμε Μαζί" εδώ:

https://bit.ly/NaMegalonoumeMazi_YouTube

Θάλασσα γυαλί/ Βάλε πλώρη

Στίχοι: Ελένη Ζιώγα

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Ν' ανεμίζει στο κατάρτι η ζωή
να φεγγίζουν όλα τ' άστρα στο πανί
και να 'χουμε μια θάλασσα γυαλί.

Να φουλάrouμε μ' ελπίδες και φιλιά
να ξεχάσουμε τις πίκρες στη στεριά
και να 'ναι καλοτάξιδη η καρδιά.

Βάλε πλώρη
γι αυτά που ονειρευτήκαμε
για το αύριο πρόσω ολοταχώς
μια συγγνώμη
και ξαναγεννηθήκαμε
μια αγκαλιά και η αγάπη ωκεανός.

Να χαράζει η φαντασία διαδρομές
να μετράνε για αιώνες οι στιγμές
και να 'ναι καλοκαίρια οι εποχές.

Να σαλπάρει συντροφιά μας
κι όλη η γη
να γλεντάμε με κιθάρες

και κρασί

και να 'ναι πάντα

η θάλασσα γυαλί.

Βάλε πλήρη

γι αυτά που ονειρευτήκαμε

για το αύριο πρόσω ολοταχώς

μια συγγνώμη

και ξαναγεννηθήκαμε

μια αγκαλιά και η αγάπη ωκεανός.

<https://www.youtube.com/watch?v=qSjCNlveun4>

N' αγαπάς

Στίχοι: Νίκος Βελιώτης

Μουσική: Παντελής Θαλασσινός

N' αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα,
τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους,
τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα,
και πολύ ν' αγαπάς τους ανθρώπους.

Τα θεριά ν' αγαπάς και τ' ανήμερα,
τα νησιά, τα ποτάμια, τ' αστέρια.

Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα
φίλοι, αγρίμια, λευκά περιστέρια,

ν' αγαπάς, να ξεχνάς και να χαίρεσαι

τη δική σου γαλήνη και κείνα

που μ' αγάπη το νου μας φωτίζουνε,
και βλασταίνουν αμάραντα κρίνα.

https://www.youtube.com/watch?v=PRnzWN_xsUw

<https://www.youtube.com/watch?v=n33kxihy0zQ>

Να αγαπάς καρσόκε

<https://www.youtube.com/watch?v=smdsJbRTC9U>

Θάλασσα πλατιά

Στίχοι: Γιώργος Ρούσσος

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Θάλασσα πλατιά

σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζεις

θάλασσα βαθιά

μια στιγμή δεν ησυχάζεις

λες κι έχεις καρδιά

τη δικιά μου την μικρούλα την καρδιά

Όνειρα τρελά

που πετούν στο κύμα πάνω

φτάνουν στην καρδιά

και τα νιάτα μας ξυπνάνε

όνειρα τρελά

και οι πόθοι φτερουγίζουν σαν πουλιά

Έχω έναν καημό

που με τρώει γλυκά και με λιώνει

έχω ένα καημό θα `ρθω να στον πω

αδερφή μου εσύ θάλασσα που σ' αγαπώ

Κύματα πουλιά

στα ταξίδια σας που πάτε

τα αλαργινά

την κρυφή μου λύπη πάρτε

κι απο `κει μακριά

να μου φέρετε κι εμένα τη χαρά

https://www.youtube.com/watch?v=9QiGqrg0_bq

Ο προσκυνητής

Μουσική: Αλκίνοος Ιωαννίδης Στίχοι: Αλκίνοος Ιωαννίδης

Τα βουνά περνάω, και τις θάλασσες περνώ

Κάποιον αγαπάω ,Δυο ευχές κρατάω

και δυο τάματα κρατώ

Περπατώ και πάω

Κάποιος είπε πως η αγάπη ,σ' ένα αστέρι κατοικεί

αύριο βράδυ θα `μαι εκεί

Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά

αύριο βράδυ θα `ναι αργά

Στα πουλιά μιλάω, και στα δέντρα τραγουδώ

Κάποιον αγαπάω

Κι όταν τραγουδάω ,προσευχές παραμιλώ

περπατώ και πάω

Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς

ψυχή μου πάντα να κυλάς

Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή

καρδιά μου να `σαι ζωντανή

Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί

αύριο βράδυ θα `μαι εκεί

Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά

αύριο βράδυ θα `ναι αργά

https://www.youtube.com/watch?v=4j_ENQjnNQw

Ταξίδι στα Κύθηρα

Στίχοι:

Άρρωστη καρδιά

Δε βρίσκει γιατρεία στη λησμονιά

Χάνεται στ' αγιάζι

Πέρα στο βοριά στα ξένα μακριά.

Κι όλο περιμένει

Πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί

Το καράβι στο λιμάνι θα φανεί

Θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.

Σ' άγγιξε ξανά του κόσμου η παγωνιά

Κι η ερημιά

Πως να τη γιατρέψεις την παλιά πληγή

Βαθιά μες την ψυχή.

Κι όλο περιμένει

Πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί

Το καράβι στο λιμάνι θα φανεί

Θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας

<https://www.youtube.com/watch?v=8RjHr3F6y04>

Ταξίδι στα Κύθηρα-Νταλάρας караоке

<https://www.youtube.com/watch?v=jodCDwu1bqI>