

HELLENIC REPUBLIC
CONSULATE GENERAL OF GREECE
IN MELBOURNE
EDUCATION OFFICE



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

37 - 39 ALBERT ROAD, MELBOURNE, VIC. 3004, AUSTRALIA
TEL: + 613 9866 4660 + 613 9866 4248, FAX: + 613 9820 8464
email: consul.gr.edu@daytec.net.au
Home Page: www.daytec.net.au/consul.gr.edu

Μελβούρνη 20.10.2010

Εορτασμός 28^η Οκτωβρίου

Αγαπητοί δάσκαλοι, γονείς και μαθητές όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τιμούμε την 28^η Οκτωβρίου 1940, την ημέρα που γράφτηκε μία ακόμη χρυσή σελίδα της ένδοξης ιστορίας του Ελληνισμού· τη μέρα που ειπώθηκε το περήφανο ελληνικό ΟΧΙ στις αξιώσεις του ιταλικού φασισμού ή πιο σωστά, την ημέρα που ξανατύθηκε η Ελλάδα το γνώριμο της ένδυμα, εκείνο της αδιαπραγμάτευτης γενναιότητας και αξιοπρέπειας που με μοναδικό τρόπο εμείς ονομάζουμε φιλότιμο. Τη μέρα αυτή ξαναφέρνουμε στο μυαλό μας, και δίκαια φουσκώνουμε από υπερηφάνεια, τα πολλοστά "Μολών Λαβέ" της ελληνικής ιστορίας πριν και μετά τον Λεωνίδα των Θερμοπυλών, τα πολλοστά "Ελευθερία ή Θάνατος " πριν και μετά το '21.

Η τολμηρή απάντηση των Ελλήνων στις αξιώσεις του ολοκληρωτισμού θα αποτελέσει ερέθισμα για τους λαούς της υποδουλωμένης μέχρι τότε Ευρώπης στις δυνάμεις του άξονα (Γερμανία, Ιταλία) να αρχίσουν την οργάνωση της αντίστασής τους. Η ηρωική τους πράξη θα γεννήσει αυτοπεποίθηση σε όλους όσους παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την μικρή Ελλάδα που τολμά να αντιταχθεί με το μικρό της ανάστημα και την μεγάλη καρδιά.

Οι Έλληνες νίκησαν αποδεικνύοντας ότι η ιστορία δεν υπακούει στην κοινή λογική και δε γράφεται με αριθμούς αλλά με τη μεγαλοσύνη της ψυχής.

Σε λίγο θα διαδοθεί παντού ο θρίαμβος των Ελλήνων και ο Ουίνστον Τσώρτσιλ θα πει: « ...στο εξής θα λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες».

Ας είναι ευλογημένες οι στιγμές εκείνης της ημέρας και η ανάμνησή τους , ας αποτελέσει για το Έθνος το αιώνιο έμβλημα αδιάσπαστης ενότητας και σύμπνοιας και αιώνια πηγή των υψηλότερων και ευγενέστερων υπέρ της ανθρωπότητας εμπνεύσεων.

Η 28η Οκτωβρίου είναι εορτή της ελευθερίας.

Σήμερα, λοιπόν ας αποδώσουμε έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνιστές του τότε, αναλογιζόμενοι το μέγεθος της προσφοράς τους σε μας, τους νεότερους.

Ας κρατήσουμε τη θυσία τους σαν ακριβό φυλαχτό βαθιά μέσα στην καρδιά μας και σαν πολύτιμο μάθημα που δε βρίσκεται γραμμένο σε κάποιο βιβλίο αλλά χαραγμένο στη μνήμη μας.

Ζήτω η 28^η Οκτωβρίου 1940!