

ΜουσικόΧορευτικόΚουκλοθεατρική παράσταση στα πλαίσια του βραβευμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, Σχ. Έτους 2015-2016, στα Education Business Awards 2017 με τίτλο «Παίζω με τους φίλους μου αγόρια και κορίτσια στο νηπιαγωγείο με τα ρούχα του κόσμου»

Τα ρούχα του Βασιλιά

(κουκλοθέατρο και όχι μόνο ... από τα παιδιά για τα παιδιά)

Ρόλοι

Β: Βασιλιάς

ΒΑ: Βασίλισσα

Γ: Γάτα

Συ: Συμβουλάτορας

Π : παιδιά με μοίρασμα των διαλόγων

Ρούχα : άσπρα ή μονόχρωμα ώστε από πάνω να μπορούν με ευκολία να φορούν τις στολές που ετοίμασαν

Βγαίνουν και κάνουν υποκλίσεις με έναν πολύ μικρό χορό εισαγωγής -

<https://www.youtube.com/watch?v=eotaAVZ4f1o>

Ένα ταξίδι μαγικό αποφασίσαμε να κάνουμε

Σε χώρες μακρινές και μαγικές θα πάμε

Με ένα αεροπλάνο τον κόσμο θα γυρίσουμε

Τα ρούχα που φοράνε θέλουμε να μελετήσουμε

Πάνε στο αεροπλάνο κάθονται στις θέσεις τους με οδηγό την/τον

Οδηγούν για λίγο και μετά φεύγουν και κάθονται πίσω από το κουκλοθέατρο και αρχίζουν με χρησιμοποιώντας τις κούκλες.

ΜουσικόΧορευτικόΚουκλοθεατρική παράσταση στα πλαίσια του βραβευμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, Σχ. Έτους 2015-2016, στα Education Business Awards 2017 με τίτλο «Παίζω με τους φίλους μου αγόρια και κορίτσια στο νηπιαγωγείο με τα ρούχα του κόσμου»

B:	Γεια σας, είμαι ο βασιλιάς της Γελαδοχώρας. Στη χώρα μου όλοι οι άνθρωποι γελάνε και γελάνε πολύ. Μου αρέσει πολύ να γελάω, να τριγυρνάω και να περπατάω όταν φοράω καινούργια ρούχα. Να και η βασίλισσα μου με τη γάτα της Γεια σου βασίλισσα
BA:	Γεια σου μεγαλειότητα
Γ:	Νιάου
Συ:	Καλησπέρα εξοχότατε της Γελαδοχώρας, σου φέρνω πολύ ωραία νέα. Τέσσερα παιδιά, 2 αγόρια και 2 κορίτσια (ή τα παιδιά του νηπιαγωγείου... ή κάποια παιδιά) ταξίδεψαν στον κόσμο όλο και έμαθαν τι ρούχα φοράν οι άνθρωποι άντρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια σε διάφορα μέρη της γης και θέλουν να σου τα παρουσιάσουν.
B:	Τέλεια, υπέροχα, ωραία, μαγικά: Πού είναι, πού είναι ; Να έρθουν αμέσως
Συ:	Μάλιστα μεγαλειότητα, πηγαίνω αμέσως να τους φωνάξω
Π:	Καλησπέρα μεγαλειότητα! Γυρίσαμε τον κόσμο όλο και μάθαμε τα ρούχα που φοράν οι άνθρωποι σε όλη τη γη και επειδή ξέρουμε πόσο πολύ σου αρέσουν τα ρούχα είπαμε να έρθουμε να σου τα δείξουμε
B:	Πολύ ωραία να μου τα δείξετε, να μου τα δείξετε! Ποιος θα αρχίσει πρώτος ;

Το πρώτο παιδί ή τα πρώτα παιδιά έξω από το κουκλόσπιτο ξεκινούν τη συνομιλία με τον βασιλιά

ΦΙΤΖΙ	
Π:	<p>Γεια σου βασιλιά, είμαι η /ο</p> <p>Έρθα για να σου παρουσιάσω τα ρούχα που φοράν οι άντρες και οι γυναίκες, τα αγόρια και τα κορίτσια στα νησιά Φίτζι.</p> <p>Τα νησιά Φίτζι βρίσκονται εδώ κάτω (δείχνει) στην άκρη της γης. Συνολικά είναι 322 νησιά αλλά ο περισσότερος κόσμος ζει στα δύο μεγαλύτερα νησιά τη Βίτι Λέβου και τη Βάνα Λέβου. Πρωτεύουσα των Φίτζι είναι η Σούβα.</p> <p>Στα νησιά Φίτζι οι άνθρωποι από άλλες περιοχές του κόσμου πηγαίνουν για να κάνουν κυρίως γαμήλια εξωτικά ταξίδια. Έχει μαγευτικές παραλίες και ιδιαίτερη ομορφιά και οι άνθρωποι είναι πολύ φιλόξενοι.</p> <p>Στα Φίτζι βασιλιά μου όλοι άντρες και γυναίκες φοράνε κυρίως φούστες. Με τη φωτογραφική μου έβγαλα κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν τα ρούχα που φοράν οι άνθρωποι στα Φίτζι και τις έφερα για να σου τις δείξω (δείχνει φωτογραφίες)</p> <p>Επίσης σου έφερα και τα ρούχα που φοράει ο πρωθυπουργός τους για να τα φορέσεις και εσύ. Ο πρωθυπουργός φοράει σακάκι, φούστα, γραβάτα και πέδιλα. Ορίστε πάρε τα για να τα φορέσεις (τα δίνει, ο βασιλιάς τα φοράει, βγαίνει, μας τα δείχνει και όλοι μαζί χορεύουν ένα Φιτζιανό χορό)</p>
Β:	<p>Ζήτω, ζήτω, ζήτω δώσε μου τα, θέλω να ντυθώ όπως ο πρωθυπουργός των Φίτζι. Πάω να ντυθώ και επιστρέψω....</p> <p>Να με πάλι. Έγινα όπως ο πρωθυπουργός των Φίτζι, φόρεσα σακάκι, φούστα και πέδιλα <u>και έγινα και πιο αδύνατος (έτσι έφτιαξαν την κούκλα τα παιδιά)</u> . Θέλω να με δει ο κόσμος όλος χειροκροτήστε με</p>
Π:	<p>Βασιλιά μου όταν ήμασταν στα Φίτζι οι Φιτζιανοί μας έμαθαν και ένα χορό και θα θέλαμε να σου το δείξουμε, είσαι έτοιμος ;</p> <p>Φοράν τη Φιτζιανή στολή και χορεύουν το Bula Fiji - https://www.youtube.com/watch?v=Wq-HfVpQ31g</p> <p>με συγκεκριμένη χορογραφία επηρεασμένη από το Fiji Dancing Banaban School on Rabi Island Performing Traditional Dances - https://www.youtube.com/watch?v=gqfDHAH7_TU</p>

Βγάζουν τα ρούχα και ξανά πάνε στο αεροπλάνο – κάνουν πώς ταξιδεύουν και επαναλαμβάνεται το ίδιο

ΙΝΔΙΑΝΟΙ

Γεια σου βασιλιά, είμαι η /ο

Έρθα για να σου παρουσιάσω τα ρούχα που φορούσαν οι άντρες και οι γυναίκες, τα αγόρια και τα κορίτσια των ινδιάνων στην Αμερική.

Η Αμερική βρίσκεται εδώ Βασιλιά μου (δείχνει στον χάρτη – βάζει μια πινέζα). Οι Ινδιάνοι ήταν οι ιθαγενείς της Αμερικής αλλά σχεδόν εξαφανίστηκαν όταν εισέβαλαν στην Αμερική οι Ευρωπαίοι ή όπως τους έλεγαν οι Ινδιάνοι τα χλωμά πρόσωπα - γιατί τα πρόσωπα τους ήταν άσπρα και τους φαίνονταν άρρωστα. Τώρα έχουν μείνει πολύ λίγοι και πλέον δεν φοράν την παραδοσιακή τους φορεσιά αλλά φοράν αυτό που λέει η μόδα της περιοχής στην οποία ζουν. Γιατί οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο φοράνε τα ρούχα που τους λέει η μόδα η οποία είναι διαφορετική από περιοχή σε περιοχή και από τόπο σε τόπο.

Η παραδοσιακή τους φορεσιά βασιλιά μου είναι συνήθως ένα μακρύ φόρεμα με πολλά φτερά και χρώματα παντού. Οι Ινδιάνοι έχουν όλοι μακριά μαλλιά αγόρια και κορίτσια, τα οποία καμιά φορά τα πλέκουν πλεξούδες.

Με τη φωτογραφική μου έβγαλα κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν τα ρούχα που φορούσαν οι Ινδιάνοι και τις έφερα για να σου τις δείξω (δείχνει φωτογραφίες)

Επίσης σου έφερα και μια φορεσιά για να τη φορέσεις και εσύ. Ορίστε πάρε την να τη φορέσεις (τη δίνει, ο βασιλιάς τη φοράει, βγαίνει μας τη δείχνει και όλοι μαζί χορεύουν ένα Ινδιάνικο χορό)

Πάω να ντυθώ και επιστρέφω....

Να με πάλι. Έγινα ένας Ινδιάνος. Χειροκροτήστε με

Βασιλιά μου όταν γνωρίσαμε τους Ινδιάνους μας έμαθαν και έναν Ινδιάνικο χορό και θέλουμε να σου το παρουσιάσουμε.

Φοράν την Ινδιάνικη στολή και χορεύουν το Indian Vision - Chirapaq - Native American - Powerful Pride - Sacred Medicine –

<https://www.youtube.com/watch?v=X6Y4kpZ7xQk&index=1&list=PL1E1A75CC27A65>

Ιωάννα Αϊβατζίδου

Δημιουργώντας...Στο Νηπιαγωγείο

<http://blogs.sch.gr/aivatzydou/>

DD3

με ελεύθερη χορογραφία επηρεασμένη από το Μελιτζάzz 2014 - Ινδιάνικος τελετουργικός χορός της βροχής (Asclaye Grecia) –

<https://www.youtube.com/watch?v=ImJpbg5dnVY>

KINA

Γεια σου βασιλιά, είμαι η /ο

Έρθα για να σου παρουσιάσω τα ρούχα που φορούσαν οι άντρες και οι γυναίκες, τα αγόρια και τα κορίτσια στην μακρινή την Κίνα.

Η Κίνα είναι μια πολύ μεγάλη χώρα με πάρα πολύ πληθυσμό και βρίσκεται εδώ Βασιλιά μου (δείχνει στον χάρτη – βάζει μια πινέζα).

Οι Κινέζοι σήμερα ντύνονται σύμφωνα με τη μόδα που υπάρχει στη χώρα τους η οποία μοιάζει λίγο με τη δική μας. Παλιά όμως οι Κινέζοι άντρες και γυναίκες φορούσαν μακριά χρωματιστά - κυρίως κόκκινα - φορέματα σαν ρόμπα με μια ζώνη στη μέση. Κάτω από τα φορέματα συνήθως είχαν και παντελόνια. Το κεφάλι τους το είχαν συνήθως σκεπασμένο με καπέλο και με στολίδια και τα μαλλιά τους οι γυναίκες τα είχαν πολύ μακριά και τα έφτιαχναν ψιλές κοτσίδες, ενώ οι άντρες άφηναν μακρύ λεπτό μουστάκι και λίγο μουσάκι. Μετά φορούσαν κοντό φόρεμα – ρόμπα, με παντελόνι στενό ή φαρδύ το οποίο το βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Είναι μια μεγάλη χώρα με αρκετά διαφορετική ενδυμασία από περιοχή σε περιοχή.

Με τη φωτογραφική μου έβγαλα κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν τα ρούχα που φορούσαν οι Κινέζοι και τις έφερα για να σου τις δείξω (δείχνει φωτογραφίες)

Επίσης σου έφερα και μια παραδοσιακή φορεσιά για να τη φορέσεις και εσύ. Ορίστε πάρε την να τη φορέσεις (τη δίνει, ο βασιλιάς τη φοράει, βγαίνει μας τη δείχνει και όλοι μαζί χορεύουν έναν Κινέζικο χορό)

Πάω να ντυθώ και επιστρέφω....

Να με πάλι. Έγινα ένας Κινέζος. Χειροκροτήστε με

Βασιλιά μου όταν γνωρίσαμε τους Κινέζους μας έμαθαν και έναν Κινέζικο χορό και θέλουμε να σου το παρουσιάσουμε.

Φοράν την Κινέζικη στολή και χορεύουν με δράκο τον δράκο που έφτιαξαν περίπου όπως και στο παράδειγμα Η Ουρά του Δράκου"

https://www.youtube.com/watch?v=TXA51f_63Kk

Έλληνες

Γεια σου βασιλιά, είμαι η /ο

Έρθα για να σου παρουσιάσω τα ρούχα που φορούσαν οι άντρες και οι γυναίκες, τα αγόρια και τα κορίτσια στην Ελλάδα των παλαιών χρόνων.

Η Ελλάδα βρίσκεται εδώ Βασιλιά μου στην Ευρώπη (δείχνει στον χάρτη – βάζει μια πινέζα).

Η παραδοσιακή φορεσιά των ελλήνων βασιλιά μου ήταν μια φούστα. Οι γυναίκες φορούσαν μακριά φούστα και οι άντρες κοντή άσπρη φούστα που την έλεγαν φουστανέλα. Στο κεφάλι τους φορούσαν καπέλο που το έλεγαν φέσι και στα πόδια παπούτσια με φούντα που τα έλεγαν τσαρούχια. Οι άντρες είχαν συνήθως μεγάλο φουντωτό μουστάκι και οι γυναίκες είχαν σκεπασμένο το κεφάλι με ένα μαντήλι.

Με τη φωτογραφική μου έβγαλα κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν τα ρούχα που φορούσαν οι Έλληνες και τις έφερα για να σου τις δείξω (δείχνει φωτογραφίες)

Επίσης σου έφερα και μια φορεσιά για να τη φορέσεις και εσύ. Ορίστε πάρε την να τη φορέσεις (τη δίνει, ο βασιλιάς τα φοράει, βγαίνει μας τη δείχνει και όλοι μαζί χορεύουν ένα Ελληνικό χορό)

Πάω να ντυθώ και επιστρέφω...

Να με πάλι. Έγινα ένας Έλληνας. Χειροκροτήστε με

Βασιλιά μου όταν γνωρίσαμε τους Έλληνες μας έμαθαν και έναν Ελληνικό χορό και θέλουμε να σου το παρουσιάσουμε.

Φοράν την Ελληνική παραδοσιακή στολή και χορεύουν το Έχε γεια Παναγιά – Δόμνα Σαμίου

ΜουσικόΧορευτικόΚουκλοθεατρική παράσταση στα πλαίσια του βραβευμένου προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, Σχ. Έτους 2015-2016, στα Education Business Awards 2017 με τίτλο «Παίζω με τους φίλους μου αγόρια και κορίτσια στο νηπιαγωγείο με τα ρούχα του κόσμου»

<https://www.youtube.com/watch?v=XCNaamUF6K4>

Χορεύουν το Έχε γεια Παναγιά – Χρόνης Αηδονίδης

<https://www.youtube.com/watch?v=NgggJXRbQik>

Τέλος τα παιδιά φοράν μαγικό, τραγουδούν το τραγούδι «**Γλυκό καλοκαιράκι αγαπημένο**», λένε το ποίημα «**Αντίο Νηπιαγωγείο**» και χαιρετιόμαστε με το

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!