



# Ο ΗΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συγγραφή-Εικονογράφηση:  
Μαθητές/τριες του Γ1 τμήματος  
του 3ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης

Επιμέλεια έκδοσης-Υπεύθυνη προγράμματος:  
Καρακώττα Τάνια (Καθηγήτρια Εικαστικών)

3ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

**Η συγγραφή-εικονογράφιση του  
παραμυθιού έγινε από τους μαθητές και τις  
μαθήτριες του Γ1 τμήματος του  
3<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης  
στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο  
Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο:  
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο  
Σχολικό έτος: 2016-2017**

**Επιμέλεια έκδοσης: Καρακώττα Τάνια**

**3<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης**

**Έτος έκδοσης: 2017**

**ISBN: 978-618-83489-0-5**

**Αναρτημένο στο: [blogs.sch.gr/3dimthess](https://blogs.sch.gr/3dimthess)**

**ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Γ1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ:**

**ΑΔΕΜΙ ΣΤΑΜΑΤΙ  
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ  
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΓΚΟΥΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
ΖΙΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ  
ΚΟΥΛΑΝΔΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΛΟΧΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
ΠΑΣΤΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ  
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ  
ΤΣΑΒΔΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ  
ΤΣΙΛΙΜΠΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  
ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  
ΚΑΡΑΚΩΤΤΑ ΤΑΝΙΑ (ΠΕ08)**



Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο Ήτι, ένα έξυπνο ρομπότ. Ο Ήτι ζούσε μέσα σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο παράξενο σπίτι του δεν βαριόταν ποτέ, πάντα είχε κάτι να κάνει. Περνούσε πολλές ώρες της ημέρας κάνοντας βόλτες σε διάφορα μέρη του υπολογιστή και προσπαθούσε να βρει βλάβες όπου υπήρχαν για να τις διορθώσει.

Ήξερε πώς να μπαίνει σε  
όλα τα προγράμματα και  
να ψάχνει όποια  
πληροφορία χρειαζόταν.

Στον ελεύθερο του χρόνο,  
του άρεζε να ταξιδεύει στο  
διαδίκτυο.

Επίσης, τρύπωνε μέσα στα  
παιχνίδια του υπολογιστή  
όταν ήθελε να παίξει.



Μια μέρα όμως συνέβη κάτι περίεργο.  
Καθώς προσπαθούσε να διορθώσει ένα  
καμένο καλώδιο του υπολογιστή-σπιτιού του  
βρέθηκε ξαφνικά σε ένα σκοτεινό δάσος όπου  
τριγυρνούσαν παράξενα ζώακια.



Στο δάσος αυτό υπήρχε ένα παλιό κάστρο. Ήταν το κάστρο του Βίκινγκ, ενός κάκου πολεμιστή που ζούσε μαζί με έναν δράκο, τον πιστό φύλακα του.

Ο Ήτι είχε ακούσει άσχημα πράγματα γι αυτούς σε ένα από τα ταξίδια του στο διαδίκτυο. Τότε κατάλαβε πως το δάσος όπου βρέθηκε ήταν μια παράνομη εφαρμογή μέσα στην οποία κρυβόταν οι δυο τους.



Σε αυτήν την εφαρμογή ο δράκος δημιουργούσε ιούς που είχε σκοπό να σκορπίσει σε διάφορα σημεία του διαδικτύου ενώ ο Βίκινγκ, ο άρχοντας του κάστρου, έκανε αυτούς τους ιούς ακόμα πιο ισχυρούς.

Είχαν βάλει στόχο να καταστρέψουν τους υπολογιστές όλου του κόσμου.

Όταν ο Ήτι πλησίασε, είδε πίσω από τις μισάνοιχτες κουρτίνες να βάζουν τους δυνατούς ιούς που μόλις είχαν δημιουργήσει σε φακέλους.



Άκουσε τον δράκο να λέει πως  
είναι όλα έτοιμα για την αποστολή  
των ύπουλων μηνυμάτων.  
«Ένας κόσμος χωρίς υπολογιστές  
θα είναι ένας κόσμος χωρίς  
ενημέρωση. Έτσι, θα είναι πανεύκολο  
να κατακτήσουμε όλο τον πλανήτη»  
φώναζε ο πιστός του φύλακας.

Ο Ήτι κατάλαβε ότι έπρεπε  
να δράσει αμέσως και να τους  
εμποδίσει να υλοποιήσουν τα  
επικίνδυνα σχέδια τους.  
Χωρίς να χάσει καιρό έβαλε  
σε εφαρμογή μια έξυπνη ιδέα.







Ποιος είσαι και γιατί κρύβεσαι;

Όπου και αν πας θα σε βρούμε.

**Χτύπησε με δύναμη τη βαριά πόρτα και έτρεξε στην πίσω μεριά του μεγάλου κάστρου.**

**Ο Βίκινγκ και ο δράκος ακούγοντας τον θόρυβο τρόμαξαν και αναρωτήθηκαν ποιος ήταν αυτός που τόλμησε να τους ενοχλήσει. Αμέσως βγήκαν στο σκοτεινό δάσος για να βρουν τον απρόσκλητο επισκέπτη.**

**Τότε ο Ήτι κατάφερε να μπει μέσα στον παράνομο χώρο από ένα ανοιχτό παράθυρο.**





Κατευθύνθηκε στο εργαστήριο δημιουργίας ιών και μεμιάς άρχισε να αδειάζει τους φακέλους. Όπως ήταν εφευρετικός, σκέφτηκε στη θέση των επικίνδυνων ιών να βάλει μηνύματα ενημέρωσης προς όλους τους χρήστες του διαδικτύου πάνω σε θέματα ασφάλειας. Επίσης, τοποθέτησε και μηνύματα χαράς μαζί με ενισχυμένα προγράμματα για την προστασία των υπολογιστών. Με αυτό τον τρόπο, και θα ενημέρωνε και θα γέμιζε με αισιοδοξία τον κόσμο. Κανένας υπολογιστής δε θα κινδύνευε από ιούς ποτέ ξανά.

Όταν τελείωσε, ο Ήτι πήγε να βγει πάλι από το παράθυρο. Εκεί όμως τον περίμεναν, φανερά θυμωμένοι, ο Βίκινγκ και ο δράκος που έβγαζε φωτιές. Το έξυπνο ρομπότ δε φοβήθηκε καθόλου.



**Τους είπε ότι γνωρίζει για τις παράνομες πράξεις τους και πώς αν δεν συμμορφωθούν θα ενημερώσει όλο το διαδίκτυο για αυτό που κάνουν.**

**Οι δυο τους τρομοκρατήθηκαν. Δεν ήθελαν να αποκαλυφθεί η δράση τους σε όλο τον κόσμο. Αποφάσισαν μεμιάς να αλλάξουν συμπεριφορά. Υποσχέθηκαν να μην ξανακάνουν πότε κακό σε κανέναν και βοήθησαν το έξυπνο ρομπότ να στείλει τα μηνύματα χαράς και ενημέρωσης.**



Ο Ήτι ήταν πολύ χαρούμενος που  
απέτρεψε την καταστροφή των  
υπολογιστών και του διαδικτύου.  
Και όπως λέμε πάντα, στο τέλος  
έζησαν όλοι καλά και εμείς καλύτερα.

*Τέλος*





**Ο Ήτι το έξυπνο ρομπότ ταξιδεύει  
στο διαδίκτυο. Τι θα συμβεί όταν  
συναντηθεί με τον Βίκινγκ τον κακό  
πολεμιστή και τον θυμωμένο δράκο;  
Θα καταφέρει να σώσει τους  
υπολογιστές μας από τα ύπουλα  
σχέδια τους; Η ασφάλεια του  
διαδικτύου είναι στα χέρια του.**

**ISBN: 978-618-83489-0-5**