

12^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ.... ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥΣ

Τάξη: Γ'1



ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 1017- 18

Κάθε Καθαρή Δευτέρα
ανοιξιάτικέ μου αέρα,
στα παιδιά μας λες: εντάξει
ο αετός σας θα πετάξει.

Φύσα αγέρα λεβεντιά
παίξ' αετό με τα παιδιά
φεύγει ο αετός ψηλά
και στον άνεμο μιλά.

Φρρρ! Ακολουθούν κι άλλοι,
πιο μικροί και πιο μεγάλοι.
Ένας χάρτινος στρατός
ξάφνου κολυμπάει στο φως.

Του αγέρα οι καλεσμένοι,
τα πολύχρωμα ντυμένοι,
παν σε ουρανού γιορτάσι,
σκουλαρίκια, ουρά, κεφάλι.

Φύσα, λεβεντιά μου αγέρα!
Κάθε Καθαρή Δευτέρα,
των παιδιών ψυχή και νους
χαρταετούς στους ουραμούς!

Ρένα Καρθαίου



Τα παιδιά της Γ'1 τάξης φτιάχουν Χαϊκού και ποιήματα για τον χαρταετό! Γράφουν γιατί τους αρέσει να πετάνε χαρταετούς!



Χαίκού

Οι χαρταετοί πετούν
φιλά, στους αιώρες
στη θουριά

Πολύχρωμα χαρτιά
Ταξιδεύουν στους αιώρες
στο θουριά, τι ωραία
τι καλή!

Οι χαρταετοί μη σίξουν
γιατί είναι πολύχρωμοι
και νιώθεις ότι πετάς
μαζί τους και πολλά
συνεπείμω χαρά,
ευχάριστων και
επιτυχία!!!

Τόσα πολύχρωμα χαρτιά
που περναίνουν τελικά
σε μια πολύ μακριά
τι ωραία τι καλή!

Κάραλος



Χαϊκού

Χαρταετός πετά στα σύννεφα
και χαίρετά τον ήλιο
από μακριά!

Ποίημα

Πολύχρωμος χαρταετός
πετά ψηλά στα σύννεφα
και χαμογελά!

Μου αρέσει στο χαρταετό που είναι πολύχρωμος και
πετάει ψηλά στον ουρανό και φαίνεται ότι φτάνει
τον ήλιο.

Διονυσία Κ.



Χαϊκού
Ο χαρταετός πετά
μέσ' τα σύννεφα ψηλά
Τι χαρά!

Τον χαρταετό μου φέρνει ^{να} πετώ γιατί τα σύννεφα
τον στα σύννεφα είμαι συντροφιά και βλέπω
ψηλά τα σπίτια, τα χωράνια, τη θάλασσα.

Πάει ψηλά και θιρμενίζει
και τα σύννεφα αχνίζει
στεκεται καμαρώτος
Ο δίκος μου χαρταετός.

Μιχαήλ Θ



Μ' αρέσει ο χαρταετός
που πετά, θέλω να 'χει θάρρος
μπροστά να πετά με χαρά!

Γιατί θέλω να πετώ ειρηνικά!

Μ' αρέσει ο χαρταετός που
πετά σαν πεταλούδα ή αιδόνι
και 'χω ζώρα που πετά σαν χελιδόνι!

Ελισαβέτα



Χαίικου

Ο χαρταετός πετά
στον κόσμο
και γελά!

Ποιημα

Σε όλη
την γη
είναι παντού
γελασός

Κείμενο

Μου αρέσει να ζον πεζώ, γιατί
νιώθω ελευθερία, ότι πεζώ και
νιώθω ένα αίσθημα γυής, είναι
πολύ όμορφα, γαίρω στην γύση,
χελώ χαρώμα, απελευθερώμα
και αιδάγομα ευτυχία και
Σεργιοασιά!



Χαϊκού
Το παλιό αερίκι
με τον χαρταετό παρ'όλα
θούνα και τον πέτσι!

Μου αρέσει ο χαρταετός, γιατί
είναι σαν να είσαι μαζί του
και να βλέπεις όλο το κόσμο!

Έχω ένα χαρταετό
όμορφο χρωματιστό με να ζιάρειν σουρά
που κούναει μια χαρά!

Παύλος



Πολύμα ↓
Ο ουρανός καζαγάλανος
και ο χαρσαζός ψηλά
za παρδα χαρσαζά!

Χαϊκού ↓
Ουράνλος χαρσαζής
στον ουρανό περτάει
και πορτέ δε σκαμαζάει!

Μίλπος



Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018

Ποίημα

Μαρία
Μπαδαμιάζου

Χαρταστός ακροβάτης
του ουρανού, ειρήνη
φέρνει στα παιδιά
αγάπη στην καρδιά!

Μου αρέσει να τρέχω μαζί του,
όταν τον πετώ! Νιώθω χαρά που τον
πετώ, ελεύθερη σαν πουλί που βρίσκομαι
ψηλά στον ουρανό παρέα με τα
σύννεφα!



ΔΗΛΗΤΡΑ!

ΧΑΙΡΟΥ

Μες του ουρανό πετά
η πολύχρωμη χαρσαετό μου
και με γεμίζει με χαρά!

Μου αρέσει να πετώ το χαρσαετό γιατί
σαν βλέπω σαν ακροθάλπη του ουρανό
που με παίρνει μαζί σου σε καζίο των
αίθερων.



Μια μάσκα ...αφηγήθηκε το παραμύθι του Βαγγέλη Ηλιόπουλου: Το τραγούδι του χαρταετού.

Ένας μικρός χαρταετός αρνείται να πετάξει στον ουρανό, γιατί φοβάται. Ο ήλιος, τα πουλιά προσπαθούν να τον πείσουν λέγοντας του τι χαρταετός θα είναι αν δεν πετάξει! Προτιμά να μένει απούλητος σε ένα περίπτερο...ώσπου ένα μικρό κορίτσι η Άλκηστη τον αγοράζει μαζί με τον πατέρα της. Και εκείνη διστάζει να τον πετάξει την Καθαρή Δευτέρα, γιατί φοβάται μην τον χάσει. Θέλει να τον κρατάει ως διακόσμηση στο δωμάτιό της και να τον έχει συντροφιά! Όμως αποφάσισε να τον πετάξει κρατώντας την καλούμπα μέσα από το παράθυρο του σπιτιού της.

- Πρώτη φορά κάποιος πετάει αετό μέσα από σπίτι, είπε ο μπαμπάς γελώντας.
- Έτσι νιώθω πως δεν θα τον χάσω!
- Τι έπαθε ξαφνικά και ανεβοκατεβαίνει ο χαρταετός; ...Ένα δάκρυ της Άλκηστης κύλησε πάνω στο σκοινί του... Ποια θα είναι η τύχη του;



Η Άλκηστη ξέχασε ότι κρατάει τον χαρταετό και
πάει να φωνάξει τον πατέρα της. Έτσι της φεύγει ο
Χαρταετός. Πετάζει ψηλά ανάμεσα στα σύννεφα. Μόλις η
Άλκηστη το κατάλαβε άρχισε να κλαίει. Όμως ο
Χαρταετός της ενιωσε ευτυχισμένος εκεί ψηλά που πήγε.

Μιχαήλ Φ.



Όλγα

Η Άλκηστη κρατούσε γερά τον χαρταετό από την καλούμπα αλλά ο χαρταετός την τραβούσε από το παράθυρο και τον τράβηξε και αυτή. Όμως του χαρταετού το σκονιό κόπηκε και άρχισε να πετά στον αέρα και να πηχάινει ψηλά και ψηλότερα και ακόμα πιο ψηλά. Πήγε πάνω από τα σύννεφα και είδε ξανά τον Ήλιο και του είπε ο Ήλιος

Ήλιος Για σου μικρέ χαρταετέ τι κάνεις εδώ; Χαρταετός Με πήραν από το μαχαζι και με πέταξαν στον ουρανό αλλά μου κόπηκε η καλούμπα και δεν ξέρω που πάω.

Ήλιος Έλα μαζί μου και θα σου δείξω που ανήκεις τώρα.

Ο Ήλιος τον πήγε στην χώρα των χαρταετών και εκεί έζησε καλά και εμείς καλύτερα.



Η ζύχη είχε ο χαρταετός της 'Αλκίονης;

Τότε ο χαρταετός άρχισε να νιώθει τόσο χαρά όσο δεν ένιωθε ποτέ ξανά στη ζωή του και κατάλαβε πως είναι πάρα πολύ ωραίο να πετάς! Λίγο πιο μετά η 'Αλκίονη ένιωθε κι αυτή χαρά! Υστερα ο χαρταετός της φώναξε από ψηλά «Τελικά είναι πολύ ωραίο να πετάς» Αργότερα ο χαρταετός χάθηκε πίσω από τα σύννεφα και είπε στη 'Αλκίονη «Πάντα στη χώρα των χαρταετών»

Μάρκος



Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Μαρία
Μπαλαφίτσου

Η Αλκίση σκεπτόταν «Θα πετάξει ή
δεν θα πετάξει»; Και του χαρταετού έπεσε
ένα δάκρυ στον αέρα. Ο αέρας τον χαρταετό τον
έβλεπε να έβλεπε να κλάιει και έτσι τον
ψύχησε και στέγνωσε. Όταν στέγνωσε είπε,
-Μάλλον είναι καίρος να ταξιδέψω!
«Θα αφήσω την Αλκίση, αν και την
αγαπώ πολύ. Η Αλκίση έκλαιγε που
τίδε το χαρταετό της να γούγει!



Τι τύχη είχε ο χαρταετός της Αθηνάς

Έτυχε ένα πουλί που πέρασε από εκεί και είδε τον μικρό χαρταετό έτοιμο να πέσει και του είπε:

- Θέλεις να κόψω το σκοινί και να πιάς στην χώρα σου;
- Ναι.

Το πουλάκι έκοψε το σκοινί και ο πανέμορφος χαρταετός βρέθηκε στην πανέμορφη συννεφένια πόλη των χαρταετών.

Κάρολος | Ο Χαρταετός



Τι ζύχη είχε ο χαρταετός;

Ξαφνικά, ο χαρταετός πετούσε
μόνος του, σαν πουλί. Ήταν
απίστευτο! Η Άλκηστη δεν
κρατούσε την χαλούμπα, ο χαρταετός
πετούσε μόνος. Το θάμα αυτό
ήταν απροσδόκητο. Κανείς δεν
το είχε γαναστεί. Η Άλκηστη
δεν έκλαψε αλλά γελούσε. Ο
χαρταετός γαϊόταν σαν ουράνιο
ζόζο! Είπε στο μύδα του: <Τελικά
είναι όμορφα να πετάς>. Melirak.



Ο χαρταετός της Άλκηστη κατέβηκε στο έδαφος για να δει τι συμβαίνει στην Άλκηστη. Οι γονείς της αναρωτήθηκαν τι λέει ο χαρταετός στην Άλκηστη και πήγαν να ακούσουν. Ο χαρταετός έλεγε ότι όταν την έβλεπε να υφρίζει, στενοχωρήθηκε, για αυτό κατέβηκε κάτω. Ο χαρταετός τη ρώτησε γιατί λάνησε. Η Άλκηστη του είπε ότι είχε χτυπίσει. Αλλά η Άλκηστη μπήκε μέσα στο σπίτι να ράψει το σπύσιμο όταν έραγε και βγήκε έξω, άφησε τον χαρταετό την να φύγει μακριά, παρέα με τους άλλους φίλους του.

Διονυσία Κ.



Τι τύχη είχε ο χαρταετός της Αλκιονίδης;

Ο χαρταετός που αγαπούσε την Αλκιονίδα πολύ, όταν έπεσε τα δάκρυα στη χαλάρυπα και ο χαρταετός κατάλαβε τη σένα χώρα και πήγαινε πάνω κάτω. Έτσι παραξενεύθηκαν όλοι όσοι ήταν εκεί πέρα που πετούσε με τους άλλους χαρταετός. Μετά δεν χύρισε πίσω χίθικε ο μικρός χαρταετός στα σύννεφα.

Σελισμπέλι



Η τύχη του χαρταετού της Αλκίσις
ήταν να μην πάει στον ουρανό, αλ-
λά να μείνει στο σπίτι της. Τότε η
Αλκίσις τον πήρε στο δωμάτιό
της και τη συνοφείνε και κάθε
πρωί της έκανε παρέα!

ΔΗΜΗΤΡΑ!



Παύλος

Ξαγνικά το σκονι κίνησε και έφυγε μακριά το κοριτσάκι ένιωσε στεναχώρια, όμως θα τον θυμόταν πάντα. Ο χαρταετός λυπόταν το κοριτσάκι, σιχά σιχά πήγαινε τόσο ψηλά όπου βρέθηκε στο σπίτι των άλλων χαρταετών. Εκεί είχε μια μεγάλη χιορτή και του λέει ο ήλιος «Είδες ότι έπρεπε να πετάξεις» «Ναι έπρεπε» λέει ο μικρός χαρταετός και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.



Αλεξάνδρα

Ο Χαρταετός της Αλκίστης αποτιν
μια δεν ήθελε να φύγει απο κοντά
της αλλά απο την άλλη έπρεπε να πάει
στον ουρανό σαν τους άλλους χαρταετούς.
Τότε επειδή η Αλκίστη στενοχωρήθηκε
και γιαυτό ο χαρταετός της έπεσε θανά
στην γη. Τότε είπε στον πατέρα της να
τον θαναβάλει στο δομάτιο της. Όμως
ο πατέρας της της είπε να προσπα
θήσει να τον πετάξει αλλά ήταν και
ένα πρόβλημα ότι ο αέρας δεν
φύσούσε πολύ. Τότε λίγο φύσηξε η
Αλκίστη δεν κρατούσε την καλούμπα
και ο χαρταετός έφυγε στον ουρανό για
πάντα.



Μαριλού

Μπορεί επειδή ο χαρταετός είναι χάρτινος το δάκρυ άγγιξε την χάρτινη καρδιά του και όπως είπατε χαρτί δεν αντέχει το νερό. Εκείνη την στιγμή ο χαρταετός έπεσε κάτω. Η Άλκηστι βγήκε έξω γρήγορα μαζί με τον μπαμπά της και πήραν τον χαρταετό μέσα στο σπίτι. Η Άλκηστι στενοχωρήθηκε και η μαμά της Άλκηστις την παρηγόρησε. Τότε ο μπαμπάς της άρχισε να δουλεύει και να φτιάχνει τον χαρταετό έβγαζε πολύχρωμες κορδέλες κτλ. Ο μπαμπάς βγήκε από την κρεβατοκάμαρα του πήγε στο δωμάτιο της κόρης του και τον άφησε. Όταν ξύπνησε η Άλκηστι τον είδε πήγε στο σαλόνι και έβλεπε ένα βιολάκι στους χονεϊς της.



Τι τύχη είχε ο χαρταετός της 'Αλκισίας

Το κοριτσάκι μπορεί όταν τον είχε δέσει να μην τον έδεσε καλά και να τον πάρει ο αέρας. Ο χαρταετός μπορεί όταν τον έδεσε και έφυγε μπορεί να έβλεπε να πάει πίσω από τα σύννεφα και να βρήκε την χώρα με τους χαρταετούς ή τον πάρει ο αέρας.

Νικολέττα



Μαργαρίτα Μπ.

Μετά τα πάνω-κάτω η τύχη του χαρταετού τέλειωσε. Ο χαρταετός σκίστηκε. Η Αλκήστη στεναχωρήθηκε τόσο πολύ που δεν είχε όρεξη για τίποτα. Οστόσο ο χαρταετός τον έπαιρνε ο αέρας στη χώρα των χαρταετών.



Το ζώο είχε ο χαρταετός της Αλκίσις;

Νομίζω ότι ο χαρταετός της Αλκίσις πέταξε από τα χέρια της Αλκίσις. Γιατί η Αλκίσις όταν το κροτάσε έλαιε και ήταν αδύναμη και τον αφήσε ο χαρταετός έφυγε σαν απόροστο ουρανό. Ο χαρταετός σένοχωρήθηκε που έφυγε από το κορίτσι.

Κωνσταντίνα ♥



15/2/2018

ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΟΝ ΧΑΡΤΑΞΤΟ ΤΟΝ ΧΤΥΜΗΘΑΝ
ΕΙΧΕ ΠΑΣΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΑΞ-
ΤΟΥ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΕ ΤΟΥ ΑΡΞΕΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΙ ΘΕΛΕΣ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΛΛΑ ΟΙ
ΑΛΛΟΙ ΧΑΡΤΑΞΤΟΙ ΕΡΕΘΑΝ ΕΡΑ ΘΑ ΔΕ ΚΑ-
ΝΟΥΝ ΠΑΡΕΑ ΘΕΓΟΥΡΕΣ ΝΑ ΝΙΩΘΕΙΣ ΘΑΝ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ. ΕΙΠΕ ΚΡΑΞΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙ ΞΕΚΑΝΕ
ΦΙΓΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΑΞΤΟΥΣ ΟΜΩΣ Η
ΧΡΗΣΗ ΤΗ ΕΡΞΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΑΡΤΑΞΤΟΣ
ΜΟΥΣ ΔΥΠΗΘΗΚΕ, ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΡΞΕ



15-2-2018

Τι τύχη είχε ο καρταξός της Άλκηστης.

Το καρταξόκι χάρηκε που είδε τον
καρταξό της να πετάει ψηλά.

καρδοκίτρος ήταν και ο καρταξός της
που θα πήγανε στην χώρα με
τους άλλους καρταξούς.

