

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Μιλήστε μου για τα Χριστούγεννα» σκεφτήκαμε πως θα ήταν ωραίο να κάνουμε κάτι ξεχωριστό για να χαρούν όλα τα παιδιά του σχολείου.

Τι θα μπορούσε όμως να ήταν αυτό; Ποιος θα μπορούσε να μας βοηθήσει να το πραγματοποιήσουμε;

Ακούστηκαν πολλές γνώμες... Μία όμως μας ενθουσίασε όλους.

Αποφασίσαμε τι έπρεπε ακριβώς να ζητήσουμε και πως ο πιο αρμόδιος για να το κάνει πραγματικότητα ήταν ο Δήμαρχος της πόλης μας.

Αν θέλετε να μάθετε τι είναι αυτό που ζητήσαμε από τον κύριο Ανδρέα Παχατουρίδη, δεν έχετε παρά να διαβάσετε το γράμμα και την ομαδική ζωγραφιά που του στείλαμε.

Εμείς ελπίζουμε ότι η επιθυμία μας θα πραγματοποιηθεί.



4 Δεκεμβρίου 2013

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,

Είμαστε τα παιδιά του Β<sub>3</sub> από το 12<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου.

Σας γράφουμε αυτό το γράμμα γιατί θα θέλαμε να κάνουμε χαρούμενα όλα τα παιδιά του σχολείου μας τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα.

Γι' αυτό σας παρακαλούμε, αν μπορείτε, να μας στείλετε το χριστουγεννιάτικο τρενάκι που έχει ο Δήμος μας.

Αν είναι εύκολο, θα το θέλαμε τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, που είναι η τελευταία μέρα των μαθημάτων μας.

Σας ευχόμαστε

***Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος.***

Σας ευχαριστούμε πολύ  
Τα παιδιά του Β<sub>3</sub>

Υ.Γ. Μπορείτε να μας απαντήσετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου μας που είναι: [12dim\\_perist.att.sch.gr](mailto:12dim_perist.att.sch.gr)

Τα παιδιά

Χαριλένια	Νίκος
Μελίνα	Νότης
Ειρήνη	Χαρά
Μπάμπης	Μαρκέλλα
Νικόλας	Μάντυ
Ανδρέας	Στράτος
Βασιλική	Βερόνικα
Γιώργος	Πέτρος
Μαρία	Μαριλίζα

Μαριτίνα

# 12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ



Το τρενάκι της αγάπης μας